

Protestantse Gemeente te Wildervank

Predikant: Vacant

Pastoraal medewerker: Nynke Hollander
Telefoon: 06-10164550

Preses: G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon 0598-628192 / 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Assessor: Vacant

Scriba: Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon 0598-621000 / 06-15151925
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

Boekhouder: B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon 0598-632420
E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091
of NL85INGB0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

Koster: K.H. Zijlema-Wubs
C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon 06-33100171
E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Kerkelijk Bureau: Mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Grote Kerk:
"Concordia": Raadhuisstraat 8 / Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Telefoon 0598-612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Vertrouwenspersonen

Voel je je niet veilig? Blijf er niet mee zitten.

Als een ambtsdrager of de eigen predikant door omstandigheden niet de aangewezen persoon is en je wilt wél graag praten omdat je boos, bank of verdrietig bent of omdat je je zorgen maakt om jezelf of een ander, zoek dan contact met één van onze vertrouwenspersonen

Sinie Brugge, 06-10761145, vp.v.oostgroningen@gmail.com

Peter Vrijenhoek, 06-27430 40, vp.m.oostgroningen@gmail.com

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen tien dagen thuis bezorgd

Overdenking

'O ZON VAN PASEN, STEEK ONS AAN'

Meditatie bij Johannes 20: 1-18

Pasen

Van oudsher het grootste feest in de kerk. Opgetogen liederen, vrolijke muziek, het schitterende licht van de nieuwe Paaskaars: de blijdschap spat er vanaf! Natuurlijk, immers: de Heer is waarlijk opgestaan, de zon van Pasen is stralend opgegaan.

Maar wees eerlijk: kunt u het allemaal meemaken? Al die grote woorden over de dood die is verslagen, de angst die God zal verjagen, over opnieuw beginnen, het kwade overwinnen...

Dat valt toch niet te rijmen met deze wereld vol dood en verderf, met de angsten, de pijn en het verdriet waarmee wij in ons persoonlijke leven hebben te dealen?

Vreemd, of misschien juist ook niet: de Paasverhalen in de Evangelieën missen ten enenmale die juichende, jubelende toon. Het zijn sobere, verstilde verhalen over mensen die heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees. Mensen die het niet zien of nog (lang) niet zien. **Zien** is een belangrijk en steeds terugkerend woord in Johannes 20. In zijn opstandingsverhaal gebruikt Johannes verschillende Griekse werkwoorden voor zien, waaruit blijkt dat het begrip langzaam maar zeker toeneemt. Er gaat duidelijk tijd overheen.

Het merkwaardige van zien is dat de één dit opvalt en de ander dat. En ook al zie je allemaal hetzelfde dan nog kun je er een verschillende uitleg aan geven.

In Johannes 20 is dat heel sterk. Petrus haastte zich naar het graf van Jezus, ontdekte de linnen doeken en hield het voor gezien. De andere leerling zag het en geloofde. En bij Maria van Magdala is het lege graf aanleiding tot een stroom van wanhopige tranen. Over haar wordt geschreven dat zij op de eerste dag van de week, alleen, naar het graf van Jezus ging, *toen het nog donker was*. En niet alleen buiten is het donker, maar ook in Maria's binnenste. Want de Heer is dood, zelfs zijn lichaam is verdwenen. Niets van Hem is haar overgebleven, ze mist elk houvast.

Dat het lege graf juist een hoopvol teken zou kunnen zijn ziet Maria niet en door tranen verblind herkent ze Jezus niet. Zo intens kan het verdriet van een mens zijn, zo allesbeheersend de wanhoop, dat je niet weet hoe dat nog goed moet komen, dat je niet meer in een positieve wending durft geloven. Het is alsof je tegen een muur oploopt waarin nog niet de geringste opening valt te bespeuren

Maar nu rekenen we buiten God, onderschatten de kracht van zijn liefde. Bij Maria komt de doorbraak wanneer zij haar naam hoort noemen. Dan flitst het door haar heen: de Heer heeft mij gezien, Hij kent mij en houdt van mij. Ook al kan ze Hem niet meer aanraken en vasthouden, Hij is niet uit haar leven verdwenen.

Maar zult u zeggen: deze Maria van Magdala was een bevoorrecht mens, zij heeft de opgestane Heer met eigen ogen gezien. Tja, wat is zien? Anderen hebben misschien wel tegen haar gezegd dat het gezichtsbedrog is geweest. Een bekende uitspraak van Jezus is: *Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven*. Ik wil er maar mee zeggen: zien is geen garantie en ook geen voorwaarde! Het is een kwestie van gelóven! Wie gelooft kijkt met andere ogen.

Ik heb de Heer gezien!, jubelt Maria. Voor haar is de zon van Pasen gaan schijnen. En je houdt het niet voor mogelijk hoeveel kracht die zon heeft. Haar licht schijnt dwars door de grauwste muur, doet de dikke ijskorst rond ons hart smelten, verdrijft de kilte, verzacht de pijn, opent ons de ogen voor nieuwe lichtpuntjes!

Sytze de Vries dicht met het oog op Pasen:

*Dan vraagt de morgen mij ten dans
op witte vleugels van Gods Licht.
Ik mag mijn graf te buiten gaan,
gemachtigd door het Licht,
van nu aan, door de Zon geraakt.*

Ik wens u gezegende en 'zonnige' Paasdagen!

Ds. Simone van de Vrie

(als emeritus-predikant werkzaam in de Protestantse gemeente te Oude Pekela)



PKN NIEUWS



Vanuit de kerkenraad

Vervolg Veilige Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Om daar uitvoering aan te geven heeft de PKN richtlijnen opgesteld.

In het kader daarvan heeft, zoals u in Context van februari jl. hebt kunnen lezen, de Classis Groningen-Drenthe namens de Classis vertrouwenspersonen aangesteld. Voor een veilige kerk op plaatselijk niveau zijn er inmiddels initiatieven ondernomen in samenwerking door/met de Werkgemeenschap van de Ring Oost-Groningen van de Classis Groningen-Drenthe.

- Zo zijn meerdere gemeentes (intussen 16 gemeentes) binnen deze ring een samenwerkingscontract aangegaan. Ook wij hebben ons daarbij aangesloten.
- Voor de deelnemende gemeentes zijn er nu twee vertrouwenspersonen beschikbaar, die we elders in dit blad aan u willen voorstellen. Zij kunnen bij gemeenteavonden of kerkelijke vergaderingen worden uitgenodigd. De scribe van iedere gemeente is daarbij het eerste aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen.
- Met betrekking tot samenwerking vertrouwenspersonen is er een beleidsplan opgesteld.
- In het kader van werken aan een veilige gemeente is er voor beroepskrachten en vrijwilligers een gedragscode opgesteld.

- Naast de gedragscode zal van de beroepskrachten en vrijwilligers die in hun functie werken met kwetsbare personen, zoals kinderen, jongeren en volwassenen in een afhankelijkheidsrelatie een Verklaring van Gedrag (VOG) worden gevraagd. Sinds Juli 2025 is dit verplicht gesteld.

Dit is in het kort een samenvatting van welke stappen er intussen zijn genomen. Als kerkenraad zullen we hierop terugkomen.

Namens de scribe, Gerda Kloosterhuis



De kerk wil graag een plek zijn waar iedereen veilig is en waar geborgenheid ervaren wordt.

De werkelijkheid is echter weerbarstig. Ook binnen de kerk worden er helaas mensen slachtoffer van pestgedrag of misbruik, in welke vorm dan ook.

Met het oog hierop werkt de Protestantse Kerk in Oost-Groningen aan een cultuur waarbinnen geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag.

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Als een ambtsdrager of de eigen predikant door omstandigheden niet de aangewezen persoon is en je wilt wél graag praten omdat je boos, bang of verdrietig bent of omdat je je zorgen maakt om jezelf of om een ander, zoek dan contact met één van onze vertrouwenspersonen.



Vertrouwenspersoon (v)

Mijn naam is Sinie Brugge, 67 jaar, en ik ben getrouwd en moeder van 3 zonen en oma van 8 kleinkinderen. Sinds 2018 wonen wij in Onstwedde en zijn wij lid van de Hervormde Gemeente te Onstwedde. In het verleden heb ik administratief werk gedaan, later heb ik in de thuiszorg gewerkt en ben ik mantelzorger voor mijn moeder geweest.

Onlangs belde onze predikant met het verzoek of ik vertrouwenspersoon wilde worden voor de Protestantse Kerk, ring Oost-Groningen. Ik denk dat deze rol wel bij mij past. Als er zaken spelen van grensoverschrijdend of ongepast gedrag, kunnen mensen met mij of met mijn collega contact opnemen. Samen het gesprek aangaan, luisteren naar wat speelt en het zoeken naar een passende weg en/of oplossing en daarin een veilige schakel te mogen zijn, dat is wat me in deze taak aanspreekt.

Wanneer u of jij met mij als vertrouwenspersoon contact wilt zoeken, dan kunt u dat doen door mij te bellen op het nummer 06-10761145 of door een mailtje te sturen naar het volgende mailadres:
vp.v.oostgroningen@gmail.com

Vertrouwenspersoon (m)

Mijn naam is Peter Vrijenhoek. Ik ben 62 jaar en vader van 4 kinderen en opa van 7 kleinkinderen. Ik woon in Sellingeren, waar ik samen met mijn vrouw en zoon een veebedrijf heb. Kerkelijk ben ik lid van de Hervormde Gemeente te Onstwedde.

Toen ik benaderd werd door onze predikant met de vraag of ik me beschikbaar wilde stellen voor de functie van vertrouwenspersoon voor een heel aantal kerkelijke gemeenten in de ring Oost-Groningen, hoefde ik niet lang na te denken. Voor mij geldt namelijk dat iedereen in onze samenleving, en zeker in een kerkgemeenschap, een plek verdient waar hij of zij zich veilig voelt en wanneer het nodig is een beroep kan doen op één van de vertrouwenspersonen. Samen kunnen we dan een weg proberen te vinden naar een eventuele oplossing. Graag wil ik mij inzetten om die taak zo goed mogelijk te vervullen.

Wanneer u of jij met mij als vertrouwenspersoon contact wilt zoeken, dan kunt u dat doen door mij te bellen op het nummer 06-27430040 of door een mailtje te sturen naar het volgende mailadres:
vp.m.oostgroningen@gmail.com

Beste Gemeente leden,

Wij als kerkenraden van de Gemeentes Hogezaand-Sappemeer, Wildervank, Zuidbroek en Veendam komen maandag 23 maart bijeen om de nieuwe te benoemen predikanten te ontmoeten en of wij daaraan een goed keuring aan kunnen geven. Vooruitlopend op de hopelijk positieve uitkomsten, hebben we een datum geprikt voor een gezamenlijke gemeenteavond. Hierbij hebben we geprobeerd rekening te houden met Pasen en stille week, meivakantie, geplande gemeenteavonden, beschikbaarheid van de kerkzaal en het vertrek van de predikant van Veendam.

De beste datum is **16 april a.s. om 19.30 uur** in de Protestantse kerk van Veendam (Grote Kerk). Hierbij worden de gemeentes uitgenodigd die betrokken zijn bij de beroeping en/of in de kopgroep zitten van de bovenplaatselijke samenwerking. De gemeentes van Hogezaand-Sappemeer, Wildervank en Veendam zijn stemgerechtigd om een stem uit te brengen over de kandidaten. We lichten graag de uitkomst van de vergadering van 23 maart toe op 16 april.

De leden van de commissie en de kerkenraad leden kijken uit naar 16 april. Dat we samen tot goede besluiten mogen komen ter opbouw van de kerk van Christus in onze regio. Dit alles wel onder voorbehoud van de door de kerkenraadsleden goed gekeurde voordracht.

Een warme groet namens de kerkenraad van Wildervank en de beroepingscommissie,

Gerrit Jan Laarman.

Witte Donderdag 2 april 2026 19.00u	
Predikant/bijzonderheden	Ds. G.J. v.d. Top
Collecten	Avondmaalscollecte
Lector	Eredienst & Liturgie
Organist	Dirk Swama
Koster	Familie Somhorst
Oppasdienst	Geen oppasdienst
Autodienst	Wim Bouter 0598-624460

Goede Vrijdag 3 april 2026 19.30u	
Predikant/bijzonderheden	Eredienst & Liturgie
Collecten	Geen collecte
Lector	Eredienst & Liturgie
Organist	Wim de Olde
Koster	Familie Mulder
Oppasdienst	Geen oppasdienst
Autodienst	Familie Velthuis 0615109463

Stille Zaterdag 4 april 2026 21.30u	
Predikant/bijzonderheden	Eredienst & Liturgie
Collecten	Geen collecte
Lector	Eredienst & Liturgie
Organist	Ramon Beekman
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Geen oppasdienst
Autodienst	Aart Euving 0598-617720

Zondag 5 april 2026 Pasen aanvang 10.00 uur! M.m.v. het Christelijk Zuidlaarder mannenkoor	
Predikant/bijzonderheden	Mw. N. Hollander
Collecten	Moldavië-kinderen en ouderen worden gezien, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Dirk Swama
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Lida Koster
Autodienst	Ina Zijlema 06-33100171

Zondag 12 april 2026	
Predikant/bijzonderheden	Dhr. W.P. Kulk
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Liesbeth Pentinga
Organist	Wim de Olde
Koster	Familie Somhorst
Oppasdienst	Hilda Oosterheert
Autodienst	Wim Bouter 0598-624460

Zondag 19 april 2026	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Lock
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Froukje Schmaal
Organist	Win van Veelen
Koster	Familie Mulder
Oppasdienst	Ina Laarman
Autodienst	Familie Velthuis 06-15109463

Vanuit de diaconie

Collectes in de maand april

Witte Donderdag - 2 april

Tijdens de avondmaalsviering op Witte Donderdag wordt gecollecteerd voor de “**Grunneger Rieders**”. In *Context* van februari kon u al meer over dit project lezen. We hebben gemerkt dat deze organisatie u zeer aanspreekt, gezien de prachtige opbrengst van de collecte op 15 februari: **€ 269,-**, inclusief een gift van het kaartenclubje. Hartelijk dank daarvoor!

Onlangs ontvingen wij de volgende update:

Begin april vertrekken tien vrijwilligers van de Grunneger Rieders naar Zhukov (130 km ten oosten van Lviv). Zij gaan daar de woning renoveren van een moeder met zeven kinderen. De jongste dochter van drie jaar is ernstig ziek. De vader is overleden en het vorige huis is volledig afgebrand, inclusief al hun bezittingen. De huidige woning verkeert in slechte staat: het dak moet worden vernieuwd, het huis moet rondom worden geïsoleerd en er zijn nieuwe kozijnen en ramen nodig op de bovenverdieping.

Dankzij eerdere donaties zijn het dak en de buitenkant inmiddels volledig gerenoveerd. Het zieke meisje heeft echter voortdurende medische zorg nodig en ligt 24 uur per dag aan de beademing. Het huidige apparaat werkt niet meer goed en moet dringend worden vervangen. De kosten van een nieuw beademingsapparaat bedragen € **20.000,-**. Het gezin leeft in een land in oorlog en strijdt dagelijks voor veiligheid, gezondheid en een dak boven het hoofd. Zij hebben dringend behoefte aan steun - materieel én in gebed.

De locatie ligt niet ver van Pidlisne, waar de Grunneger Rieders sinds het begin van de oorlog een hospice en twee weeshuizen volledig hebben gerenoveerd en ingericht. Daarnaast adopteerden zij een ziekenhuis in Berezhany en brachten meer dan **100.000 kg** aan hulpgoederen naar een depot van de Open Door Foundation.

Zondag 26 april 2026	
Predikant/bijzonderheden	Ds. G. de Vries
Collecten	Diaconie, Kerk, Compassion
Lector	Jantina Wolfs
Organist	Ramon Beekman
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Aart Euving 0598-617720

Zondag 3 mei 2026	
Predikant/bijzonderheden	Dhr. Nieboer
Collecten	Myanmar/bied noodhulp voor mensen op de vlucht, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Joukje Zijlstra
Organist	Dirk Swama
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Geja Bandhoe
Autodienst	Ina Zijlema 06-33100171

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven

Werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden:

Repareren van het lekkende dak

- Isoleren van de woning
- Afwerken van plafonds in meerdere kamers
- Zorgdragen voor voldoende bedden
- Voorzien in noodstroom (accu's, zonnepanelen), omdat de beademing afhankelijk is van elektriciteit



We hopen tijdens de avondmaalsviering opnieuw een mooi bedrag op te halen om dit belangrijke project te ondersteunen.

Eerste Paasdag - 5 april: Werelddiaconaat

Collecte: Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië

Door hoge werkloosheid werken veel Moldaviërs in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Ouderen hebben nauwelijks een sociaal vangnet; kinderen zijn op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan minder naar school en lopen risico op geweld of mensenhandel.

De christelijke partnerorganisatie *Bethania* van **Kerk in Actie** vangt deze kwetsbare groepen op:

- Kinderen krijgen na schooltijd eten, drinken en huiswerkbegeleiding.
- Ouderen ontvangen thuis een gezonde maaltijd en zorg.
- In de opvangcentra kunnen zij deelnemen aan activiteiten en gebruikmaken van een warme douche.

Met uw gift steunt u via het Werelddiaconaat wereldwijd kwetsbare mensen, zoals deze kinderen en ouderen in Moldavië.

Meer informatie: kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Zondag 26 april - Uitgangscollecte voor Compassion

Compassion is een internationale organisatie die zich inzet om kinderen te bevrijden uit armoede, in Jezus' naam. Dit gebeurt via een kind-sponsorprogramma dat volledig wordt uitgevoerd door lokale kerken. Zij zoeken de meest kwetsbare kinderen op en begeleiden hen op alle terreinen van hun leven. Misschien herinnert u zich nog de dienst in 2024, waarin een medewerker enthousiast vertelde over het werk van Compassion. Verschillende gemeenteleden melden zich toen aan als sponsor.

Spaardoosjesactie

Hoewel er dit jaar geen kant-en-klare spaardoosjes zijn uitgedeeld, hopen we dat u zelf een spaarpotje heeft gemaakt met behulp van de uitgereikte wikkel. De opbrengst is bestemd voor hetzelfde doel als de collecte op Eerste Paasdag: **"Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië."** U kunt het spaarpotje inleveren op Eerste Paasdag.

Wilt u liever uw gift overmaken? Dat kan, maak uw gift over naar: **NL96 RABO 0319 0110 54** t.n.v. *Diaconie* o.v.v. het doel waarvoor uw bijdrage is bestemd.

Vrijwilligersavond PKN Wildervoank

Vrijdagavond 20 februari jl. werd er een gezellige avond georganiseerd voor de vrijwilligers in Concordia. Vrijwilligers die onmisbaar zijn voor elke organisatie!

Een grote groep enthousiastelingen kwamen op deze uitnodiging af. Aangezeten aan passende, keurig gedekte tafeltjes werd eerst even kennisgemaakt, bijgepraat en de bekende sterke verhalen gedeeld.



De organisatie had groots uitgepakt en overal aan gedacht. Heerlijk buffet met verschillende gerechten en voor ieder wat wils. Ook het natje en droogje werd niet vergeten.

Na het startschot van de organisatie, waren de ogen en magen gericht op het buffet. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Gezellige gesprekken tijdens het eten compenseerden de gezelligheid en verbondenheid.

Nadat we het buffet een kopje kleiner hadden gemaakt en de sterke verhalen afnamen, trakteerde de organisatie ons op een heerlijk toetje. Ijs/fruit en het geheim van de kokkin. Dit alles naar keuze voorzien van een toetje slagroom. Dat mogen we niet aan ons voorbij laten gaan, hoorde ik de aanwezigen enthousiast zeggen.

Na een gezellige en geslaagde avond en afscheid genomen te hebben van het personeel van deze 4 sterren restaurant, gingen we tevreden en dankbaar huiswaarts. Ik weet zeker dat ik namens alle aanwezigen de organisatie een groot compliment mag geven voor deze geslaagde avond. Bedankt!!

Een vrijwilliger.



Meditatief orgelspel

Namens de organisten en de commissie E&L willen we graag iets toelichten over het meditatieve orgelspel na de verkondiging of overdenking. Dit moment is een vast onderdeel van de liturgie en wordt met zorg voorbereid. De organist kiest niet zomaar een muziekstuk: er wordt gekeken naar wat past bij het thema van de dienst of bij de periode in het kerkelijk jaar. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt een passend meditatief muziekstuk gekozen. Soms wordt de titel en componist doorgegeven zodat deze op de beamer kan worden vermeld.

Wat is het doel van dit meditatieve moment?

Het meditatieve orgelspel is bedoeld als een moment van rust en bezinning. Het geeft ruimte om de woorden van de verkondiging te laten landen voordat de dienst verdergaat. Het is een korte pauze waarin muziek helpt om over te schakelen naar het volgende deel van de liturgie.

De belangrijkste functies van dit moment

- **Bezinning op de preek**
De muziek biedt gelegenheid om na te denken over wat is gezegd – soms wordt dit wel eens omschreven als een “preekje na de preek”, maar dan in muzikale vorm.
- **Meditatieve sfeer**
Het orgelspel scheidt een rustige, contemplatieve sfeer die uitnodigt tot gebed en reflectie.
- **Liturgische overgang**
Het vormt een natuurlijke brug tussen de verkondiging en de “Dienst van het antwoord”.
- **Verbinding met het thema**
De muziek sluit vaak aan bij de inhoud van de preek of bij het kerkelijk jaar, waardoor de boodschap op een andere manier wordt verdiept.

Een moment van gezamenlijke verstillings

Omdat dit orgelspel een wezenlijk onderdeel van de eredienst is, helpt het wanneer we dit moment in stilte beleven. Zo krijgt de muziek de ruimte om te spreken en kunnen we ons gezamenlijk richten op bezinning. Voor de organist is het bovendien prettig wanneer het rustig is in de kerk, zodat hij of zij zich volledig kan concentreren op het spel.

Tot slot

Wanneer we dit meditatieve moment samen in stilte ervaren, ontstaat er een mooie balans in de dienst: ruimte voor uitbundig zingen én voor rust, aandacht en eerbied. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een eredienst waarin zowel Woord als muziek tot hun recht komen.

Wim de Olde

Cadeau voor huwelijk

Zoals u weet gaan Nynke Hollander en Leo de Jeer op 24 april trouwen. Namens de gemeente zouden we hen een cadeau willen aanbieden. Mocht u daaraan mee willen doen, dan kunt u een bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL85INGB0000862760 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wildervank onder vermelding 'Huwelijk Nynke en Leo'. U mag ook uw bijdrage in een gesloten enveloppe in de collectezak doen. Zet daar wel even op dat het bestemd is voor het cadeau.

Samen aan tafel groep

Omdat we de `lunchbijeenkomsten` willen afsluiten, nodigen we jullie uit voor een wandeling op **zaterdag 25 april**. We willen dan om **16u** verzamelen bij The Ranch. Vanuit daar gaan we ongeveer 1,5 uur wandelen en aansluitend eten bij The Ranch. Voor wie zich nog niet heeft opgegeven graag voor 9 april laten weten bij Corona of Cobi

BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT

We willen iedereen bedanken voor de felicitaties en attenties die we hebben gekregen n.a.v. ons 40-jarig huwelijk. Dat heeft ons erg goed gedaan.

Een hartelijke groet,
Wim en Josien Bouter.



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Woensdag 11 maart hebben we een indrukwekkende lezing gehoord en beelden gezien over Albinisme in Kenya en wat voor goed werk Hermien Roddenhof met haar vriendin Carla ter plaatse verrichten voor deze groep volwassenen en kinderen. Via donaties brengen ze daar o.a. beschermende kleding en zonnebrillen heen. Begin april gaan Hermien en haar vriendin weer naar Kenya om beschermende spullen te brengen. We mochten deze avond een nieuw lid en een gast verwelkomen. Erg fijn.

Woensdag 8 april hebben we onze laatste afdelingsavond voor de zomervakantie. Deze avond komt Arnold Pilon ons vertellen over Tibet Himalaya. We beginnen om **19.30 uur** in Concordia, Torenstraat 80 in Wildervank. Bent u geen lid, maar wilt u een keer meemaken hoe onze avonden zijn dan bent u als gast van harte welkom.

Al zijn er geen afdelingsavonden meer tot september, dat betekent niet dat we elkaar niet meer ontmoeten. **14 april** gaan we op excursie naar Maaltijdservice Oosterlengte in Oude Pekela. En **4 juni** vindt ons jaarlijks reisje plaats. Dit jaar gaan we naar het Miramar Zeemuseum in Vledder. Ook komt de leeskring nog een keer bij elkaar.

Heeft uw vragen of wilt u vervoer dan kunt u contact opnemen met ons PR bestuurslid Janny v.d. Lei, tel. 06 82056538.

Een hartelijke groet namens het bestuur,

Margit Munneke

Kerkenraadsvergaderingen deze maand

Dinsdag 21 april Diaconie 19.30 uur in Concordia