

Protestantse Gemeente te Wildervank

Predikant:	Vacant
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000, 06-15 15 19 25 E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: inazijlema@netvisit.nl
Kerkelijk Bureau:	mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen. Telefoon 0598-468266 Email: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel. (0598) 612255

Nog wat mail adressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobsadder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd

Overdenking

Oud en nieuw, we luiden het “oude” jaar uit en het “nieuwe” in. We wensen elkaar alle goeds en slaan elkaar de volgende dag de hersens in. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk maar de wereld verhardt en de liefde verkilt, in het groot maar helaas ook in het klein. Ik merk dat vooral als mensen voornamelijk over zichzelf praten en geen aandacht hebben voor wat een ander beweegt. Men vraagt “hoe gaat het met je” maar na een zin neemt men het over en heeft het vooral over zichzelf en daar is bijna geen speld meer tussen te krijgen. Luisteren en echt meeleven lijkt voor velen een verloren eigenschap te worden en zo leven we langs elkaar heen waarbij de luisterende partij de klos is. Op den duur worden die luisteraars moe en luisteren nog slechts oppervlakkig, dan is de verkillung echt rond.

Vanmorgen nog had ik een bekende aan de telefoon, het gesprek duurde bijna een half uur maar was nogal eenzijdig. Ik bemerkte bij mijzelf dat ik na een poosje niet zo goed meer luisterde en probeerde het gesprek nieuw leven in te blazen wat slechts een paar seconden werkte en toen finaal mislukte omdat de beller het alweer had overgenomen.

Uiteindelijk lukte het toen alle ellende drie keer in de rondte verteld was en het gesprek stilviel om deze beller toch even te laten luisteren.

Als u een prater bent ga dan het nieuwe jaar eens proberen te luisteren en als u een luisteraar bent besef dan dat u ook iets te zeggen hebt en dat er gevraagd mag worden aan de ander om te luisteren of die ander dat nou leuk vindt of niet. Een gesprek voeren is altijd twee richtingsverkeer waarbij je af en toe de prater bent en af en toe de luisteraar, anders is er geen echte uitwisseling en zullen we elkaar nooit echt leren kennen.

Ook is er een spreekwoord dat zegt “geen bericht is goed bericht”, toch is dat niet waar, geen bericht is onnadenkende onverschilligheid, men heeft u misschien een bericht gezonden en u neemt het voor kennisgeving aan en gaat door met waar u mee bezig was, terwijl het een kleine moeite is om in ieder geval even te reageren waarmee u het gesprek gaande houdt. Het zou anders wel eens kunnen dat u geen berichten meer krijgt omdat de ander die moeite niet meer neemt (tenzij dat uw bedoeling is).

Datzelfde geldt in onze relatie met God/Jezus. Hoe vaak komen wij niet met ons “verlanglijstje” aandragen, ik wil U moetwaarbij wij helemaal vergeten dat we niet tegen een machine praten maar tegen

Hem die leeft. Een kroket trek je uit de muur maar een relatie vraagt meer dan een muntje in de automaat. God heeft een hart, gevoel en liefde te geven maar wil ook die relatie, dus onze liefde. Dát is de “munt” die hij verwacht en die Hem goed doet. Liefde en waardering moeten uitgesproken worden, zij worden niet automatisch verondersteld. Alleen Zijn woord lezen en het daarbij laten is niet genoeg, “geen bericht” is ook in dit geval geen goed bericht. Als wij zwijgen over die liefde dan zal zij uiteindelijk wegwijnen.

Het is goed om Hem te zeggen wat ons beweegt en waar wij behoefte aan hebben maar als dat alles is dan is het zeer eenzijdig, dan weet ik niet zeker of Hij op den duur nog luistert. God schiep ons om een liefdesrelatie mee aan te gaan, van beide kanten.

Oud en nieuw, wij wensen elkaar alle goeds maar weten dat niet alle dagen even prettig zullen zijn, er zal pijn en verdriet zijn want wij leven (nog) in een gebroken wereld die wacht op verlossing. Wens elkaar ook dat wij met Hem gaan in liefde en wederliefde, alleen dat geeft een mens vrede in alle omstandigheden.

Geschreven door Jose Consemulder

Ingezonden door de Pastorale Raad

In Memoriam Tiny Looijenga-de Klein

Op 16 november 2025 is in zorgcentrum de Veenkade in Veendam op de leeftijd van 88 jaar overleden Tiny Looijenga-de Klein. Ze was 62 jaar in liefde verbonden met Folkert Looijenga. In het gezin werden twee dochters en een zoon geboren en later kwamen daar partners en zeven kleinkinderen bij. Daarin was ze rijk gezegend. Ze leefde mee met haar kinderen en kleinkinderen en in moeilijke tijden was ze er samen met Folkert voor hen.

Ze kwam zelf uit een gezin met zeven kinderen, waarvan zij de oudste was. Ze werd geboren op 10 maart 1937 in Haskerland in Friesland en later verhuisde het gezin naar De Knipe bij Heerenveen. Ze was leergierig en deed de Mulo en de kweekschool en vanaf haar 19e stond ze voor de klas op de lagere school in Oudeschoot. Op 19 juli 1963

trouwde ze met Folkert Looijenga uit Heerenveen. Het huwelijk betekende in die tijd dat je stopte met een werkkring buitenshuis. Ze gingen wonen in Tollebeek in de Noordoostpolder, waar Folkert een schildersbedrijf kreeg en Tiny glansrijk het Praktijkdiploma Boekhouden haalde. In 1974 verhuisden ze naar Wildervank en gingen werken in een Doe het Zelf zaak in Autorama in Veendam. Tiny was thuis als de kinderen uit school kwamen en had thee met een koekje klaar staan. Ze stimuleerde haar kinderen in hun ontwikkeling: school, sport en muziek. Ze leerde hen van de natuur te genieten en er waren altijd dieren in huis: een hond, een cavia, hamsters en vissen. Voor de rust en ontspanning begon ze aan een aquarium en werd vervolgens de eerste vrouwelijke keurmeester van aquaria in Nederland. Haar Praktijkdiploma Boekhouden kwam nog weer van pas, want daardoor kon de winkel van de aquariumvereniging in Delfzijl open blijven.

Tiny was actief op vele terreinen. Ze was 25 jaar vrijwilligster bij het Veenkoloniaal Museum in Veendam, contactdame van de kerk en ze liep voor het verjaardagenfonds. Ze deed mee aan de PCOB en de NCVB. In februari 2023 was ze 60 jaar lid van de Nederlands Christen Vrouwen Bond Passage en kreeg ze een erelidmaatschap.

De laatste jaren waren moeizaam. Ze kon steeds moeilijker lopen en ze verhuisden in 2018 naar een aanleunwoning in de Breehorn. Begin 2025 werd ze opgenomen in de Veenkade. Het was zwaar om zo afhankelijk te zijn, al kon ze nog we van kleine dingen genieten. Ze genoot het meest als ze bezoek kreeg, vooral van haar man, kinderen en kleinkinderen. Folkert bezochte haar trouw elke dag.

Tiny was ook veel met geloof bezig. Ze was kritisch en had veel vragen. Ze praatte er met anderen over, volgde cursussen en gesprekskringen. Ze kon zich moeilijk losmaken van onbeantwoorde vragen, maar antwoorden zijn er lang niet altijd. Zeker niet in geloofsvragen, waarin het juist gaat om vertrouwen en overgave. Toch kwam ze daar wel weer bij uit. Ze hield vast aan God die we in de Bijbel leren kennen. Ze leefde er ook naar. Zoals op de rouwkaart staat: *Tiny is opgenomen door haar Heer en Heiland die zij van jongs af aan met hart en ziel heeft lief gehad en gediend.* Bij het afscheid op 21 november in de Grote Kerk te Wildervank hebben we psalm 139 gelezen. De psalmdichter ervaart dat God zijn leven draagt, dag en nacht, vanaf het prille begin en daarna en ook aan het einde is zijn leven geborgen bij God. Zijn leven lang weet de

psalmdichter zich ten diepste gekend door God, in de mooie en lichte kanten én in de lelijke en donkere kanten. We worden begrepen en gezien door God. Zo was het uiteindelijk ook voor Tiny. In vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven in handen van de Eeuwige. Bij hem is de bron van het leven en de gedachtenis van onze namen. We bidden haar man, kinderen en kleinkinderen troost en nabijheid toe van God en mensen.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

ds. Hilde van der Zwaag-Visscher



NIEUWS

Van de diaconie

Allereerst wil de diaconie u een Voorspoedig en goed 2026 wensen. We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Met zorg hebben we het collecterooster gemaakt en ook zullen er concrete acties komen. De eerste actie waar u actief aan kunt meewerken is al op 11 januari.

Collecte voedselbank, 11 januari 2026

kent vast wel deze uitspraak van "Loesje": 'Aan het eind van m'n geld, hou ik altijd een stukje maand over.' Deze uitspraak is de realiteit voor meer mensen dan we denken. Kennen we bijvoorbeeld mensen in onze eigen omgeving die het niet breed hebben? Misschien wel, maar misschien ook niet. Het is daarom goed dat de voedselbank er is zodat zij ook het eind van de maand kunnen halen.

Al enkele jaren collecteren we in januari voor de voedselbank. In december, rondom de feestdagen, doneren veel mensen aan goede doelen. Maar juist in de maanden daarna is het voor de voedselbanken moeilijker om een goed gevuld voedselpakket samen te stellen. We willen als kerk, ons steentje bijdragen en daarom collecteren we op **zondag 11 januari** voor de voedselbank hier in Veendam. Zij kunnen met dit bedrag zelf (verse) producten kopen waar op dat moment behoefte aan is.

Bovendien vragen we u om op die zondag ook iets mee te nemen in natura. Waar veel behoefte aan is, zijn lang houdbare producten, zoals: houdbare melk, zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, vis in blik, haverhout, couscous, koffie en thee. Misschien overbodig om te zeggen, maar let u op de houdbaarheidsdatum? Sommige artikelen worden namelijk niet direct in de pakketten gedaan. Voordat de dienst begint, mag u de boodschappen op het podium neerleggen.

Het gaat deze zondag om om te zien naar mensen in armoede in onze eigen omgeving. Wilt u weer met ons meedoen? We hopen op een flinke opbrengst!!



Zondag 4 januari 2026, nieuwjaarsdienst	
Predikant/bijzonderheden	Ds D. Juijn
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Marjan Mesman
Organist	Ramon Beekman
Koster	Eisse van der Kam
Oppasdienst	Lida Koster
Autodienst	Ina Zijlema 06-33100171

Zondag 11 januari 2026	
Predikant/bijzonderheden	Dhr A.P. Huizinga
Collecten	Voedselbank*, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Ali Herder
Organist	Dirk Swama
Koster	Familie Somhorst
Oppasdienst	Hilda Oosterheert
Autodienst	Wim Bouter 0598-624460

Zondag 18 januari 2026 Raad van Kerken dienst aanvang 10.00 uur!!!	
Predikant/bijzonderheden	Nog niet bekend
Collecten	Nog niet bekend
Organist	Ramon Beekman
Koster	Familie Mulder
Oppasdienst	Aanwezig
Autodienst	Familie Velthuis 06-15109463

Zondag 25 januari 2026	
Predikant/bijzonderheden	Mw T. Huizing
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Aly van der Kam
Organist	Wim van Veelen
Koster	Eisse van der Kam
Oppasdienst	Ina Laarman
Autodienst	Aart Euving 0598-617720

Zondag1 februari 2026	
Predikant/bijzonderheden	Ds J van Slooten
Collecten	Werelddiaconaat, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Wim de Olde
Koster	Eisse van der Kam
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Ina Zijlema 06-33100171

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context

Schoenendoosactie

Ook dit jaar was deze actie weer overweldigend. Wij, van onze kerk, hebben er samen voor gezorgd dat er 83 dozen (evenveel als vorige jaar) en heel veel losse spullen naar het verwerkingscentrum in Hardenberg gegaan.



Op de beide inleverdagen zijn er nog eens 666 dozen ingebracht en ook veel losse spullen. Het totaal aantal dozen kwam op 749!!!! (vorig jaar in totaal 600).



Dank aan iedereen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet om deze actie te doen slagen. Door enthousiasme van eenieder voor deze actie gaan we hier zeker mee door.

Asanta sana (heel erg bedankt)

Via Rob Willems, van de stichting van **Harrobs** kregen we het verzoek om de gemeente te bedanken voor de donatie voor de school in Kenia. Zoals ze in Kenia zeggen “asante sana”.



Het geld is gebruikt voor verdere verbetering van de schoolgebouwen,



spulletjes voor de kinderen en leerkrachten



met eerdere donaties zijn de toiletvoorzieningen opgeknapt.

Een hartelijke groet van de diaconie, Ria, Jeannette, Janny, Josien.

Van uw beroepingscommissie

We hebben nog geen predikant gevonden die ons in de vacature kan voorzien.

Op onze advertentie op de PKN-site hebben we geen reactie mogen ontvangen.

Ook door gemeenteleden genoemde predikanten hebben we benaderd of voldeden niet aan het door de kerkenraden vastgesteld profiel.

Er is een 1^e advieslijst aangevraagd bij het mobiliteitsbureau van de landelijke PKN waar van we een 3-tal passend vonden bij het profiel en hebben contact gehad.

Dit heeft tot nu toe niet geleid tot verdere gesprekken.

We hebben nu een 2^e advieslijst aangevraagd.

Er staan veel vacatures open en er zijn te weinig predikanten om allen te voorzien.

We gaan actief doorzoeken en predikanten benaderen waarvan wij inschatten dat die bij ons zouden kunnen passen.

U mag ons altijd tippen als u weet heeft van een predikant of pastor die we kunnen benaderen.

Met vriendelijke groet,

Alie en Dieneke

Een kaart is gestuurd naar:

Bloemen zijn gegaan naar:

Verjaardagen

Indien u geen prijs stelt op vermelding van uw verjaardag in Context, geef dit dan vroegtijdig door aan de redactie.

Bedankt!!

Ontvangen een gift van € 2.000,- voor de instandhouding van onze kerk.
Heel veel dank voor deze zeer royale gift!

Namens de kerkrentmeesters en boekhouder



Kerkelijke stand
Ingekomen PKN Hoogezand

Overleden

Verhuisd

Kerkenraadsvergaderingen in januari

Dinsdag 6 januari Moderamen

Dinsdag 13 januari Kerkenraad

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

Van de redactie

Herinnering

Hebt u uw abonnementsgeld voor Context van afgelopen jaar al betaald?
Het kan zijn dat het u is ontschoten, wilt u dit alsnog overmaken? Weet u niet meer of u al betaald hebt (het gebeurt wel eens dat er 2x wordt betaald) neem dan even contact op met Henk Nieboer, hij kan het zo voor u nakijken,

Het bedrag van € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context NL 12
INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.

Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van de redactieleden.

Dank voor uw medewerking,
Henk Nieboer, penningmeester Context.



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Onze Passage afdeling wenst u een liefdevol en gezegend Nieuwjaar.

Ons programma voor 2026 is ingevuld en we verwachten, dat het weer interessante/ontspannende avonden worden.

Onze eerste afdelingsavond voor dit jaar is **woensdag 14 januari**, aanvang **19.30 uur** in Concordia te Wildervank.

Deze avond komt Ans Grimbergen vertellen over haar werk als raadslid, wethouder van de gemeente Veendam en ze praat ons bij over het JEP project. (Jeugd Expertise Punt).

In de gemeente Veendam willen we, dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. JEP kan daar ondersteuning voor bieden. JEP is onder andere door Ans Grimbergen opgezet en het project boekt mooie resultaten voor de jeugd.

Er is landelijk aandacht voor en een aantal gemeentes wil het voorbeeld van Veendam volgen.

Bent u geen lid, maar trekt dit onderwerp u aan dan bent u van harte welkom. De toegang is gratis en leeftijd speelt geen rol.

Heeft uw vragen of wilt u vervoer dan kunt u contact opnemen met ons PR bestuurslid Janny v.d. Lei, tel. 06 820 565 38.

Een hartelijke groet namens het bestuur,
Margit Munneke



Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 22 januari 2026, de eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar zal worden ingevuld met een Bijbel-psalmen kennisquiz.

In 4 categorieën zal in groepjes worden bekeken hoe het (nog) staat met de kennis over Bijbel en psalmen. Een klein tipje van de sluier: de antwoorden zijn uitsluitend cijfers.

Laat u verrassen of doe nog een poging om wat kennis op te doen. Daarna, zoals gebruikelijk, is er nog een drankje en een hapje en kunnen we nog even gezellig samenzijn.

Na afloop is er een vrije gift voor gemaakte kosten.

We hopen u te ontmoeten in kerkelijk centrum De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, Veendam.

Aanvang 14:30 uur.

Het bestuur

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een *interkerkelijke vrouwenochtend* op **D.V. woensdag 14 JANUARI** in Veendam.

Nelly Boer zal dan spreken over: **Een cadeau van God**

Hoe ga je om met een cadeau?

Wat doe je er mee?

Hoe ga je het gebruiken?

Kom 14 januari naar Veendam en ontvang JOUW cadeau van God!

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

