

## *Protestantse Gemeente te Wildervank*

Predikant:	Vacant
Pastoraal medewerker:	Nynke Hollander Telefoon: 0610164550
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon 0598-628192/ 06-51498105 E-mail: <a href="mailto:g.j.laarman@agroweb.nl">g.j.laarman@agroweb.nl</a>
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon 0598-621000/ 06-15151925 E-mail: <a href="mailto:scriba@protestants-wildervank.nl">scriba@protestants-wildervank.nl</a>
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon 0598-632420 E-mail : <a href="mailto:penningmeester@protestants-wildervank.nl">penningmeester@protestants-wildervank.nl</a> Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091 of NL85INGB0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon 06-33100171 E-mail: <a href="mailto:inazijlema@netvisit.nl">inazijlema@netvisit.nl</a>
Kerkelijk Bureau:	Mw. D. Hollander, Menweg 4,9658 PM Eexterveen Telefoon 0598-468266 E-mail: <a href="mailto:ledenadministratie@protestants-wildervank.nl">ledenadministratie@protestants-wildervank.nl</a>
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/ Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Telefoon 0598-612255

## *Nog wat mailadressen*

[beamteam@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:beamteam@lists.protestants-wildervank.nl)  
[kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl)  
[liturgie@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:liturgie@lists.protestants-wildervank.nl) (alleen voor liturgieverspreiding)

## *Vertrouwenspersonen*

### **Voel je je niet veilig? Blijf er niet mee zitten.**

Als een ambtsdrager of de eigen predikant door omstandigheden niet de aangewezen persoon is en je wilt wél graag praten omdat je boos, bank of verdrietig bent of omdat je je zorgen maakt om jezelf of een ander, zoek dan contact met één van onze vertrouwenspersonen;

Sinie Brugge, 06-10 76 11 45, [vp.v.oostgroningen@gmail.com](mailto:vp.v.oostgroningen@gmail.com)

Peter Vrijenhoek, 06-27 43 00 40, [vp.m.oostgroningen@gmail.com](mailto:vp.m.oostgroningen@gmail.com)

## *Adreswijziging*

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Als u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. Ook graag een adreswijziging naar Context sturen als u die wilt blijven lezen.

## *Contactadres autodienst*

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

## *Collectemunten*

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:  
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank  
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen tien dagen thuisbezorgd.

## Overdenking; Vertrouwen

Tijdens de herdenkingsdienst voor mijn moeder, alweer meer dan 45 jaar geleden, las de dominee uit Romeinen 8:18: "Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden". Ik kan niet zeggen dat ik destijds, tijdens die dienst, veel troost aan deze woorden heb ontleend. Nog steeds heb ik wel moeite met dat "zeker weten", als het om het geloof gaat en ook heb ik nog wel eens moeite met die klaarblijkelijke zekerheid van Paulus.

Jaren later hoorde ik het lied "Avond" van Boudewijn de Groot. Hij zingt hierin: "Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof in jou en mij". Een mooie en ook troostvolle tekst: "Je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij". Deze tekst zegt mij: Leef het leven ten volle in het hier-en-nu, je kunt niets zeker weten, maar geloof tilt ons hierboven uit, "geloof in jou en mij", en in mijn beleving ook geloof in de Geheel Andere.

Juist dit "niet zeker weten" opent voor mij de weg naar geloof. Niet de zekerheid van de gebaande wegen, maar het geloof dat zelf de weg baant. Het tastend zoeken in het duister, het cirkelen rond het mysterie, het gaan waar je eigenlijk niet kunt gaan. De weg die je pas ziet als je terugkijkt. Zoals het volk Israël dat klem zit tussen de Rode zee en de legers van Farao, er is geen weg, het volk kan geen kant op, maar tóch blijkt er een uitweg te zijn. Tegen alles in tóch gaan en achteraf ontdekken dat je een weg gegeven is. Achteromkijkend zie je pas de weg.

Het volk Israël vervolgt dan de reis door de woestijn. Afgemat, ontredderd, hongerig en moe. Een doodlopende weg lijkt het en "zeker weten" lijkt hier heel ver weg, het vertrouwen ebt weg, maar nóg trekt het volk verder,

Aangemoedigd door één of twee die nog een sprankje hoop, vertrouwen en geloof hebben. Het blijkt genoeg, het Beloofde land wordt bereikt, en terugkijkend ziet het volk de weg door het zand, achteromkijkend zien we pas de weg. Veel eerder al hoort Abraham Gods roepstem en hij vertrekt. Zonder zekerheid en zonder weg.

Ergens moet hij er vertrouwen in hebben gehad, hij heeft een stem gehoord. Abraham vertrekt, hij gaat, en achteromkijkend ziet hij pas de weg, achteromkijkend zien wij de weg.

Misschien hebben we zelf ook ons verhaal over een weg die we gegaan zijn. Omdat we vonden dat we die weg moesten gaan, omdat we een stem hadden gehoord. Een stem uit onszelf? Uit ons onderbewuste? Was het de Stem van de Eeuwige? Hoe dan ook, we konden er geen weerstand aan bieden en we gingen. "Eens zei ik ja tegen iets of iemand" heeft de Zweedse mysticus Dag Hammarsköld eens gezegd. Dat "ja" zeggen heeft zijn hele levensweg vervolgens bepaald. In geloof, in vertrouwen.

Voor mij is het blijven aangaan van de zoektocht, het eindeloze avontuur dat we aangaan met de Allerhoogste de essentie van mijn geloof. Het ondanks alles steeds weer vertrouwen op, en ingaan op de roepstem die we horen in ons hart, die we horen in de stilte, en die ons nooit maar dan ook nooit loslaat.

Ons geloof kunnen we voeden door stilte, meditatie en gebed, door de natuur, door het lezen van die prachtige verhalen in de Bijbel. En ook door zelf verhalen te vertellen voor iedereen die ze maar horen wil. Zelfs als we alles kwijt zijn kunnen we elkaar altijd nog verhalen vertellen.

Verhalen over de heimwee die we voelen naar iets van-heel-ver-weg. Verhalen die zeggen dat er meer is dan onze horizon laat zien. Toen de mensen van het volk Israël in de Babylonische ballingschap terecht waren gekomen waren ze alles kwijt, wat voor hun geloof zo belangrijk was. Hun tastbare geloof, hun zekerheid viel weg, en juist nu ontstonden de verhalen. Verhalen waarin ze hun diepste dromen en verlangens konden projecteren, die hen de mogelijkheid gaven verder te gaan, verder, ondanks alles. Verder naar waar geen weg was. De weg vormden ze zelf. Met hun geloof, met hun vertrouwen, dankzij het horen van de Stem.

Wat ik hoop en wat ik ons toewens is dat ook wij voortgaan in vertrouwen, in geloof, tastend, vallend en weer opstaand, omdat we een Stem gehoord hebben. Omdat we ooit "ja" zeiden tegen Iets of Iemand en daarop vertrouwen. Omdat we niet anders willen, omdat we niet anders kunnen.



# PKN

## NIEUWS



### *Vanuit de kerkenraad*

#### *Vacatures*

In onze kerkelijke gemeente zijn veel mensen als vrijwilliger actief en dat is een groot goed. Maar hier en daar begint het te knellen. Er zijn personen van 80 jaar en ouder voor wie de werkzaamheden te zwaar beginnen te worden. In het bijzonder wil ik het beheer van Concordia noemen en de schoonmaak van de gebouwen. Wanneer er wat wordt georganiseerd, wordt er veel van de vrijwilliger(s) gevraagd soms tot 's avonds laat.

Het zou mooi wanneer verschillende taken door anderen overgenomen zouden kunnen worden. Dan gaat het niet alleen om het beheren van Concordia, maar ook voor andere taken. Tot nu toe blijven veel vrijwilligers nog aan, omdat er geen anderen zijn die het oppakken. We worden binnenkort wel enigszins ontlast door het instellen van boven plaatselijke kerkenraad, maar op de werkvloer moeten we het ook zien vol te houden.

Dus als je iets zou willen doen, geef het dan aan.

Gerrit Jan Laarman

### *Vanuit de diaconie*

In mei staan er weer verschillende speciale collectes op het rooster.

**Zondag 3 mei – Kerk in Actie voor Myanmar**

### **Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen uit Myanmar**

Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen, zowel binnen het land als naar buurlanden zoals Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot, net over de grens, verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen.

Deze kliniek verleent gratis medische zorg aan mensen die geen geld hebben. Ook bieden mobiele klinieken hulp bij bevallingen, medische zorg, fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen zij zo'n 300 patiënten. De hulp wordt verleend in de eigen taal van de vluchtelingen, en zij hoeven niet bang te zijn opgepakt te worden.

Zo verloor Vincent (19) zijn oog en been nadat hij op een landmijn stapte. Hij krijgt nu een nieuw kunstbeen. Ook krijgen kinderen zonder registratiepapieren een geboortebewijs, waardoor zij toegang krijgen tot onderwijs en gezondheidszorg.

Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Myanmar en andere noodhulpprojecten.



Lees meer op: [kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar](https://kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar)

## Zondag 17 mei – Avondmaal en collecte voor de Grunneger Rieders

In *Context* van februari en april jl. heeft u kunnen lezen wat deze stichting doet.



Op het moment van schrijven zijn tien vrijwilligers van de Grunneger Rieders in Oekraïne. Zij renoveren daar de woning van een moeder met zeven kinderen. De jongste dochter van drie jaar is ernstig ziek. De vader is overleden en het vorige huis is volledig afgebrand, inclusief alle bezittingen. De huidige woning is in slechte staat: het dak moet worden vernieuwd, het huis moet rondom worden geïsoleerd en op de bovenverdieping zijn nieuwe kozijnen en ramen nodig.

## Zondag 24 mei – Pinksteren (twee speciale collectes)

### Eerste collecte: Zending en Evangelisatie in Cuba

*Gaarkeukens in Cuba met hulp van jongeren*

In Cuba is er een groot tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Veel jongeren en goed opgeleiden vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken blijven achter in moeilijke omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair, en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van slechts 7 euro per maand.

Wanda Hernández richtte een pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook naar elkaar om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder jongeren, brengt wekelijks een warme, voedzame maaltijd bij de meest kwetsbaren en biedt gezelschap. In het centrum kunnen mensen bovendien dagelijks ontbijten.

Het centrum is een baken van hoop en persoonlijke aandacht dat het zware leven in Cuba draaglijker maakt. Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere zendingsprojecten.



Lees meer op: [kerkinactie.nl/gaarkeukens-cuba](http://kerkinactie.nl/gaarkeukens-cuba)

### Uitgangscollecte – Missionair werk in Nederland

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde, dan moet je dáár aanwezig zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms. Daar vinden jongeren inspirerende video's en verdiepende content.

Maar het blijft niet alleen online: jongeren worden ook aangemoedigd elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken.

Via sociale media krijgen zij hiervoor volop ideeën en inspiratie.

Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken. Daarom bevelen wij dit collectiedoel van harte aan!



Komt u niet in de kerk en wilt u toch bijdragen aan de collectes? Dat kan, maak uw gift over naar: **NL96 RABO 0319 0110 54** t.n.v. *Diaconie* o.v.v. het doel waarvoor uw bijdrage is bestemd.

### ***Solidariteitskas 2026: van gemeenten, voor gemeenten***

Solidariteit is een keuze om om te zien naar de ander, ook als het u zelf iets kost.

De brief aan de Hebreëen roept ons op: "Houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept." Woorden die niet alleen voor individuen gelden, maar ook voor gemeenten onderling.

<b>Zondag 3 mei 2026</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Dhr. J. Nieboer
<b>Collecten</b>	Myanmar - bied noodhulp voor mensen op de vlucht, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Joukje Zijlstra
<b>Organist</b>	Marcel Gelderloos
<b>Koster</b>	Eise Van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Geja Bandhoe
<b>Autodienst</b>	Familie Velthuis 06-15109463

<b>Zondag 10 mei 2026</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. C.M. Verspuij
<b>Collecten</b>	Diakonie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Liesbeth Pentinga
<b>Organist</b>	Ramon Beekman
<b>Koster</b>	Familoe Somhorst
<b>Oppasdienst</b>	Dieneke Hollander
<b>Autodienst</b>	Aart Euving 0598-617720

<b>Zondag 10 mei 2026 19.00uur</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw. N.D. Hollander
<b>Koor</b>	Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries
<b>Organist</b>	Sietze de Vries

<b>Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst in Veendam</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. H.E. van der Zwaag
<b>Lector</b>	Marjan Mesman
<b>Autodienst</b>	Ina Zijlema 06-33100171

<b>Zondag 17 mei 2026 Avondmaal</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. I. de Boer
<b>Collecten</b>	Avondmaalscollecte, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Ali Herder
<b>Organist</b>	Wim de Olde
<b>Koster</b>	Eise Van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Lida Koster
<b>Autodienst</b>	Wim Bouter 0598-624460

<b>Zondag 24 mei 2026 Pinsteren</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. F. Praamsma
<b>Collecten</b>	Cuba; gaarkeukens m.b.v. jongeren, Kerk, Nederland jongeren en geloof online verbinden
<b>Lector</b>	Aly Van der Kam
<b>Organist</b>	Ramon Beekman
<b>Koster</b>	Eise Van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Hilda Oosterheert
<b>Autodienst</b>	Familie Velthuis 06-15109463

<b>Zondag 31 mei 2026</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. W.H. Slob
<b>Collecten</b>	Diakonie, Kerk, Inlia
<b>Lector</b>	Dieneke Hollander
<b>Organist</b>	Wim de Olde
<b>Koster</b>	Familie Somhorst
<b>Oppasdienst</b>	Ina Laarman
<b>Autodienst</b>	Aart Euving 0598-617720

<b>Zondag 7 juni 2026</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw. N.D. Hollander
<b>Collecten</b>	Pakistan; samenbouwen aan gemeenschappelijke toekomst, Kerk Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Helma Wieringa
<b>Organist</b>	Wim van Veelen
<b>Koster</b>	Familie Mulder
<b>Oppasdienst</b>	Martine Velthuis
<b>Autodienst</b>	Ina Zijlema 06-33100171

Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven  
Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven

### *Vervolg Solidariteitskas 2026*

Niet elke geloofsgemeenschap heeft genoeg middelen om plannen uit te voeren.

Daarom is er de Solidariteitskas: een landelijk fonds waarmee protestantse gemeenten elkaar steunen en versterken. Een sprekend voorbeeld is Cuijk, waar de kerkenraad bijna ophield te bestaan. Dankzij een perspectiefsubsidie kon een externe adviseur het samengaan met Uden-Veghel begeleiden. Het resultaat: één verenigde gemeente, met een eigen vierplek, een voltijds predikant en hernieuwde pastorale zorg. Kerkenraadsvoorzitter Albert Verver: "Schakel tijdig hulp in en vraag subsidie aan. Je investeert in de toekomst van de kerk én de gemeenschap." Naast fusie- en samenwerkingstrajecten ondersteunt de Solidariteitskas ook het studenten- en dovenpastoraat, en draagt zij bij aan nieuwbouw, verduurzaming en restauratie van kerkgebouwen en orgels.

## ***Uw bijdrage telt!***

Alle protestantse gemeenten dragen jaarlijks bij aan de Solidariteitskas. Vanaf 2026 bedraagt de landelijk vastgestelde bijdrage € 7,50 per belijdend lid. Wij vragen u als gemeentelid om mee te doen met een gift van minimaal € 12,50, waarvan € 7,50 naar de Solidariteitskas gaat en de rest ten goede komt aan onze eigen gemeente. Samen zorgen we ervoor dat geloofsgemeenschappen door heel Nederland kunnen blijven bloeien. Want solidariteit is niet alleen een bijbels principe - het is gewoon: je buur niet in de steek laten.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gift. Meer informatie: [protestantsekerk.nl/solidariteitskas](http://protestantsekerk.nl/solidariteitskas)

U kunt uw bijdrage voor de solidariteitskas overmaken op rekeningnummer

NL85 INGB 0000862760 of NL93

SNSB 0956 6930 91 t.n.v.

Protestantse Gemeente te

Wildervank. Of scan de QR-code



## ***Orgel met trompet en zang***

### **Orgel anders: Populaire hits uit een rijke muziekhistorie**

Kent u “Mijn Gebed” nog? Een nummer dat een tijdlang in de top 2000 stond. Gezongen door D.C. Lewis met orgelbegeleiding van Feike Asma en een prachtige trompetsolo van Jan Marinus. Bij ons zal organist **Vincent Hensen-Oosterdijk**, trompettist **Tom Vink** en zanger **Annechienus Pot** dit nummer uitvoeren. Ze zullen ook “Het Dorp” van Wim Zonneveld uitvoeren en wat recenter werk, zoals “Over de muur” van het Klein Orkest. Ook komt het klassieke repertoire aan bod, o.a. Schubert zal klinken.

Daarnaast zal het orgel zowel solo als met trompet te horen zijn. Verder rekenen we erop dat iedereen meezingt met het nummer over een café aan de haven 😊.

Kortom: een leuke ongedwongen avond in onze kerk waarbij het orgel weer gecombineerd wordt met andere muziekinstrumenten en zang.

### **Het begint om 20:00 uur, de toegang is 12 euro.**

**Annechienus Pot** komt via de moeder van een vriendinnetje terecht bij de Operettevereniging Veendam Wildervank. Eerst als programmaboekjesverkoper in het roemruchtige Veenlust van weleer.



De Operettevereniging Veendam Wildervank vraagt hem voor wat grotere rollen en jawel in 1989 speelt hij in de operette Ein Walsentraum van Oscar Straus zijn eerste zangrol als lakei.

Het gaat hem goed af.

De self-made-man ontwikkelt zich boven verwachting en al in 1992 volgt zijn eerste hoofdrol in een operette van Robert Stolz. Vele optredens volgen in de gehele regio en hij wordt veel gevraagd bij andere koren. Naast deze uit de hand gelopen, maar fantastische hobby heeft Annechienus ook nog zijn vaste baan. Hij is machinaal houtbewerker bij Timmerfabriek Hulzebos in Nieuwe Pekela. Kozijnen, deuren en anderszins worden door hem bewerkt en bij de klanten thuis geplaatst. Het zingen en de concerten heeft hij er altijd als amateur naast gedaan.

### **Vincent Hensen-Oosterdijk (1986)**

studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musicervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga.



Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Vincent begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. In juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard en is afgestudeerd als Master of Music/Beiaardier. Vincent bespeelt, sinds 2016, de beiaards van 'Roos in de Regio' Winschoten en 'Parkstad' Veendam. In 2018 is hij ook benoemd tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein. De laatste tijd begeleidt hij ook verschillen geluidloze films in diverse kerken. Met theatertechicus Herman van Keulen maakte hij in de Nicolaïkerk van Appingedam de multimedia voorstelling VOYAGE, waarin beelden van het heelal, van de aarde vanuit het heelal én de bijzondere film uit 1902 "La Voyage dans la Lune" met orgel begeleid werden. Verder onderneemt hij veel "orgel anders"-initiatieven.

**Tom Vink** (1965) begon op achtjarige leeftijd bij de Martini Brassband in Groningen op cornet. Daarnaast had hij les op de stedelijke muziekschool waar hij werd opgeleid voor de HaFaBra diploma's trompet A t/m D. Tom heeft bij diverse harmonieorkesten gespeeld zoals Harmonie '67 en Patrimonium.



De interesse voor het klassieke symfonische repertoire is begonnen bij Mira en Bragi en heeft zich uitgebreid door deelname aan het Veenkoloniaal Symfonieorkest (VKSO) waar hij nu eerste trompettist is. Ook doet Tom projecten met Opera op het Hogeland o.a. La Traviata, La Bohème en Cavalleria Rusticana. Daarnaast soleert Tom in verschillende kerken en speelt ook concerten met orgel.

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.

*P.S: De commissie wil u alvast attent maken op een volgende "Orgel anders" namelijk "Rockband en kerkorgel". Na het overweldigende succes 2 jaar geleden, en vooral na verzoeken van mensen die het gemist hadden, organiseert de commissie weer dit spektakel met rockband "Rolling Pin". Dus: zet 3 juli in de agenda!*

## *Prachtige koorklanken in Wildervank*

Zondagavond **10 mei om 19.00** uur verzorgen de Roden Girl Choristers een bijzondere Choral Evensong bij ons in de kerk. Dit meisjeskoor bestaat uit 25 tot 30 zangeressen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar en staat onder leiding van dirigente Sonja de Vries. De begeleiding wordt verzorgd door organist Sietze de Vries.

De Roden Girl Choristers maken deel uit van de Stichting Koorschool Noord Nederland en zingen op hoog niveau. Met hun heldere klank, goede opleiding en muzikaliteit hebben zij een sterke reputatie opgebouwd.

Het repertoire komt uit de Anglicaanse koortraditie, waarin gezongen avonddiensten (evensongs) een belangrijke rol spelen. Engelse kerkmuziek staat bekend om haar mooie harmonieën, heldere klank en de afwisseling tussen koor en orgel. Zeker wanneer dit door jonge stemmen goed wordt gezongen, levert dat een indrukwekkende en sfeervolle muzikale ervaring op.

De Evensong is een vrij toegankelijke kerkdienst, georganiseerd door de kerk. Met deze muzikale viering hoopt de kerk ook jongere bezoekers aan te spreken en hen kennis te laten maken met deze bijzondere vorm van koormuziek. Na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van deze muzikale viering. Iedereen is van harte welkom!



### *Kerkenraadsvergaderingen deze maand*

Woensdag 6 mei	Moderamen
Dinsdag 12 mei	Kerkenraad
Dinsdag 19 mei	Zakelijke gemeenteavond
Dinsdag 26 mei	Pastoraat
Dinsdag 26 mei	Diaconie

*Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia*

***BEDANKT!! BEDANKT!! BEDANKT!! BEDANKT!! BEDANKT!!***

Ontvangen een gift van € 4.000! Heel veel dank voor deze extra bijdrage ten behoeve van de instandhouding van onze kerk!

Namens de kerkrentmeesters en boekhouder

\*\*\*\*\*

Langs deze weg willen wij de kerkenraad bedanken voor het mooie liturgisch bloemstuk, dat wij mochten ontvangen op 1<sup>e</sup> Paasdag. En de vele andere meldingen van gemeenteleden, dat het ons gegund is. Nogmaals bedankt!

Groet Ina en Gerrit Jan Laarman

### ***UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND***

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op **D.V. woensdag 13 mei** in Veendam. Gerda Klaucke-Hanno komt dan spreken over:

**De Heer is mijn Herder. (Psalm 23)**

Dit is een zeer bekende psalm die al velen tot troost is geweest. De Here Jezus wil ons door het leven leiden, door goede tijden, maar ook door moeilijke tijden.

Gerda zal deze psalm gedurende de ochtend laten zien door de ogen van een herder. Het gaat over onze grote Herder en hoe mooi dit allemaal in deze psalm samenkomt.

**Locatie:** De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

**Aanvang:** 09.30 uur.

**Van harte welkom!**

*Nee, ik ben niet ver*

De dood is niets

Ik ben alleen maar naar de overkant

Ik ben ik en jij bent jij

Wat we voor elkaar waren, dat zijn we nog steeds

Noem me zoals je me altijd genoemd hebt

Spreek tegen mij zoals vroeger

Op dezelfde toon, niet plechtig, niet droevig

Lach om wat ons samen heeft doen lachen

Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij

Spreek mijn naam uit thuis

Zoals je altijd gedaan hebt, zonder nadruk

Zonder zweem van droefheid

Het leven is wat het altijd geweest is

De draad is niet gebroken

Waarom zou ik nu uit je gedachten zijn

Omdat je me niet meer ziet

Nee, ik ben niet ver

Aan de andere kant van de weg

Zie je, alles is er goed

Droog je tranen