

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant: Ds. M. Grashoff,
Sterrenboschlaan 10, 9648 MJ Wildervank
Telefoon (0598) 857272 (niet tussen 9.00 en 9.30 uur)
E-mail: predikant@protestants-wildervank.nl
Vrije dag is maandag

Preses: G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Assessor: Vacant

Scriba: Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon (0598) 621000
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

Boekhouder: B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon (0598) 632420
E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

Koster: K.H. Zijlema-Wubs
C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon (0598) 621084
E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Kerkelijk Bureau: Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank
Telefoon 06 - 42 72 58 25
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl
Ivm werkzaamheden overdag, bij voorkeur via de mail
of app uw telefoonnummer achterlaten. U wordt dan
terug gebeld.

Grote Kerk: Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank
"Concordia": Torenstraat 80, Wildervank, Tel.(0598) 612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobsladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd

Overdenking

De kerk gaat door

In 563, vijftienhonderdzesestig jaar geleden, verliet de heilige Columba Ierland. Dat 'heilig' betekende niet bepaald dat hij zonder zonden was. Hij wordt in verband gebracht met een stammenoerlog om een boek, waarbij doden vielen. Hij landde op het zuidelijke puntje van Kintyre – de Mull waarover Paul McCartney zo gezellig zong – maar reisde vandaar verder naar het eiland Iona.

Buiten zicht van zijn geliefde Ierland stichtte Columba daar een klooster dat al snel zou uitgroeien tot het spirituele, intellectuele en politieke middelpunt van het koninkrijk Dalriada en later van heel Schotland. Iona werd viermaal geplunderd door de Vikingen. De abdij en het even verderop gebouwde nonnenklooster kenden hoogtepunten en diepe dalen. Tijdens de Schotse Reformatie verdwenen ze, na een duizendjarig bestaan. Maar 'verdwenen' betekende niet 'vergeten'. Een decennium voordat in Wildervank de Grote Kerk gebouwd werd, herbouwde de 8^e hertog van Argyll de abdijkerk van Iona Abbey. En dat deed hij bewust zo, dat zowel katholieken als anglicanen en presbyterianen er de eredienst konden vieren.

Er werden plannen gemaakt om ook de rest van de abdij in oude glorie te herstellen. Rijke Amerikanen van Schotse afkomst brachten daarvoor al een kapitaal van een miljoen dollar bij elkaar en zetten een professioneel plan op. Maar de bewindvoerders van Iona vonden het plan van de Schotse dominee George MacLeod beter. Dat 'plan' was om de abdij te herbouwen met een groep vrijwilligers, bestaande uit dominees en ambachtslieden. En geld daarvoor had MacLeod niet, zei hij aan het slot van een gloedvol pleidooi. Een uitstekend plan dus. MacLeod moest daarom hals over kop fondsen werven. Met niet meer dan negenduizend pond, geschonken door een scheepsbouwer uit Glasgow, begon hij in 1938. En de 11e hertog van Argyll was van ander hout gesneden dan zijn overgrootvader: hij dwarsboomde de herbouw waar hij kon.

Vandaag wil iedereen naar Iona. George MacLeods Iona Community bloeit er nog steeds en op de groei van het ledental is tijdelijk een stop gezet. Op Iona is een een halve eeuw geleden een rooms-katholiek retraitshuis gebouwd, terwijl Bishop's House er al meer dan een eeuw floreert als anglicaans bezinningscentrum. De Nederlandse televisie komt met enige regelmaat filmen op Iona. Zou Columba dat in de 6^e eeuw ooit hebben geacht of gedroomd?

Wat wil ik hiermee zeggen?

Dat de kerk een hele lange adem heeft. Dat diepe dalen altijd worden gevolgd door nieuwe toppen – en andersom. Dat verandering het onveranderlijke patroon is geweest door de eeuwen heen. Dat je helemaal geen solide uitgedacht plan hoeft te hebben om iets nieuws te beginnen. Dat tegenwerking je uiteindelijk vooral verder helpt. Columba begon gewoon waar nog helemaal geen kerk was. De zusters van de Nunnery hielden eeuwen lang trouw vol om zieken te verzorgen, landbouw te bevorderen, onderwijs te geven en te bemiddelen bij de zoveelste vete. George MacLeod begon zomaar aan een briljant plan dat nauwelijks onderbouwing had.

Deze dominee gaat Wildervank verlaten. Hij stopt helemaal als actief gemeentepredikant en het eerste jaar gaat hij ook helemaal niets doen in de kerk. Hoe laat ik Wildervank achter?

Niet als de droom die hij stiekem toch meebracht in 2012. Niet als een geoliede, groeiende gemeente. Niet als het voorbeeld waar de rest van de PKN het van zou moeten hebben. Maar zeer zeker als een gemeenschap waarin mensen het durven om te geloven. Waar mensen hoop vinden en zelfs troost. Waar de meest fundamentele zaken van mens en wereld worden doorgegeven: geloof in God, jezelf en de medemens, hoop voor de wereld, de Lage Landen en de Veenkoloniën, en vooral liefde. Liefde voor het Woord, liefde voor de Heer, liefde voor de mens.

Waar is Wildervank over 10 jaar? Geen idee. Ik vind de vraag ook niet interessant, eerder ontmoedigend. Maar geloof, hoop en liefde zullen zeker doorgaan. En Wildervank zal daaraan van harte bijdragen.



PKN

NIEUWS



Vanuit de kerkenraad

Startzondag 10 september 2023

Het is weer zover zondag 10 sept. startzondag. Na de dienst eerst koffie of thee en daarna zijn er wat quizvragen of andere spelletjes en een fietsroute. Deze route hebben we jaren geleden ook al eens gefietst. Daarna hebben we een BBQ rond half 12.30 uur

Bij de startdienst op 10 september

Aan de startdienst werkt Peterine Kooijmans mee. Zij is verhalenverteller en wij kennen elkaar nog uit onze Kampense tijd. Het thema van de startdienst is 'Wie is God?!' Met verhalen, muziek en dans zal Peterine die vraag voor het voetlicht brengen. Over haar voorstelling zegt zij zelf het volgende.

Komend uit een protestants-christelijk nest is geloven mij van jongs af aan bijgebracht. Dagelijks lasen wij thuis verhalen uit de Bijbel. Met al die verhalen groeiden ook mijn vragen. Hoe zit dat eigenlijk met die God? Waar gaan die verhalen eigenlijk over? Tegelijkertijd merkte ik dat die bijbelverhalen of verhalen daarover mij soms zo kunnen raken, zo ontroeren. Over mijn zoektocht en ervaringen wilde ik graag een vertelvoorstelling maken. Het thema van mijn voorstelling werd "God".

De voorstelling "GOD?!" bestaat uit een compositie van drie verschillende verhalen, een joods scheppingsverhaal, het verhaal van de Samaritaanse vrouw en het verhaal van de dansende rabbi. Dit laatste verhaal gaat over een rabbijn die jaarlijks een afgelegen dorpje in de Oekraïne bezoekt.

De joodse gemeenschap kon elk jaar bij de rabbi terecht met al hun problemen en vragen. Hij hoorde die aan, zonder direct antwoord te geven. In plaats daarvan begon hij een beetje te zingen en te dansen en nam daarin de hele gemeenschap mee tot een bijna extatisch hoogtepunt. Het verhaal spreekt me zo aan omdat het, in dat dansen en zingen denk ik, om een soort godservaring gaat. Als je me vraagt wie God is, dan heb ik daarop geen antwoord. Maar als het antwoord is dat je uitgenodigd wordt het leven te vieren, dan komt dat misschien dichtbij God.

Peterine wil graag de kerkgangers actief betrekken bij haar vertellen en dansen. Daarom vraagt zij iedereen tevoren alvast na te denken over deze vraag: 'Heeft u vragen wie God is?'

We zien uit naar een levendige en uitdagende startdienst.

ds. Marien Grashoff

Afscheidsdienst ds. Grashoff

Zondag 1 oktober zullen we afscheid nemen van ds. Marien Grashoff en zijn vrouw Nelleke.

De dienst zal in de middag om 14:00 uur worden gehouden. De morgendienst komt dan te vervallen. Tijdens de dienst zal het avondmaal worden gevierd. Na de dienst kan op informele wijze, onder het genot van een kopje koffie/thee/en een hapje en drankje, afscheid worden genomen van Marien en Nelleke.

Bij de afscheidsdienst op 1 oktober

De afscheidsdienst voor ds. Marien en mw. Nelleke Grashoff is op 1 oktober, 's middags om 14:00 uur. Het is die dag Israëlzondag en dat zal in de dienst een duidelijke plaats krijgen. De muziekgroep Klezmer & Co uit Groningen zullen Jiddische muziek met een verhaal ten gehore brengen. De muziek is uitbundig, dan weer verstillend en ingetogen. Het Jiddische lied weerspiegelt de vele aspecten van het dagelijkse leven en kent vaak poëtische teksten. Tot 1943 was deze muziek deel van de

Joodse volkscultuur, ook in Wildervank. En we vieren met elkaar ook avondmaal als afscheid.

De collecte heeft twee doelen: de Stichting VoorDoor in Wildervank en de Progressief Joodse Gemeente Noord-Nederland. Hieronder meer informatie.

Stichting VoorDoor is een stichting waar je jezelf mag zijn. In onze gezellige huiselijke huiskamer, kun je in een veilige omgeving verblijven. De koffie/thee staat altijd klaar. We doen gezelschapsspelletjes, zijn creatief bezig en hebben een luisterend oor.

We doen aan noodhulp, organiseren workshops, kledingmarkten en we hebben permanent baby- en kinderkleding te ruilen. Ook hebben we positiekleding, speelgoed, boekjes en spelletjes voor de medemens die het niet kunnen betalen. (een gift is altijd welkom voor wie dat kan).

We zijn er voor de eenzame en minder bedeelde mens, maar ook voor een eenzame miljonair. (die is nog niet langs geweest).

Voor info zie ook www.stichtingvoordoornl.nl of onze facebookpagina.

Mailen of bellen mag ook: info@stichtingvoordoornl.nl, telefoonnummer 06 21713739.

De Progressief Joodse Gemeente Noord- Nederland wil de Joodse traditie bewaren, aangepast aan deze tijd. Opnieuw keerder er Joods leven terug toen in januari 2000 de liberale gemeente Beth haTsafon ('Huis van het Noorden') werd opgericht. Joods leven in Groningen. Zeker niet als vanouds, maar daarom niet minder levend.

Aanvankelijk kwam men bijeen in een tijdelijk onderkomen in Heerenveen. Maar in 2007 werd de Synagoge in Zuidlaren het vaste onderkomen. Sinds 1923 waren daar geen diensten meer geweest. Nu worden er weer regelmatig diensten gehouden en Joodse feestdagen gevierd. Ook hebben kinderen weer Bar of Bat Mitswa gedaan. De gemeente heeft een eigen rabbijn, Peter Lujendijk en een eigen chazzan. Meer informatie op <https://pjd-noordnederland.nl/>.

Op vrijdagavond 3 november is er op de avond aan het begin van de *sjabbat* een zgn. open dienst. Deze begint om 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag wel vooraf aanmelden via het secretariaat van de PJGNN (zie website).

Beide collectes van harte aanbevolen!

ds. Marien Grashoff

Beste gemeenteleden

Wij als kerkenraad hebben al meerdere keren gesproken over de toekomst van de kerk. Met verschillende kerken om ons heen zijn intussen verschillende gesprekken gevoerd en als kerkenraad zijn we al een keer bijgepraat door Heleen Maat, predikante van de Classis Groningen, die speciaal voor eventuele samenwerking van kerken is aangesteld.

Wij willen samen met jullie en Heleen Maat wat meer tekst en uitleg daarover met jullie delen en wel op **woensdag 6 sept. te beginnen om 19:00 uur**. Wij hopen rond 20:30 uur de avond te sluiten. Het zal dan niet zo zijn dat we dan een antwoord hebben op dit vraagstuk, maar meer als een aanzet tot.

Wij als kerkenraad hebben daarna nog een kerkenraadsvergadering.

Groet Gerrit Jan Laarman.

Ter nagedachtenis aan Tineke Alvering

Context het kerkblad van de PKN gemeente te Wildervank. Bij Tineke moest je kopij inleveren voor de 15e van de maand, dit heeft ze vele jaren gedaan zonder te morren ook als je het een aantal dagen te laat had aangeleverd. Zij was de basis van Context.

Het bijhouden van de verjaardagen en het invullen van de mensen die de bloemen of een kaart hadden gekregen, je kon het stilzwijgend aan

Tineke overleden. Context kwam altijd op tijd bij de drukker. Je kon altijd op Tineke rekenen en dan ineens te horen krijgen dat je een bijna ongeneeslijke ziekte heb en er niets van merkt en je toch nog wel fit te voelen "Onbegrijpelijk".

Roel, Nienke, vriend, wij wensen jullie veel sterkte met dit verlies.

Van het kerkelijk bureau

Ik wil jullie laten weten dat ik met ingang van 15 augustus de ledenadministratie heb overgedragen aan Margot v/d Meer. Na een jaar of 12 dit te hebben gedaan vind ik dat het tijd wordt om ermee te stoppen.

Ik dank iedereen voor de support door de jaren heen en groet u allen. Voor de goede orde dit heeft niets met mijn ziekte te maken: het gaat nog steeds prima met mij. Ook wil ik mede namens Menna iedereen bedanken voor de gelukwensen met onze 50 jarige huwelijk.

Groet Jakob Hensens



Het mailadres van het kerkelijk bureau blijft gelijk, ledenadministratie@protestants-wildervank.nl. Margot is telefonisch lastig te bereiken overdag. Bij voorkeur kunt u haar mailen of appen, ze neemt, als u uw telefoonnummer achterlaat, dan z.s.m. contact met u op. Haar telefoonnummer is 06 - 42 72 58825

Bericht voor de contactdames/bezoekwerkers

Het is weer zover om de verjaardagzakjes en de aankoopbonnen weer in te leveren en wel op maandag 25 september van 19:00 tot 19:45 uur in Concordia. Wij hopen jullie weer te ontmoeten.



Gerrit Jan Laarman

Broodmaaltijd

Beste mensen,

Nu het seizoen weer gaat beginnen willen we ook de broodmaaltijden weer opstarten. Iedereen is van harte welkom. Mensen die alleen zijn, echtparen, jong en oud, iedereen is welkom.

De broodmaaltijden vinden dit jaar plaats op de laatste woensdag van de maand (uitgezonderd december). We beginnen altijd om 17.00 uur.

De eerste maaltijd is op woensdag 27 september en de volgende voor dit jaar zijn op woensdag 25 oktober en woensdag 29 november. Noteer deze data alvast!!

Aanmelden hoeft niet, maar mag weg. De kosten zijn 3,00 euro per persoon. We hopen u te zien in Concordia.

Hartelijke groet namens het broodmaaltijdteam,
Gerda Valstar (0598-622873)

OPROEP KERSTBOMEN !!!



Wie willen het opbouwen , versieren en afbreken van de kerstbomen van ons overnemen ? (boom kerk en Concordia) Wij doen het altijd met ons vieren en werken met een bepaalde volgorde. Kan ook 2 personen voor 1 boom. Graag helpen we jullie de eerste keer bij het opbouwen en het afbreken.

Voor ons Leen en Ria Hulzebos en Hemmo en Joukje Zijlstra gaat het wat ongemakkelijk worden.

Meld je of jullie aan bij Joukje Zijlstra, tel. 631349

“Zending over Grenzen”.

SVP GEEN afgedragen schoeisel GEEN riemen, kledinghangertjes, tasjes etc. GEEN kussens, dekbedden.
Wel SCHONE dekens, bedlinnen en badlinnen.

GRAAG SCHOON GEWASSEN ZEER NETTE KLEDING, DUS GEEN KLEDING MET SLIJTPLEKKEN !

Er is vooral vraag naar: schrijfmateriaal , schriften voor kinderen. Sportartikelen (voet-)ballen, Hygieneartikelen : deo, shampoo zeep, tandpasta tandenborstels, luiers + inco-materiaal, maandverband, Pleisters, schoonmaakartikelen, wasmiddel etc.

Dit heeft te maken met een vraag naar vooral bovenstaande artikelen, GELD voor deze NOODZAKELIJKE spullen is er niet !!!!

Heb jij hierover vragen, laat het ons weten.
Jakob en Menna Hensens. Mail: jakob@hensens.net of menna@hensens.net

Zondag 3 september 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Aly van der Kam
Organist	Wim van Veelen
Koster	Gerard en Janny Somhorst
Oppasdienst	Gea Bandhoe
Autodienst	Ina Zijlema 621084

Zondag 10 september 2023, Startzondag	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Eigen ZWO, Kerk, Protestantse Kerk en jongeren
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Wim de Olde
Koster	Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst	Debbie van de Wetering
Autodienst	Familie Velthuis 06-15109463

Zondag 17 september 2023, afscheid/bevestiging Ambtsdragers	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Froukje Schmaal
Organist	Ramon Beekman
Koster	Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst	Dieneke Hollander
Autodienst	Jan Rijks 620422

Zondag 24 september 2023	
Predikant/bijzonderheden	Mw E. de Vries
Collecten	Vredesweekcollecte, Kerk, Kerk in Actie
Lector	Jantina Wolfs
Organist	Wim van Veelen
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Lida Koster
Autodienst	Wim Bouter 624460

Zondag 1 oktober 2023, Afscheidsdienst, AANVANGSTIJD 14.00 uur!!! Avondmaal, Israelzondag	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Stichting Mensenkinderen, Kerk, ???
Lector	Joukje Zijlstra
Organist	Dirk Swama
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Aart Euving 617720

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context

“Een eredienst zonder predikant?”

Kan de kerk in Wildervank open blijven voor de zondagse erediensten ook zonder genoeg kerkenraadsleden? Waarom ga ik graag regelmatig **naar deze** kerk. Dat vraag ik me af en waarschijnlijk met mij meer mensen.

We kunnen immers makkelijk vanuit onze luie stoel de dienst beluisteren en bekijken van onze favoriete gemeente waar dan ook in Nederland via het internet. Willen we opwekkingsliederen zingen, dan gaan we naar een evangelische gemeente, willen we Huub Oosterhuis zingen dan zoeken we meer iets in het studentenpastoraat enz. Daarbij hebben we dan ook vaak de preek waarbij we ons veilig en vertrouwd voelen. Prachtig toch, dat we deze mogelijkheden hebben?

Waarom dan toch graag de kerk in Wildervank openhouden voor de eredienst en niet gewoon ons aansluiten bij een gemeente die misschien soms wel meer overeenstemt met onze behoeften?

Een reden kan zijn dat we het fijn vinden om elkaar te ontmoeten. Even tijd te hebben voor een ander. Even andere praat dan de wekelijkse beslommeringen.

Een reden kan zijn dat ik graag de zondag beleef als een speciale dag. We hoeven even niet naar de winkel (mag wel als je dat graag doet). We zijn vrij. We beginnen die dag met een eredienst. We hebben de gelegenheid om te ervaren wat het met ons doet om samen te zingen, te bidden. Want het lukt niet altijd in je eentje. Soms voelen we de Heilige Geest, zelfs als we verdrietig zijn. En dat kan dan misschien ondanks alles troostend zijn.

Een reden om naar de kerk te gaan kan zijn dat we via het diaconaat gewezen worden op onze medemens ver weg. Kwetsbare mensen. Dat daar voor gebeden wordt. Want dat is soms het enige dat we nog kunnen. Onderschat deze kracht en energie nooit!

Misschien is het orgelspel soms genoeg reden om naar de kerk te gaan. Of het mooie kerkgebouw. De mensen die er hoopt te ontmoeten.

Zo zijn er vast nog wel meer redenen te bedenken waarom u graag naar de kerk komt.

Kerk in Wildervank open houden?

Is het voor u belangrijk dat de kerk in Wildervank open blijft of gaat u met evenveel plezier op zoek naar een andere gemeente? Daar ben ik nu nieuwsgierig naar. Want als we samen willen proberen om de kerk open te houden voor de zondagse eredienst dan moeten we samen de schouders eronder zetten. Wie leidt de dienst als er geen predikant te krijgen is? Wie komt er nog in de kerk als een gemeentelid een dienst leidt? Vanuit de classis kunnen we in een regiogemeente een aantal dingen gezamenlijk gaan regelen met andere gemeenten. We kunnen samen een predikant beroepen. Een overkoepelende kerkraad kan de plaatselijke kerkraad vervangen. Dat scheelt een hoop vergaderen.

Maar dat heeft wel wat tijd nodig. Ondertussen zijn er te weinig predikanten om elke zondag een eredienst te laten plaatsvinden met predikant. Dus zullen we het zelf moeten doen! Want als de eredienst eenmaal weg is, dan komt het waarschijnlijk niet weer terug. Het idee is dat er een dienst wordt voorbereid door een predikant uit de regio. Deze predikant houdt de dienst in eigen kerk. In Wildervank kan dan een gemeentelid dezelfde dienst leiden in onze kerk.

Denk je dat je dat misschien wel kunt en durft? Kom dan naar de mini cursus "Hoe leid ik een dienst en wat komt daarbij kijken?" De classis wil zo'n cursus organiseren. Informatie hierover volgt later. Doe vooral mee, ook als je denkt dat je het voorlopig niet aan durft om vooraan in de kerk te staan. Elkaar bemoedigen is hard nodig!

Helma Wieringa

Toekomst van de kerk

Bij de gesprekken over hoe het verder moet met de Protestantse Gemeente Wildervank, gaat het vooral om hoe we zo goed en zo kwaad als het gaat, door kunnen gaan op de bekende manier. We zijn vooral bezig om de bestaande manieren in stand te houden. Maar zijn die manieren zaligmakend? Onze kerkdiensten zijn iets aangepast van wat in 1600 de standaard was. Zo mochten er toen niet, maar mogen nu wel orgels in de kerkruimte, maar in hoofdzaak volgen de diensten nog altijd het patroon dat we in 1600 hebben bedacht. De hele samenleving ziet er nu anders uit, maar de kerk(diensten) zijn al 400 jaar hetzelfde gebleven. Stel je loopt in de Dorpsstraat, slaat rechtsaf de Kerklaan in. Halverwege die laan is de kerk. Maar als je op de Hoofdweg loopt en je slaat linksaf de Kerklaan in, kom je ook bij de kerk. Wat als we nu eens de vraag van de andere kant, op een andere manier, benaderen.

Waarom zijn we eigenlijk geloofsgemeenschap?

Een lastige vraag, maar mag ik eens een poging wagen?

Allereerst zijn we kerk omdat we een relatie hebben met God. Die aanbidden we, die eren (in bijbelse termen: prijzen, loven) we. We moeten God dienen.

Veel daarvan kunnen we alleen, in de binnenkamer, doen. Maar voor andere dingen hebben we elkaar nodig. We kijken dus niet alleen naar **boven**, maar ook naar **binnen**, wat houdt een geloofsgemeenschap in? Ik denk dan aan het elkaar tot steun zijn en helpen in geloofszaken, geloofsopvoeding van de kinderen (denk aan de doopbelofte die ook de gemeente doet!), omzien naar elkaar, dus ook diaconie, wat vroeger armenzorg heette.

Maar als kerk kun je geen binnenvetter zijn. Behalve boven en binnen is er ook **buiten**. Getuigen van het geloof, in woorden en daden. Dus doen! Werelddiaconaat, zending, maar ook diaconaat dichtbij: in Wildervank/Veendam. Dus niet wat vroeger gezegd werd: de kerkdiensten vallen ook onder 'buiten' "want de kerkdeuren staan open en iedereen kan binnen komen", maar: we doen dit of dat om de mensen naar binnen te krijgen. Concrete acties!

We moeten het over deze fundamentele zaken eens zijn. Want wanneer we niet weten waar we uit willen komen, weten we ook niet wanneer we er zijn.

Dit kan alles nog binnen de bestaande organisatiestructuur van een gemeente. Want om die te wijzigen is veel tijd nodig, want al malen ambtelijke molens traag, zij die de kerkelijke molens bedienen denken in eeuwigheden en het duurt misschien veel langer voor ze inzien dat als de toegang tot de het BBB-centrum (Boven, Binnen, Buiten) via de Dorpsstraat opgebroken is, je er via de Hoofdweg kunt komen.

Voorlopig zitten we dus nog in de bestaande structuur vast. Maar hoe toekomst bestendig is die?

Toekomst

Ik zie twee problemen: de menskracht en de mogelijkheid van een eigen (deeltijd)predikant.

Om met het laatste te beginnen. We kunnen ons geen voltijdspredikant meer veroorloven: te duur. En terwijl de kosten stijgen, dalen de inkomsten doordat de gemeente krimpt. Kijk rond hoeveel mensen in de kerk zitten. Wat is hun leeftijd? En hoeveel zitten er nog over tien, over vijf jaar? Hoeveel predikant kun je dan nog betalen?

Waar is de grens?

In Ommelanderswijk is nog een predikant voor één dagdeel in de week. Dan is er alleen in naam een predikant lijkt me.

Wanneer we een predikant in deeltijd beroepen, moeten de inkomsten van de gemeente over een langere periode zeker zijn, want heb je een predikant, dan raak je hem niet makkelijk kwijt, ook niet wanneer je hem/haar niet meer kunt betalen. Potverteren, zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben, is maar een beperkte tijd vol te houden. De dekking moet structureel zijn.

Wanneer de financiën er zijn, moet de deeltijd factor groot genoeg zijn om Ommelanderswijkse toestanden te voorkomen. Als een andere gemeente de rest van de deeltijd opvult heeft dat gevolgen voor de inhoud van het werk van de predikant. Een predikant met twee gemeenten? Dan is de predikant twee maal zoveel tijd kwijt met vergaderen. Is het dan niet logischer de gemeenten te combineren en naast een centrale kerkenraad wijkkerkenraden in te stellen? Een gemeente met twee vergaderplaatsen?

Nu is het vaak zo dat de predikant bezig is met organisatorische zaken. Dingen regelen. Nu heeft een hij daar geen specifieke opleiding voor, dat kunnen ook anderen doen, daar heb je geen dure predikant voor nodig. Dit soort zaken kan expliciet uitgesloten worden in de werkomschrijving, zodat meer tijd beschikbaar is voor het échte predikantswerk.

De aanwezigheid van een predikant is heel goed voor een gemeente, maar we kennen ook de voorbeelden van predikanten die de kerk leeg preekten omdat ze het verkondigen van hun eigen mening belangrijker vonden dan het opbouwen van de gemeente.

De trend dat de predikantsplaatsen steeds deeltijdiger worden omdat het geld er niet meer is, zal zich voortzetten. Wat zijn de alternatieven?

Een regiopredikant? De Lutherse Kerk in Groningen heeft het geprobeerd en de resultaten zijn bepaald niet bemoedigend.

Het aantal predikanten daalt nog sneller dan het aantal kerkleden volgens een krantenbericht. Afgezien van de financiële kant van de zaak, is het dus de vraag of er sowieso wel een predikant is.

Kunnen we ons dus niet beter richten op de vraag hoe we gemeente kunnen zijn zonder predikant?

We lopen dan direct tegen de huidige kerkorde aan, die de predikant op een voetstuk zet, ze maken hem in de termen van Psalm 8, 'bijna goddelijk'. Ikzelf hoor bij de school die de predikant ziet als een ouderling met bijzondere opdracht, conform de uiteenzetting van de Kampense hoogleraar Bouwman in zijn tweedelig standaardwerk over het kerkrecht DKO. Niemand is onmisbaar, het bestaan van een gemeente hoort niet van één persoon afhankelijk te zijn, dat is de dood in de pot. Maar de kerkenraad telt nu meer vacatures dan ambtsdragers. Ook dat zet vraagtekens bij de bestaande organisatievorm, of in het ergste geval zelfs bij de levensvatbaarheid. Wanneer dat aantal beneden de 8 daalt, moet de gemeente opgeheven worden volgens de kerkorde. Moeten we terug naar de eerbiedwaardige traditie, bestaand sinds de middeleeuwen van de conventikelvorming, de huisgemeente? En hoe verhoudt zich dat dan tot taken die in groter georganiseerd verband aangepakt moeten worden, zoals inhoud geven aan de zendingsopdracht (die staat 5 x in de Bijbel) of het laten horen van een christelijk geluid in actuele kwesties (asiel, b.v.) (Daarbij denk ik niet aan de betreurenswaardige schuldbelijdenis over het oorlogsverleden, het kan ook misgaan.) En hoe wordt de pastorale zorg vorm gegeven? Dat we

allemaal pastoraal bezig moeten zijn, niet alleen de ambtsdragers is natuurlijk correct. Maar beperkt die zorg zich niet tot eigen vrienden en bekenden? Als er geen centraal orgaan is, hoe voorkom je dat sommigen tussen wal en schip vallen?

Misschien moet gekeken worden hoe geloofsgemeenschappen die al jaren, soms eeuwen, zonder predikanten werken het doen. Ook dat is iets wat op landelijk niveau bestudeerd moet worden. En met spoed!

Dit is lange termijn werk, al moet er wel aan gewerkt worden. Ik kom terug op de mankracht. Het kwam hierboven al aan de orde wanneer de predikant niet meer organisatorisch bezig is, moet iemand anders dat doen. Voorlopig zitten we met de bestaande structuur. En als we zondags om ons heen kijken, zien we vooral bejaarde mensen en het worden er steeds minder.

Jan van Bolhuis

Van de redactie



Abonnementsgeld

Hierbij een vriendelijk verzoek het abonnementsgeld voor Context over te maken.

Het bedrag van € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.

Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van de redactieleden.

Bij voorbaat dank,
Henk Nieboer, penningmeester Context.

Jan Bosch orgelconcert 2023

Zaterdag 9 september a.s. is het Open Monumentendag en Landelijke Orgeldag.

De Grote Kerk Wildervank is overdag niet open, maar 's avonds hebben we een heel bijzonder "Jan Bosch orgelconcert": de kerkzaal wordt omgedoopt tot een bioscoop!



Orgel anders: zwart/wit film "Phantom of the Opera"

De Monument- en Concertcommissie wil graag het orgel ook op andere manieren inzetten. Dat gaat ook dit jaar ook weer gebeuren bij het traditionele "Jan Bosch orgelconcert". Vincent Hensen-Oosterdijk, cantor-organist van de Nicolaïkerk in Appingedam zal de stomme film "Phantom of the Opera" uit 1925 begeleiden op het orgel. Vroeger was dit de normaalste zaak van de wereld, elke bioscoop had een pijporgel dat ook uitgerust was met wat speciale effecten. Voor die tijd was het een spannende film, maar ook voor nu zitten er een aantal spannende momenten in.

Deze bijzondere beleving wordt van harte aanbevolen voor iedereen ouder dan 12 jaar, een 'griezel' film op twee grote schermen, lichteffecten voor de dramatiek en natuurlijk Vincent op het Walcker-orgel die met uitgekiende muziek en effecten dit alles zal versterken.



Korte inhoud (De film is gebaseerd op het boek “Het spook van de opera” van Gaston Leroux):

De film begint aan de start van het nieuwe operaseizoen in het Parijse Operahuis.

Een mysterieuze man die bekendstaat als het spook van de opera eist dat Christine, de understudy, de hoofdrol zal krijgen in de nieuwe voorstelling. Het management besluit zich terug te trekken vanwege de dreigementen van het spook. De nieuwe managers geloven de verhalen over het spook niet. Het spook bedreigt onder andere hoofdrolspeelster Madame Carlotta zodat ze haar plaats zal afstaan aan Christine. Het spook helpt Christine alleen maar omdat hij verliefd op haar is en eist dat zij die liefde beantwoordt. Christine ontdekt in haar kleedkamer een geheime gang die toegang geeft tot de ondergrondse gewelven onder het gebouw. Daar houdt het spook zich schuil. Het spook stelt zich eindelijk aan Christine voor. Hij heet Erik en heeft een gruwelijk misvormd gezicht. Dat is de reden dat hij zich verborgen houdt. Nu Christine dit weet, wil het spook haar niet meer laten gaan.

Christine weet het spook over te halen haar nog eenmaal de bovenwereld te laten bezoeken. Ze vlucht naar een gemaskerd bal, waar ze haar vriend Raoul alles vertelt. In jaloezie neemt het spook Raoul samen met een andere man gevangen wanneer deze op zoek gaat naar het spook. Daarna probeert hij met Christine te vluchten, maar wordt overmeesterd door een boze menigte in de Seine gegooid.

In 1929 bracht filmmaatschappij Universal een herziene versie van “The Phantom of the Opera” uit, deze versie gaan we bekijken, hier wordt ook gebruik gemaakt van kleurfilters voor meer drama.

Het begint om **19:30 uur**, de toegang is **12 euro**. Er is eerst een voorprogramma tot 20 uur: het eerste half uur zal Vincent een aantal orgelwerken spelen. Als het donker genoeg is begint de film om ca. 20:30 na een pauze met consumptie, deze is inbegrepen in de toegangsprijs.

CV Vincent Hensen-Oosterdijk

Organist, koordirigent en beiaardier Vincent Hensen-Oosterdijk (Winschoten, 1986) studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musicieervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de



hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en is afgestudeerd als Master of Music/Beiaardier.

Vincent begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente Oude Pekela. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie, pas gerestaureerde Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. In 2018 en '19 begeleidde hij als organist de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries tijdens diensten en concerten in Noord-Nederland en Evensongs in onder meer Salisbury Cathedral en St Paul's Cathedral, Londen.

Vincent bespeeld, sinds 2016, de beiaards van 'Roos in de Regio' Winschoten en 'Parkstad' Veendam. In 2018 is hij tevens benoemd tot beiaardier van de beiaard van de stadhuiskoepel in Leeuwarden aan het Hofplein. In eerste instantie was dat een benoeming voor de duur van een jaar in het kader van '2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa', maar inmiddels is de aanstelling verlengd.

Vincent zoekt graag de verbinding op met andere kunstvormen. Zo heeft hij voor het Schnitgerfestival in 2017 een voorstelling ontwikkeld met theaterschool de Noorderlingen, en in 2018 begeleidde hij op twee neo-barok orgels circusvoorstellingen van jeugdcircus Santelli. Verder vond in 2018 een multi-disciplinaire rondleiding plaats in de Nicolaïkerk, in

samenwerking met theaterstudenten van Minerva; een kerstvoorstelling voor de ramen van het stadhuis in Leeuwarden, en ook in Leeuwarden een poëzie-avond met Friese dichters en nieuwe composities voor de beiaard in Leeuwarden door Friese componisten.

Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.

Bedankt!!

Lieve gemeenteleden,

Hartelijk dank voor de kaarten, bloemen, apjes, bezoeken en telefoontjes na mijn knieoperatie.

Het herstel ging in het begin wat moeizaam, maar gaat gelukkig nu vooruit.

Een hartelijk groet
Trinette Nieboer.

Kerkenraadsvergaderingen in september

woensdag 6 september	Kerkenraad
dinsdag 26 september	Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia



ALGEMEEN NIEUWS



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

De inleverdatum voor de kopij voor de kerkbladen was er al weer eerder dan dat ik had gedacht. Door de spandoeken van "De scholen zijn weer begonnen" werd ik er aan herinnerd.

8 september gaan we naar Boerin Agnes in Gasselternijveen. Ons jaarlijkse uitje.

13 september is onze startavond met een vrolijke noot van dhr. Middelbos ook uit Gasselternijveen. Met liedjes en verhalen uit zijn nieuwste boek "Knooien in het duister" zal hij de avond invullen.

De volgende onderwerpen staan voor dit jaar nog op het programma: 18 oktober verzorgt Vluchtelingen Werk Nederland een lezing met het thema: "Bekend maakt bemind".

8 november komt ons wijzer maken ds. Altena uit Ekehaar over de "Wijsheid van Prediker".

6 december de kerst doe morgen en 13 december een kerstviering.

We houden onze avonden in Concordia in Wildervank en beginnen om half 8.

Nieuwe leden zijn van harte welkom of kom eerst een avondje sfeer proeven.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,
Roelie Dijk. 06 15072998

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op D.V. woensdag 13 SEPTEMBER a.s. in Veendam.

Loes Prins komt dan spreken over: 'Nooit kan het geloof te veel verwachten'.

Op deze ochtend willen we gaan kijken wat de Bijbel hierover zegt.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

Workshop Byzantijnse en Oost Europese koormuziek

Het Byzantijnskoor Drenthe organiseert al jaren regelmatig workshops om koorzangers en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de Oosters orthodoxe kerkmuziek en de Oost Europese volksliederen.

Het koor, onder leiding van Julia Zaytseva-Koning, bestaat uit meer dan 30 mannen en is gespecialiseerd in het 4-stemmig en a capella zingen van dit karakteristieke genre.

Sinds haar oprichting in 2004 heeft het koor tijdens concerten in vele plaatsen in Binnen- en Buitenland in passende kleding de toehoorders kennis laten maken met de hartverwarmende klanken van dit bijzondere repertoire. Belangstellenden worden uitgenodigd om op **16 september 2023 vanaf 10.00 uur** geheel vrijblijvend mee te doen aan de gratis workshop en het instuderen van een nieuw lied. Deze workshop vindt plaats in de Willibrordkerk, Hekstraat 40, Beilen.

Van harte welkom!

Voor informatie hierover en over ons koor kan men terecht op

www.byzantijnskoor-drenthe.nl