

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:	Ds. M. Grashoff, Sterrenboschlaan 10, 9648 MJ Wildervank Telefoon (0598) 857272 (niet tussen 9.00 en 9.30 uur) E-mail: predikant@protestants-wildervank.nl Vrije dag is maandag
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: inazijlema@netvisit.nl
Kerkelijk Bureau:	Jakob Hensens, Elshof 12, 9642 HM Veendam Telefoon (0598) 626075. E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel.(0598) 612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobs ladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd

Overdenking

Alles heeft haar tijd.

*'Voor alles is er een vastgestelde tijd,
en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.'*
– Prediker 3

De zomer staat voor de deur! En wanneer deze Context op de deurmat valt, is het seizoen van de zomer al volop ingezet. Veel mensen hebben plannen gemaakt voor vakantie. Dichtbij huis en dagjes uit. Een grote zomer schoonmaak of verbouwing waar eindelijk tijd voor is. Of misschien is er dit jaar gekozen om op pad te gaan. Op reis. Ga je het laatste stuk uitlopen van die lange wandel route? Of misschien met de fiets langs de Noordzee kust? Staat de caravan al ingepakt voor de deur om met het hele gezin naar Zuid-Frankrijk af te reizen? Of is toch dit jaar de vakantie bestemming om de kinderen op te zoeken in een ver land per trein of vliegtuig? Oostenrijk, Hongkong of het midden oosten?

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd. Het zijn de eerste woorden uit Prediker 3. We mogen met deze woorden er aan herinnerd worden als mensen, dat er voor alles een tijd is. Niet alleen voor ons harde werken en studeren, zorgen voor anderen om ons heen en voldoen aan alle verplichtingen. Nee, juist God de Vader geeft ons ook tijd voor plezier, en genieten van het leven, kijken naar de schoonheid van alles wat je gegeven wordt. Ja, er is tijd om te werken en je zorgen te maken, en er is tijd om stil te staan en vakantie te vieren.

Net zoals de seizoenen in de natuur komen en gaan, van donkere naar lichte periodes en elkaar afwisselen, zo is het ook in ons eigen leven. We kennen lichte en luchtige periodes, met mooie en prachtige gebeurtenissen, waarin je God wilt danken voor alle mooie dingen die jouw leven kleuren. We kennen ook periodes die donker zijn en zwaar voelen of wanneer het dagenlang alleen maar lijkt te regenen.

Treurig hangen wolken samen. Ze hangen voor de zon, laten geen licht door en lijken ook in je hoofd te drukken op je mentale gezondheid. Misschien ga je door een moeilijke periode heen, door heftige gebeurtenissen in je leven. En ook dan is er die tekst uit Prediker 3: *'Alles heeft haar tijd!'* Ook daar wil de HEERE met ons zijn.

En 'de tijd' mag er ook zeker zijn voor rust. De vakantie is daar een uitgelezen moment voor. Natuurlijk kunnen wij onze vakantie dagen helemaal vol plannen met allemaal activiteiten en afspraken. Daarvoor zijn wij Nederlanders! Op de hele wereld is er geen ander volkje wat zo vast houdt aan hun agenda's en plannings als wij. En vanuit het buitenland kijkt men daar soms best vreemd tegen aan. Altijd maar plannen, soms weken vooruit. Alles maar organiseren, soms bij het neurotische af. Want spontaan bij een Nederlander op bezoek gaan? Of op de stoep staan rond etenstijd? Dat is iets dat onze uitwisselingsstudenten of expats snel afleren. Misschien heeft het niet alleen te maken met orde houden, maar ook zoals één van mijn Duitse mede studenten in Oldenburg dit verwoorde: *'Ik zie het als een vorm van respect. Respect voor de tijd van de ander.'* Ik heb dat altijd een mooie verwoording gevonden. En misschien mogen we dat ook meer mogen toepassen op ons zelf. Respect hebben voor de tijd voor jezelf. Tijd voor rust.

Laat de vakantie periode een tijd zijn waarin je stil mag staan, stil durft te worden. Durf in te ademen om tot rust te komen. Durf terug te kijken op al je goede werken en hoe ver je bent gekomen. Durf al je werken en zorgen en verplichtingen te laten liggen. Durf tijd te nemen voor jezelf. Zet een stoel voor de open keuken deur, wandel zonder verwachting door de tuin, fiets in stilte door het goud kleurende landschap, ga zitten op het trapje voor de tent of caravan, kijk onderweg uit het raam naar de wolken die voorbij trekken. Haal diep adem. Heradem in de schepping en geniet van de vakantie zoals de HEERE geniet van Zijn schepping op de 7^e dag.

'Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en verzorg je goed. Geniet van het leven, samen met de vrouw of man van wie je houdt. Geniet alle dagen van het vluchtige leven dat God je heeft gegeven onder de zon. Want dat is je beloning die God je heeft gegeven.' – Prediker 9:7-9

We mogen genieten van de tijd die ons door de HEERE gegeven wordt. Durf daarvoor te kiezen! Alles heeft haar tijd.

Nynke Hollander



Vanuit de kerkenraad

Verslag van de vergaderingen om samen te werken in de regio.

Op 6 februari zijn de kerken in de regio bijeen geroepen door de regio predikant Heleen Maat. Zij is door de classis aangesteld. De classis wil graag dat de kerken in hun dorp aanwezig kunnen blijven. Haar taak is het beleid voor de krimpende kerken in de regio te begeleiden.

In veel dorpen spelen vergelijkbare problemen: vacatures in de kerkenraad, geen predikant of kerkelijk werker, beperkte financiën, vergrijzende gemeente en een tekort aan vrijwilligers. De classis zoekt naar mogelijkheden om de dorpsgemeenten vitaal te houden. De taak van de regiopredikant is dat zij organiseert, adviseert, coacht en samen met de kerkenraden en gemeenten creatieve oplossingen bedenkt.

Op 6 februari kwam het moderamen onder leiding van ds. Heleen Maat met afgevaardigden van zes gemeenten in de regio bijeen in onze gemeente. Verder waren aanwezig afgevaardigden uit Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek, Ommelanderswijk en Oude Pekela.

In dit eerste overleg werd door alle gemeenten aangegeven dat de zondagse eredienst en het omzien naar elkaar als de belangrijkste aspecten zijn van het gemeentelven. Ook werd gesproken over het vinden van mensen die bekwaam zijn om te besturen en om deel uit te maken van de kerkenraad. Ook werd gesproken over een groeiend tekort aan predikanten en kerkelijk werkers.

Op de bijeenkomsten van 27 maart (in Veendam) en 25 april (in Oude Pekela) hebben we gesproken over het zoeken naar samenwerking op de vlakken waar we dat nodig vinden en waar het kan, zonder samen te moeten fuseren.

Samenwerken kunnen we zoeken op het gebied van erediensten en uitvaarten. Bijvoorbeeld kan er een lijst komen met voorgangers die uitvaarten willen leiden, of een uitwisseling van voorgangers op zondag, of voorgangers die dubbele diensten willen doen. Het is ook mogelijk dat een gemeentelid een dienst leidt die door een predikant is voorbereid. Zoals bij ons op 4 juni is gebeurt. Er wordt voorgesteld om een groep lezers te vormen die bereid zijn erediensten en eventuele uitvaardiensten te leiden. Zij kunnen daarbij professionele begeleiding krijgen vanuit de classis. Vrijwilligers hiervoor kunnen zich aanmelden bij Gerda of bij ondergetekende.

Samenwerking kan ook in beroepingswerk. In plaats van deeltijdbanen samen een voltijds predikant zoeken.

Samenwerking kan op bestuurlijk vlak. Er is een mogelijkheid om met een aantal gemeenten een bovenplaatselijke kerkenraad te vormen, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is door bijv. 2 ambtsdragers. Deze kerkenraad bestuurt de gemeentes op grote lijnen en coördineert het werk in de dorpen dat gedaan wordt door een plaatselijke commissie.

In deze commissie zitten vrijwilligers (mogen ambtsdragers zijn, maar hoeft niet) die de plaatselijke activiteiten uitvoeren. In deze organisatievorm wordt er niet gefuseerd en dus blijven beheer en financiën in het eigen dorp. Het is wel mogelijk om op de langere termijn naar een fusie toe te werken.

We hebben afgesproken dat we bovenstaand punt in eigen gemeenten gaan bespreken.

Helma Wieringa

Van de diaconie

Het collectiedoel van de Avondmaalscollecte voor het komende half jaar, zal bestemd zijn voor een project van de Stichting Mensenkinderen.

Door de enorme prijsstijgingen zijn op het platteland van Albanië, Armenië en Moldavië veel gezinnen in de problemen gekomen.

Veel gezinnen die zich voor de crisis nog net konden redden, zijn in armoede beland, met als gevolg grote spanningen en zorgen omdat er te weinig geld voor voedsel is. Veel gezinnen zijn de wanhoop nabij!

Om deze gezinnen in nood te helpen, geeft Mensenkinderen hen een zgn. **Veld Vol Voedsel pakket**.

Dit pakket bevat verschillende groentezaden en een of twee zakken pootaardappelen (afhankelijk van wat ze nodig hebben). Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!

Zo'n **Veld Vol Voedsel pakket** is voor hen zo waardevol en nu meer dan ooit nodig! Wij bevelen deze collecten van harte bij u aan!

Namens de Diaconie, Alie Eringa

Zondag 2 juli 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Binnenlands diaconaat, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Frouk Schmaal
Organist	Wim den Olde
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Fam Velthuis 06-15 10 94 63

Zondag 9 juli 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Jantina Wolfs
Organist	Dirk Swama
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	Gea Bandhoe
Autodienst	Jan Rijks, 620422

Zondag 16 juli 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Joukje Zijlstra
Organist	Wim van Veelen
Koster	Gerard en Janny Somshorst
Oppasdienst	Marjan Mesman
Autodienst	Wim Bouter, 624460

ondag 23 juli 2023, Vakantie dienst, Avondmaal	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Avondmaalscollecte, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Liesbeth Pentinga
Organist	Ramon Beekman
Koster	Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst	Coby Straat
Autodienst	Aart Euving. 617720

Zondag 30 juli 2023, Vakantiedienst in Veendam	
Predikant/bijzonderheden	Predikant Veendam
Autodienst	Ina Zijlema, 621084

Zondag 6 augustus 2023, Vakantiedienst	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Vakantie kinderweek, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Marjan Mesman
Organist	Wim den Olde
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	geen
Autodienst	Fam Velthuis 06-15 10 94 63

Zondag 13 augustus 2023, Vakantiedienst in Veendam	
Predikant/bijzonderheden	Predikant Veendam
Autodienst	Jan Rijks, 620422

Zondag 20 augustus 2023, Vakantiedienst	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Ziekenpastoraat, Kerk, Lilianefonds
Lector	Ali Herder
Organist	Dirk Swama
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	geen
Autodienst	Wim, Bouter 624460

Zondag 27 augustus 2023, Vakantiedienst in Veendam, Avondmaal	
Predikant/bijzonderheden	Predikant Veendam
Autodienst	Aart Euving, 617720

Zondag 3 september 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. M. Grashoff
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Aly Herder
Organist	Wim van Veelen
Koster	Gerard en Janny Somhorst
Oppasdienst	Tineke Meeuse
Autodienst	Ina Zijlema, 621084

- Alle diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context

Quilt van Roelie Löhr.

Op de cursus quilten van Jantje Kuper in Stadskanaal hebben wij omstreeks 2010 verschillende gebouwen nagemaakt uit een boek over het leven en werk van Friedensreich Hundertwasser. De foto's mochten we (na toestemming van de uitgever) gebruiken als voorbeeld.

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) was architect en schilder. Vanaf midden jaren 70 vorige eeuw ontwierp hij vooral gebouwen met gebogen lijnen ecologisch geïntegreerd in het landschap, want in de natuur zie je ook geen strakke rechte lijnen. Dichtbij het centrum van Wenen staat één van de eerste gebouwen die hij in deze fantasievolle en milieuvriendelijke stijl ontworpen heeft. Heel kleurrijk en veel ronde vormen, ongelijke ramen en vloeren, bomen op de balkons en het dak.

De kerk op de quilt van Roelie is een afbeelding van de Hundertwasserkirche of de Sinte Barbara Parochiekerk. Het is een kleurrijke, vrolijke plaats van aanbidding in het Oostenrijkse stadje Bärnbach in de deelstaat Stiermarken. De oorspronkelijke kerk werd gebouwd omstreeks 1950. Later is de kerk verbouwd naar een ontwerp van de architecten Friedensreich Hundertwasser en Manfred Fuchsichler. De toren, het dak, de gevels, de grote gouden koepel (in de vorm van een ui) en kleinere koepels zijn in die tijd op een bijzondere manier veranderd.

Bedankt!!

Nelleke en ik zijn dankbaar voor de goede behandeling en zorg. Dankbaar ook voor alle medeleven. De stapel kaartjes uit de gemeente overtrof de jaarlijkse kerstpost nog. En zeker zijn we ook dankbaar voor de ruimte en rust die we van Wildervank kregen om goed te herstellen. Bij dezen nog eenmaal: heel erg bedankt!

Marien & Nelleke Grashoff

Kerkenraadsvergaderingen in juni en augustus

Woensdag 5 juli	Diaconie
Dinsdag 11 juli	Kerkenraad
Woensdag 30 augustus	Diaconie

ALGEMEEN NIEUWS

Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” opgericht.

Praten over de toenemende kosten en hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoon goed geworden. In heel Nederland, maar zeker ook in de gemeenten Veendam en Pekela is de (dreigende) armoede-problematiek groot. Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken. Daarom hebben meerdere kerken in de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en gebruikt de werkwijze van SchuldHulpMaatje. Het initiatief is vanuit kerken genomen, maar de hulp staat open voor alle inwoners. Ook kan iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, maatje worden. Na een leerzame en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning. Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen

13

worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel. Voelt u zich aangesproken, heeft u hulp nodig of interesse om mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project, neem contact met ons op. Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” wil je graag informeren over de mogelijkheden om een maatje te krijgen, of te worden. Samen vormen we een mooi team en helpen we elkaar hoe de hulp het beste te ontvangen of te kunnen bieden.

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tanja Uhlen via e-mail: tanja.uhlen@veendampekela.schuldhulpmaatje.nl

Cursus Theologische Verdieping Geïnteresseerden tvGAssen

Verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig

Waar ben je naar op zoek? Wat verwacht je van dit leven hier en nu? Heeft het leven zin?

Levensvragen die jij je misschien op dit moment stelt. Vanuit het christelijk geloof blijken verrassende antwoorden en inzichten mogelijk. Of je nu gelovig bent of zoekend, twijfelt of zeker weet: theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en mensen, over aarde en hemel, over verleden, heden en toekomst.

Theologie voor Geïnteresseerden is een driejarige cursus waarin alle vakken aan bod komen die een voltijds theologieopleiding ook biedt. Hierin worden inzichten en antwoorden aangereikt op geloofs- en levensvragen vanuit verschillende geloofs-visies. Deze cursus biedt een breed palet aan mogelijke antwoorden op theologische onderwerpen. Daarmee is er ruimte voor verschillen.

Cursisten reageerden als volgt:

“Ik had niet zo veel meer met de kerk maar er zijn nu weer nieuwe bronnen aang-boord.”

“Je leert met anderen na te denken over de grote vragen van het leven en je eigen mening daarover te vormen.”

“De cursus raakt me persoonlijk. Het is niet alleen meer te weten te komen over God, de Bijbel en de kerk, maar door vakken als ethiek, pastoraat en filosofie leer je jezelf beter kennen en groei je in je geloof.”

De cursus start weer in Assen op 17 oktober 2023 en is wekelijks op dinsdagmorgen van 09.00 – 12.15 u. behalve in de schoolvakanties. Elke morgen bestaat uit twee vakken met een pauze daartussen.

Op donderdagavond 12 oktober 2023 bent u van harte welkom om kennis met ons en met elkaar te maken en om uw vragen te kunnen stellen.

De avond begint om **19.30-** tot hooguit 21.30 u. We verwelkomen u dan in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. We zorgen voor koffie/thee met koek.

Meer informatie is ook te vinden op www.tvgassen.nl U mag ook onze secretaris bellen, Bert van Maanen, onder 06-5184 6656 voor meer informatie en u kunt u bij hem ook aanmelden.