

## *Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.*

Predikant:	Ds. M. Grashoff, Sterrenboschlaan 10, 9648 MJ Wildervank Telefoon (0598) 857272 (niet tussen 9.00 en 9.30 uur) E-mail: <a href="mailto:predikant@protestants-wildervank.nl">predikant@protestants-wildervank.nl</a> Vrije dag is maandag
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: <a href="mailto:g.j.laarman@agroweb.nl">g.j.laarman@agroweb.nl</a>
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: <a href="mailto:scriba@protestants-wildervank.nl">scriba@protestants-wildervank.nl</a>
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: <a href="mailto:penningmeester@protestants-wildervank.nl">penningmeester@protestants-wildervank.nl</a> Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: <a href="mailto:inazijlema@netvisit.nl">inazijlema@netvisit.nl</a>
Kerkelijk Bureau:	Jakob Hensens, Elshof 12, 9642 HM Veendam Telefoon (0598) 626075. E-mail: <a href="mailto:ledenadministratie@protestants-wildervank.nl">ledenadministratie@protestants-wildervank.nl</a>
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel.(0598) 612255

## *Nog wat mailadressen.....*

[beamteam@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:beamteam@lists.protestants-wildervank.nl)  
[kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl)  
[liturgie@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:liturgie@lists.protestants-wildervank.nl) (alleen voor liturgieverspreiding)

## *Internetadressen voor geïnteresseerde lezers*

[www.protestants-wildervank.nl](http://www.protestants-wildervank.nl) Site voor al onze gemeente leden.  
[www.pkn.nl](http://www.pkn.nl) Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.  
[www.jacobsadder.nl](http://www.jacobsadder.nl) Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.  
[www.groningendrenthe.pkn.nl](http://www.groningendrenthe.pkn.nl) Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.  
[www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl) Alle informatie over Kerkinactie.  
[www.intratext.com](http://www.intratext.com) Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).  
[www.kerkrecht.nl](http://www.kerkrecht.nl) Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.  
[www.denieuwebijbelvertaling.nl](http://www.denieuwebijbelvertaling.nl) Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

## *Adreswijziging*

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.  
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

## *Contactadres autodienst*

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

## *Collectemunten*

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:  
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank  
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd

## Overdenking

### Inspiratie

Dat is wat je nodig hebt als je een overdenking moet produceren. Voor *Context* doe ik dat nu al sinds zomer 2012, dus elf jaar. En altijd wist ik wel wat te bedenken. Maar nu lukt dat even niet. Toch moet dat stukje geschreven worden. Wat nu?

Ik wacht op mijn opname in het UMCG. Die is net twee dagen uitgesteld. Al geef ik dat niet graag toe, eigenlijk zit daar mijn hoofd mee vol. En dan lukt die inspiratie niet zo goed. Wat te doen? Laat ik deze dag even terugspoelen in mijn hoofd. Wat kwam er langs?

We begonnen met ochtendgebed. Dat hebben we meegenomen uit Iona en we noemen het nog steeds ‘worship’ al doen we dat al heel lang in het Nederlands.

We lazen over Mozes die de wanhoop nabij is als het volk in de woestijn alweer klaagt over het eten. Er is al zoveel gebeurd en God heeft ze al zoveel laten horen en zien, maar nog steeds zeuren ze over het eten. ‘We lusten geen manna meer, we willen vlees!’ Mozes wanhoopt. Leren ze het dan nooit? Heeft al Mozes’ inzet, leiderschap en onderricht dan helemaal niets opgeleverd? Mozes klaagt zijn nood bij God (in nogal lompe taal, maar de *NBV21* heeft daar mooi vloeiend Nederlands van gemaakt).

Dan laat God Mozes zeventig oudsten bijeenroepen. Dat is raar, want we zitten hier in Numeri 11 en in Exodus 18 had Mozes, op aanraden van schoonvader Jetro, al lang oversten aangesteld om hem te helpen bij het leiden van het volk. Het blijkt dat die zeventig oudsten nu niet nodig zijn om Mozes bij te staan. Ze zijn er om hem te laten zien dat al zijn inspanning zeker niet voor niets is geweest.

Want God ‘legt iets van de Geest die op Mozes is terzijde’ en ‘hij geeft die op de zeventig oudsten’. Prompt spreken zij als profeten. Zo laten ze zien dat de woorden van de grootste profeet van Israël, Mozes, wel degelijk bij hen zijn ingedaald. Het gebeurt alleen die ene keer en daarna nooit meer. Maar Mozes is op slag van zijn wanhoop verlost.

Kijk, dat geeft een oude dominee ook troost. Je vraagt je zelf wel af wat al je gepreek, je gebed, je catechese, je vergaderwerk, enzovoort nu uiteindelijk heeft

opgeleverd. En dat lijkt niet zo indrukwekkend. Op zich is dat niet erg, want naast je schoenen lopen is niet gezond. Maar toch... was het allemaal ergens goed voor?

Het was precies de verzuchting van mijn vader op de begrafenis van mijn moeder. Waar was het allemaal goed voor? En toen kwam de een na de ander hem (en postuum ook mijn moeder) bedanken. Voor een preek, een bezoek, een kring, een gebed, een telefoontje. Niets indrukwekkends, maar het was allemaal wel degelijk van belang geweest. Mijn vader zat het allemaal ongelovig aan te horen. En wij grinnikten, want wij wisten dat allemaal al.

Misschien gaat het met inspiratie net zo. Het komt zomaar op, wanneer je het niet verwacht. En het wapent je tegen het wanhopige gevoel dat het allemaal toch nergens toe dient. Zelfs al is het maar eenmalig, het is van grote waarde, zo’n moment van inspiratie.

En kijk – daar had ik ineens de inspiratie voor deze overdenking.

*ds. Marien Grashoff*



NIEUWS

<b>Zondag 4 juni 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds M. Grashoff
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Marjan Mesman
<b>Organist</b>	Wim van Veelen
<b>Koster</b>	Eise van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Debbie van de Wetering
<b>Autodienst</b>	Jan Rijks, 620422

<b>Zondag 11 juni 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw J. van Beveren
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Stichting Afterbeat
<b>Lector</b>	Ali Herder
<b>Organist</b>	Wim den Olde
<b>Koster</b>	Gerrit Roosjen
<b>Oppasdienst</b>	Dieneke Hollander
<b>Autodienst</b>	Wim Bouter, 624460

<b>Zondag 18 juni 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds P. Kulk
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Aly van der Kam
<b>Organist</b>	Ramon Beekman
<b>Koster</b>	Gerard en Janny Somhorst
<b>Oppasdienst</b>	Lida Koster
<b>Autodienst</b>	Aart Euving, 617720

<b>Zondag 25 juni 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds M. Grashoff
<b>Collecten</b>	Werelddiaconaat, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Dieneke Hollander
<b>Organist</b>	Dirk Swama
<b>Koster</b>	Mark en Jeannette Mulder
<b>Oppasdienst</b>	Ina Laarman
<b>Autodienst</b>	Ina Zijlema, 621084

<b>Zondag 2 juli 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. M. Grashoff
<b>Collecten</b>	Binnenlands diaconaat, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Frouk Schmaal
<b>Organist</b>	Wim van Veelen
<b>Koster</b>	Eise van der Kam
<b>Oppasdienst</b>	Martine Velthuis
<b>Autodienst</b>	Fam. Velthuis 06-15 10 94 63

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- \*zie artikel elders in Context

## *Vanuit de kerkenraad*

### *Vakantie*

Van 5 t/m 19 juni heeft ds. Grashoff vakantie. Voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met de scriba, Gerda Kloosterhuis, scriba@protestants-wildervank.nl, tel. 0598 621000.

### *Van de kerkrentmeesters*

We hebben in de grote zaal van Concordia en in de kerkenraadskamer een nieuw projectiescherm en een nieuwe beamer geplaatst.

In de kerkenraadskamer is ook een nieuwe geluidsinstallatie met luidsprekers in het plafond gemonteerd.

Het bouwteam heeft dit, in overleg en op advies van Wim de Olde en Dick Beekman, samen gemonteerd.

We willen hen hiervoor bedanken.

### *Beste gemeenteleden.*

#### **Vacatures**

Zoals ik in de vorige Context schreef over nieuwe ambtsdragers hebben we er nu een paar vacatures bij gekregen. Jacob Hensens heeft aan gegeven te willen stoppen met de leden administratie en Gerda kloosterhuis vindt het werk als scriba ook te veel worden.

Willen we de kerk in het dorp laten dan zouden er nog wel enkele vrijwilligers bij moeten komen.

#### **Een bericht voor de contact dames.**

Jullie kunnen de verjaardagszakjes weer in leveren op maandag 26 juni vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur in Concordia.

Er gebeuren ook leuke dingen ondanks ziektes.

Tjeerd Rieske had zijn zus al een lange tijd niet meer gezien om dat ze allebei ziekelijk zijn. Hun schoondochter heeft geregeld dat hij met de wensambulance bij haar op bezoek is geweest. Het is mooi dat zoiets mogelijk is om bepaalde wensen in vervulling te laten gaan.

### **Van de redactie**

In verband met de vakantie van de redactieleden willen wij vragen of de kopij voor het dubbelnummer juli/augustus **uiterlijk** 15 juni ingeleverd kan worden. Kopij wordt wat hierna wordt aangeleverd zal in de september editie geplaatst worden.

### *Ik geloof ... (2)*

Na mijn stukje in de vorige Context kreeg ik de vraag of ik geloofde dat de wonderen in de Bijbel letterlijk gebeurd waren. Ik wil mijn standpunt daarom nauwkeuriger toelichten.

In de Bijbel vinden we veel voorbeelden van zaken die niet echt gebeurd zijn of zullen gebeuren. Neem als voorbeeld Openbaring. In dat boek, en op andere plaatsen in de Bijbel, staan veel getallen, die niet letterlijk bedoeld zijn, maar een symbolische betekenis hebben. Denk aan de 144.000 mensen die zalig zullen worden, of denk in Genesis aan de zeven dagen uit het gedicht waarin de schepping wordt bezongen. Er is onder de rabijnen zelfs een hele school die zich op de uitleg van de getallen richt, de Kabalistiek.

Hoe ver deze getallenleer gaat kun je lezen in het boek 'Uitverkoren' van Chaim Potok.

Het boek Job beschrijft gebeurtenissen die nooit hebben plaats gevonden. Ook Jezus doet dat wanneer hij gelijkenissen vertelt. Het is daarom heel goed denkbaar dat wonderen ook een symbolische betekenis hebben.

Maar het is wel een makkelijke uitweg om alles wat we niet kunnen verklaren dan maar direct als 'niet gebeurd' uit te roepen. Het is de Grieken, de mensen die alles willen verklaren en begrijpen, een ergernis. Het zou een grove overschatting van menselijke kennis en inzicht zijn. Evenmin moeten we gaan proberen om alle wonderen wetenschappelijk te verklaren omdat ze echt gebeurd zijn, zoals Keller deed in zijn boek 'De Bijbel heeft

toch gelijk". Dat zou in de grond neerkomen op het verklaren van Gods daden en uiteindelijk van God zelf. En dat is dan weer een grove onderschatting van de alles overstijgende God.

Geloof ik dan dat de wonderen gebeurd zijn? Mogelijk niet allemaal. Maar wanneer Jezus bij een blindgeborene (Joh 9) zegt dat in hem de werken van God openbaar moesten worden, dan heeft een symbolische genezing e zoveel zin, dan wordt er niets openbaar. Dan moet er echt iets gebeurd zijn, voor alle mensen waarneembaar.

Maar er zijn nog duidelijker voorbeelden.

Laten we als voorbeeld het grootste wonder van alle nemen: de opstanding van de Here Jezus.

Is dat nu werkelijk gebeurd? Die vraag werd al gesteld in de beginjaren van het christendom. Niet zo gek, want dat is toch niet te geloven?!

Lees dan eens 1 Kor. 15. "Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen ..." En er zijn meer dan 500 mensen die daarbij aanwezig waren." De Bijbelse norm is dat als er twee of drie getuigen zijn, iets vast staat. Hier zijn er meer dan 500! En denk dan ook eens aan wat er staat in 1 Joh 1: "Wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze eigen ogen, wat wij met onze handen aangeraakt hebben van het Woord des Levens, daarvan getuigen wij." (iets vrije weergave). En wie zijn wij dan dat we het beter denken te weten dan de mensen die erbij waren? Zijn we zo verstandig dat we kunnen twifelen aan de opstanding? Als de opstanding nooit gebeurd is, is ons geloof zonder inhoud en zijn wij de meest rampzaligen van alle mensen. En dan komt die andere tekst direct binnen: "Zalig zijn zij die niet gezien hebben en tóch geloven."

En Als Christus is opgewekt, dan is lopen over water toch klein bier?

Jan van Bolhuis

### *Kerkenraadsvergaderingen in juni*

Woensdag 7 juni	Diaconie
Dinsdag 20 juni	Pastorale raad
Woensdag 28 juni	Moderamen

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

## ALGEMEEN NIEUWS



### **AFDELING WILDERVANK-VEENDAM**

17 mei hebben we onze laatste bijeenkomst voor de zomerperiode gehad. Dhr. Landlust heeft ons, door vliegerfotografie mooie plaatjes van Groningen laten zien met een stukje geschiedenis. Eerst een uitleg over het ontstaan van vliegerfotografie vanaf 1889 tot aan nu het foto's maken met drones.

Van Lauwersoog kris kras over de provincie naar Wildervank. Hoe anders is het om iets vanuit de lucht te zien of dat je er tegenaan kijkt.

Een kleine greep uit de foto's: de haven van Lauwersoog, Noordpolderzijl, Termunten, ontstaan van de gouden driehoek in Zuidbroek met de rotondes, het ontstaan van de Blauwe stad en Meerstad en een stukje Tripscompagnie. We hebben genoten.

Nog niet gepland, maar het zit wel in het vat: in juni een gezellige middag bij iemand in de tuin. Dit wordt op korte termijn beslist, omdat we wel van goed weer verzekerd willen zijn.

We starten weer in september met op 8 september een middaguitje naar Boerin Agnes, bekend van boer zoekt vrouw in Gasselternijveen en een dinertje bij de Alinghoek in Drouwenerzand.

De eerste bijeenkomst is op 13 september met avond vol vrolijke liedjes en verhalen. Dhr. Middelbos uit Gasselternijveen vertelt uit zijn nieuwe boek: "Knooien in 't duuster". Verhalen over wat een krantenbezorger morgensvroeg zoal tegenkomt en beleefd.

Voor ieder een goede zomerperiode, en een bemoedigende groet voor daar waar zorg of verdriet is. Ga met God en Hij zal met je zijn.

### **Snoeiwerk**

Met beleid snoeit hij de bomen,  
tak na tak valt in het gras  
en ik durf hem niet te vragen  
of zoveel wel nodig was!  
Want hij heeft verstand van snoeien  
en hij weet wel wat hij doet.  
Wil die boom weer vrucht gaan dragen  
dan is al dat snoeien goed!

En toen dacht ik aan de Landman,  
Die steeds uitziet, onvermoeid  
wacht, tot wij weer vruchten dragen,  
als het nodig is, ook snoeit.

En als wij soms niets begrijpen  
van het snoeiwerk door Zijn hand,  
zegt Hij ons: 'Ach kind, jouw vader,  
heeft van snoeien echt verstand.

Laat Mij met het snoeimes werken,  
want ik doe het heus wel goed.  
Later zul je dankbaar merken,  
dat je vruchten dragen moet!  
Dank U, Heer, voor al het snoeien  
in mijn leven, 't deed wel pijn!  
Maar nu mag ik, dankzij het snoeien,  
drager van uw vruchten zijn!

Gedicht van Nellie Teekens Krijnsman

Met een hartelijke groet namens het bestuur,  
Roelie Dijk, voorzitter.  
tel. 06 15072998

### ***UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND***

Graag nodigen wij u uit voor een *interkerkelijke vrouwenochtend* op  
**D.V. woensdag 14 JUNI a.s.** in Veendam.

**Annemiek Boonstra komt dan spreken over: Dwars door de generaties.**

In deze tijd en maatschappij ligt de focus vaak op het individu, die ene persoon, het leven van jou of van mij als een losstaand iets. Maar kunnen we ons leven los zien van de generaties voor en na ons? Wat hebben we meegekregen vanuit de generaties voor ons? En wat geven wij op onze beurt door aan de generaties na ons?

**Locatie:** De Kandelaar, Dr. A. Kuypersstraat 46, 9645 AR Veendam.  
**Aanvang:** 09.30 uur.

**Van harte welkom!**