

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:	Vacant
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: inazijlema@netvisit.nl
Kerkelijk Bureau:	Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank Telefoon 06 - 42 72 58 25 E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl Ivm werkzaamheden overdag, bij voorkeur via de mail of app uw telefoonnummer achterlaten. U wordt dan teruggebeld.
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel. (0598) 612255

Nog wat mai adressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobsadder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd

Overdenking

De gebarsten emmer

Een waterdrager in India had twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar halfvol.

Dat ging zo twee volle jaren verder. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar de arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij zich zo twee jaar lang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten.

“Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.”

“Waarom?”, vroeg de waterdrager. “Waarom ben je beschaamd?”

“Omdat ik de laatste twee jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer.

De waterdrager kreeg echt medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg”.

En inderdaad: toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de

prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer gefaald had.

De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer?”

Dat komt omdat ik altijd al wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven.

En zo heb ik twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

En zo heeft ieder van ons zijn eigen “lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij er open voor staan dan zal de Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn Vader op te fleuren.

In Gods grote plan gaat er nooit iets verloren. Wanneer je dus een manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor een bepaalde taak heeft geroepen, maak je dan geen zorgen om je zwakke punten. Wees je er wel van bewust maar geef Hem de mogelijkheid om er Zijn voordeel mee te doen en zo kan jij ook meewerken aan schoonheid langs Zijn weg.

Ga dapper voort en weet dat we in onze zwakheid Zijn sterkte ervaren.

Uit Christelijke verhalen



PKN

NIEUWS



Vanuit de kerkenraad

Van de diaconie

Samen tegen armoede.

U heeft in Context van december een folder gekregen van Kerk in actie: Samen tegen armoede.

Daarin staat dat het aantal aanvragen bij de voedselbank landelijk enorm stijgt. Omdat er enkele regelingen stoppen, zullen ze in januari ook in Veendam een enorme toename gaan krijgen aan gezinnen of alleenstaanden die gebruik willen maken van de voedselbank.

We willen als PKN-gemeente ons steentje bijdragen. Op zondag 14 januari gaan we collecteren voor de voedselbank in Veendam. Hiermee kan de voedselbank zelf verse producten kopen.

Bovendien vragen we u om op die zondag ook iets mee te nemen in natura. Waar ze het meest behoefte aan hebben, zijn lang houdbare producten, zoals: zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare melk, vis in blik, havermout, couscous, koffie en thee. Misschien overbodig om te zeggen, maar let u op de houdbaarheidsdatum? Sommige artikelen worden namelijk niet direct in de pakketten gedaan. Tijdens de kerkdienst worden deze boodschappen bij u opgehaald.

Het gaat deze zondag om "om te zien naar mensen in armoede in onze eigen omgeving".

De diaconie hoopt op een flinke opbrengst!!

Een hartelijke groet van de diaconie, Alie, Jeannette, Menna, Josien.

Ondersteuning bij het leiden van een eredienst

Op dinsdagochtend 23 januari geeft ds. Hilde van der Zwaag-Visscher (predikant in Veendam) uitleg over liturgie en het voorgaan in een eredienst door gemeenteleden. Onze gemeente is - net als zoveel gemeenten in onze regio- afhankelijk van gastpredikanten en het lukt niet altijd om de diensten in het preekrooster gevuld te krijgen of soms is een predikant (onverwacht) verhinderd.

In het clusteroverleg met 6 gemeenten (Veendam, Zuidbroek, Hoogezand- Sappemeer Ommelanderswijk, Oude Pekela en Wildervank) is besproken dat diensten van predikanten zo nodig gebruikt kunnen worden in andere kerken. Ds. van der Zwaag wil ons daarin begeleiden. Wie wil er mee doen? Ook als je niet direct een dienst wilt leiden, maar wel belangstelling hebt om iets bij te leren ben je van harte welkom. We doen dit samen met de kerken in het clusterverband voor alle belangstellenden.

Waar: Grote Kerk, Veendam
Wanneer: dinsdag 23 januari 2023
Aanvang: 10.00 uur.

Opgave bij en informatie bij:
Helma Wieringa
Telefoon 06 18021876
Mailadres: helmalammers@gmail.com

Schoenendoos actie

Wederom is deze actie een groot succes geworden. Met elkaar hebben we 66 dozen gemaakt.



Op de inzameldagen zijn erdoor kerken, scholen en particulieren nog eens 700 dozen ingeleverd waardoor er 766 "schatten" op transport zijn gegaan. Stelt u zich eens voor, 766 blije kinderen!!!

Dank aan iedereen die zich op welke manier dan ook hebben ingezet om deze actie te doen slagen. Door enthousiasme van eenieder voor deze actie gaan we hier zeker mee door.

Broodmaaltijd

Ook in het nieuwe jaar nodigen wij u uit voor de broodmaaltijd die gehouden wordt in Concordia. De data zijn de woensdagen **31 januari, 28 februari, 24 april en 29 mei**. We beginnen om 17.00 uur. De kosten zijn 3,00 euro per persoon. Is vervoer een probleem? Schroom niet om Gerda Valstar te bellen 0598-622873.

We zien u graag,
Het broodmaaltijdteam.

Van de redactie

Hebt u uw abonnementsgeld voor Context (jaar 2023) al betaald? Bent u het vergeten door alle drukte, dan willen wij u vragen dit z.s.m. te doen in verband met de afsluiting van de boeken. Mocht dit door, onvoorziene omstandigheden, problemen geven neem dan contact op met de penningmeester van Context Henk Nieboer, 0598-623615.

Het bedrag van 15,00 euro kunt u overmaken op het rek.nr van Context NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.

Zondag 7 januari 2024, Nieuwjaarsdienst	
Predikant/bijzonderheden	Dhr E. Vroom
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Joukje Zijlstra
Organist	Dirk Swama
Koster	Janny en Gerard Somhorst
Oppasdienst	Dieneke Hollander
Autodienst	Ina Zijlema, 0598-621084

Zondag 14 januari 2024	
Predikant/bijzonderheden	Mw G. Berends
Collecten	Diaconie, Kerk, Voedselbank*
Lector	Liesbeth Pentinga
Organist	Ramon Beekman
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Debbie van de Wetering
Autodienst	Fam. Velthuis, 06-15109463

Zondag 21 januari 2024, Raad van Kerken dienst in de RK Kerk in Veendam, aanvang 10.00 uur	
Predikant/bijzonderheden	Past. N. Hamersma-Sluis
Autodienst	Jan Rijks, 0598-620422

Zondag 28 januari 2024	
Predikant/bijzonderheden	Ds v.d. Werf
Collecten	Leprazending, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Marjan Mesman
Organist	Wim de Olde
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	Lida Koster
Autodienst	Wim Bouter, 0598-617720

Zondag 4 februari 2024	
Predikant/bijzonderheden	Hr E. Vroom
Collecten	Werelddiaconaat (Bangladesh), Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Ali Herder
Organist	Wim de Olde
Koster	Mark en Jeannette Mulder
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Aart Euving, 0598-617720

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context

Bedankt!!

Beste Mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens en na mijn operatie.

Ik heb vele kaarten gekregen en ook daarvoor mijn dank.

Mijn rugoperatie is erg goed gegaan en ben ik erg blij mee.

De revalidatie gaat nog langzaam, waardoor lang zitten en staan nog steeds een probleem is.

Tot nu toe waren de kerkdiensten bijwonen nog geen optie, maar hopelijk zien we elkaar tijdens de kerstdienst weer.

Hartelijke groet,

Margot van der Meer



Kerkenraadsvergaderingen in

Woensdag	3 januari	Moderamen
Dinsdag	9 januari	Pastoraat
Dinsdag	16 januari	Kerkenraad
Dinsdag	23 januari	Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

ALGEMEEN NIEUWS



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Geloof, hoop en veel liefde voor het nieuwe jaar toegewenst.

Een nieuw jaar staat weer voor de deur en hiermee ook een nieuw jaarprogramma. We hebben weer gezocht naar gevarieerde onderwerpen.

Het programma voor 2024.

10 januari: Liliane fonds. Hulp voor kinderen met een handicap in de armste landen op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsmarkt.

14 februari: Jaarvergadering.

13 maart: "Het alledaagse leven in Noord Korea". Verslag van een 9 daagse rondreis door Noord Korea waarin de 25 miljoen Noord Koreanen centraal staan. Duidelijk zal worden wereld dat een zonnepaneel, een kleine moestuin en een USB stick een wereld van verschil uitmaakt in Noord Korea.

Maart/ april: excursie. Waar naar toe is nog niet bekend.

10 april: het werk van een Mobiel Medisch Team(MMT), waaronder de helikopterverpleegkundige. Het doel van de inzet van het MMT is om zo snel mogelijk medisch specialistische zorg naar één of meerdere patiënt(en) in acuut levensgevaar te brengen.

Mei: reisje

11 september: "Kruiden, anders dan anders".

Een presentatie over keuken- en geurkruiden. Hoe groeit nootmuskaat en hoe wordt peper geogst. Kruiden gezegdes en wat is een Bouquet Garni?

9 oktober: Waarom en hoe haal je een "Oekraïens jongenskoor" uit Dzvinochok naar Nederland voor een optreden.

13 november: Geestelijke verzorging thuis in de palliatieve fase. Geestelijke verzorging thuis is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij vragen over het leven. Of je nu wel of niet gelooft.

december: kerst doe-morgen

11 december: kerstavond

Vrouwen spreekt het programma jullie aan, kom ons dan een avond bezoeken. Lid worden mag ook. Voor € 35,00 per jaar zijn er 8 gezellige avonden met daarnaast een excursie, reisje en doe-morgen. Voor vervoer kan worden gezorgd. Jaarprogramma's liggen in de kerken.

Dus welkom op 10 januari om 19.30 in Concordia Wildervank, Torenstraat 80.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,
Roelie Dijk, voorzitter.
tel. 06 15072998

Het jaar is om, jaar uit, jaar in.
God geeft ons weer een nieuw begin.

INLIA

Asielzoekers aan het werk: win-win

Kok, pizzabakker, bouwvakker, borduurder, heftruckchauffeur, metaalbewerker, financieel manager, verkoper, elektrotechnicus, leraar, slager, autopoetser, vrachtwagenchauffeur, koerier en ICT'er: zomaar een greep uit de beroepen van de asielzoekers die onderdak krijgen van INLIA in het kader van de crisisopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Nederland zit te springen om arbeidskrachten, andersom zitten zij te springen om zinvolle dagbesteding, werk, integratie, en geld om naar hun families in het buitenland te sturen. 1 en 1 is 2 zou je denken: laat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan!

Belemmeringen

Tot eind november was dat echter te simpel gedacht. Nederland wierp allerlei barrières op voor asielzoekers om hier te mogen werken. Ze zouden maar gaan denken dat ze hier mochten blijven - of zo lang aan het werk gaan dat ze recht kregen op WW! Zo mochten asielzoekers pas na een half jaar hier aan het werk en mochten ze dan bovendien maar 24 weken per jaar werken.



Onder die regels was het onaantrekkelijk voor bedrijven om asielzoekers in dienst te nemen. Wie wil er investeren in arbeidskrachten van wie je al na 24 weken weer afscheid moet nemen? Gelukkig maakte de [Raad van State](#) eind november uiteindelijk gehakt van deze regel die de toegang tot de arbeidsmarkt beperkte. Sindsdien ligt de arbeidsmarkt veel meer open voor asielzoekers.

'Goed voor de samenleving'

Een opsteker voor werkgevers, voor asielzoekers, voor gemeenten & Rijk (overheden hoeven zo minder geld aan uitkeringen te besteden), voor iedereen eigenlijk. INLIA-directeur John van Tilborg is blij met de uitspraak: "Vacatures kunnen vervuld worden, bedrijven kunnen beter draaien, asielzoekers kunnen meedoen - dat is de beste integratie. Het is echt goed voor de samenleving."

Hij is zelf ook in zijn nopjes, want ook INLIA heeft asielzoekers in dienst, die hij nu niet na 24 weken weer hoeft te ontslaan.

'Project Werk'

Het is ook heel goed nieuws voor 'Project Werk' dat INLIA in september startte. Want het potentieel aan arbeidskrachten onder de asielzoekers viel op, sinds INLIA vorig jaar betrokken raakte bij de crisisopvang van asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden (een nieuwe doelgroep voor INLIA).

En hoewel de belemmerende regelgeving toen nog gold, zou INLIA INLIA niet zijn als de stichting zich zou neerleggen bij de onmogelijkheden van onzinnige regels en bureaucratie. 'Project Werk' dus. Van Tilborg trok Britt Pruis aan, die ervaring had met het aan het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen hier. Een enthousiaste 'jonge hond' zogezegd, die hij koppelde aan een ervaren 'oude rot': ex-gemeenteraadslid Koosje van Doesen.

Beide partijen

Ze zochten eerst de regelgeving uit, brachten de cv's van de mensen samen met hen in kaart en brachten werkgevers en potentiële arbeidskrachten in contact met elkaar. "We zijn er niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de bedrijven", vertelt Koosje, "We ondersteunen en coachen beide partijen. Als iets niet goed loopt, springen we in. En we leggen van tevoren ook goed aan de mensen uit hoe je in Nederland een goede werknemer bent."

Ze lopen natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo zijn in allerlei sectoren certificaten nodig, waarvan de kosten voor veel asielzoekers een probleem vormen. Bovendien moet je voor het aanvragen goed je weg weten met computers, ook een barrière. Britt: "Maar ze helpen elkaar."

Werk is goed

De mannen willen heel graag werken, vertellen Britt en Koosje: het geeft een dag invulling, dat hebben ze geestelijk ook nodig. Werk is goed om Nederlands te leren, om mensen hier te leren kennen, om te integreren. Een heel groot pluspunt: het zijn meest kostwinners en met een baan hier kunnen ze geld sturen naar hun gezinnen.

De eerste successen zijn er: een lasser en metaalbewerker is inmiddels aan de slag, twee mensen werken bij een keukeninstallateur, iemand volgt een *traineeship* bij de *customer service* van IKEA en weer een ander is bij een productiebedrijf gestart. Laat Britt en Koosje maar schuiven.

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een *interkerkelijke vrouwenochtend* op **D.V. woensdag 10 JANUARI a.s.** in Veendam.

Tinie de Vegt van het Comité Gemeentehulp Israël komt dan spreken over:

de Herrijzenis van Israël

Het CGI ondersteunt al meer dan 25 jaar met gebed en donaties projecten in Israël met als doel **verzoening tussen Joden en Arabieren door de Here Jezus Christus**.

Aan de hand van **Ezechiël 37** over het **geestelijk herstel van Israël** (dorre doodsbeenderen die tot leven zullen komen) zal ze iets vertellen over de herrijzenis van Israël en ook van de volken rondom Israël door bekering en herstel als ze tot geloof komen in de Here Jezus.

Dit is een zeer actueel onderwerp, van harte welkom !

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom!