

## *Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.*

Predikant:	Vacant
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: <a href="mailto:g.j.laarman@agroweb.nl">g.j.laarman@agroweb.nl</a>
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: <a href="mailto:scriba@protestants-wildervank.nl">scriba@protestants-wildervank.nl</a>
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: <a href="mailto:penningmeester@protestants-wildervank.nl">penningmeester@protestants-wildervank.nl</a> Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: <a href="mailto:inazijlema@netvisit.nl">inazijlema@netvisit.nl</a>
Kerkelijk Bureau:	Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank Telefoon 06 - 42 72 58 25 E-mail: <a href="mailto:ledenadministratie@protestants-wildervank.nl">ledenadministratie@protestants-wildervank.nl</a> Ivm werkzaamheden overdag, bij voorkeur via de mail of app uw telefoonnummer achterlaten. U wordt dan terug gebeld.
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel.(0598) 612255

## *Nog wat mailadressen.....*

[beamteam@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:beamteam@lists.protestants-wildervank.nl)  
[kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl)  
[liturgie@lists.protestants-wildervank.nl](mailto:liturgie@lists.protestants-wildervank.nl) (alleen voor liturgieverspreiding)

## *Internetadressen voor geïnteresseerde lezers*

[www.protestants-wildervank.nl](http://www.protestants-wildervank.nl) Site voor al onze gemeente leden.  
[www.pkn.nl](http://www.pkn.nl) Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.  
[www.jacobsadder.nl](http://www.jacobsadder.nl) Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.  
[www.groningendrenthe.pkn.nl](http://www.groningendrenthe.pkn.nl) Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.  
[www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl) Alle informatie over Kerkinactie.  
[www.intratext.com](http://www.intratext.com) Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).  
[www.kerkrecht.nl](http://www.kerkrecht.nl) Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.  
[www.denieuwebijbelvertaling.nl](http://www.denieuwebijbelvertaling.nl) Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

## *Adreswijziging*

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.  
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

## *Contactadres autodienst*

Josien Bouter-Krolis, telefoon0598- 624460

## *Collectemunten*

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:  
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank  
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuis bezorgd

## Overdenking

### Ter afsluiting

De laatste kerkeradsvergadering in september mocht ik afsluiten. Dat had ik nog nooit eerder gedaan en ik koos voor een vers uit *In de ban van de ring*, het magistrale werk van J.R.R. Tolkien. Dat boek reist al met mij mee vanaf de eerste klassen van de havo.

In het verhaal heeft de hobbit Bilbo de Ene Ring van Macht gevonden. Maar Sauron, de zwarte vorst van Mordor, wil die ring bemachtigen. Daarmee zou hij dan oppermachtig worden in heel Middennaarde. Daarom moet de Ring vernietigd worden in het vuur waarin hij is gesmeed, de Doemspleet, bij de Zwarte Toren waar Sauron zetelt.

Maar Bilbo is al oud en hij trekt zich terug in het veilige Rivendel, het dal van de Elfen. De tovenaar Gandalf stuurt daarom Bilbo's neef Frodo op weg om de Ring te vernietigen. Frodo treuzelt wat maar als hij tenslotte echt op pad gaat, zingt hij een oud lied dat Bilbo hem geleerd heeft, het Weglied. (Hier in de onovertroffen vertaling van Max Schuchart.)

*De Weg gaat verder, eindeloos,  
Vanaf de deur waar hij begon.  
Ik moet hem volgen, rusteloos,  
Tot ver achter de horizon,  
Met moede voeten tot hij aan  
Een grotere weg raakt in 't verschiet,  
Kruispunt van komen en van gaan,  
En waarheen dan? Ik weet het niet.*

Helemaal aan het einde van het verhaal, als de Ring is vernietigd en de machten van het kwaad gebroken zijn, vinden Frodo en zijn reisgenoten een heel oude Bilbo weer terug in Rivendel. Dan zingt Bilbo zelf voor hen nog één keer, bij wijze van afscheid, zijn Weglied. Maar hij heeft de regels opnieuw geschreven. Dat vernieuwde Weglied heb ik gelezen als afscheid van de kerkenraad – en ik deel het nu met allen die dit lezen.

*De Weg gaat verder, eindeloos,  
Vanaf de deur waar hij begon.  
Laat anderen volgen hem, een poos,  
Tot ver achter de horizon!  
Laat hen weer nieuwe paden gaan,  
Maar ik klop nu, met voeten moe,  
Bij de verlichte herberg aan,  
Voor avonddrust, met sluimer toe.*

En zo is het precies! Ik wens iedereen een goede reis – *until we meet again. Fare thee well!*

*ds. Marien Grashoff*



**NIEUWS**

### *Vanuit de kerkenraad*

Beste gemeente leden.

Het moderamen en kerkenraad zijn met Nienke Hollander in gesprek geweest over een plaats als kerkelijk werker in onze gemeente. Wij als kerkenraad hebben besloten om naar de gemeente een positief advies uit te brengen om Nienke een tijdelijk contract aan te bieden voor 12 uur in de week, het kan zijn dat ze de ene week meer uren maakt en dat wordt een week later weer gecompenseerd met minder uren. Als de gemeente besluit om weer een predikant te beroepen voor een gedeeltelijke baan of samen met een van de omliggende gemeentes dan duurt het zeker een jaar of langer voor wij er een hebben. Zie hiervoor het ook het verslag van de gemeentevond dd 6 september j.l.

Dit alles zal nog nader besproken en uitgelegd worden aan de gemeente.

Gerrit Jan Laarman

### *Verslag gemeenteavond dd 6 september 2023*

Deze speciale ingelaste vergadering wordt geopend door voorzitter Gert Jan Laarman. Er is een internetverbinding, zodat mensen thuis kunnen meeluisteren. Daarna krijgt ds. Heleen Maat het woord.

Heleen Maat heeft een aanstelling in de classis gekregen om kerken die te klein worden om zelfstandig verder te gaan, te begeleiden en te kijken waar samenwerking mogelijk is.

Het doel is om in elk dorp een eigen kerkgebouw in stand te houden en de zondagse erediensten te laten plaatsvinden.

Zij is uitgenodigd om de gemeente voor te lichten over de mogelijke samenwerking met verschillende gemeentes in Clusterverband.

Een mogelijkheid is, om met een aantal gemeenten een **bovenplaatselijke kerkenraad** te vormen, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is door bv. twee ambtsdragers. Deze kerkenraad bestuurt de gemeentes op grote lijnen en coördineert het werk in de dorpen dat gedaan wordt door **plaatselijke commissies**.

In de plaatselijke commissie zitten vrijwilligers (mogen ambtsdragers zijn, maar hoeft niet) die plaatselijk de activiteiten uitvoeren: vieringen organiseren, bezoekwerk, en andere activiteiten die men graag plaatselijk wil organiseren.

In deze organisatievorm wordt er niet gefuseerd, en dus blijven beheer en financiën in het eigen dorp. Het is wel mogelijk om op de langere termijn naar een fusie toe te werken.

De kerkenraad van Wildervank is voor deze samenwerking, al is nog niet precies bekend hoe deze concreet moet worden vormgegeven. Het is

pionieren en van gedachten wisselen met vertegenwoordigers van de PG Veendam – Muntendam, PG Hoogezand – Sappemeer, HG Ommelandervijk, PG Oude Pekela, PG Zuidbroek, PG Wildervank.

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of ze zich in deze vorm van samenwerken kunnen vinden, zodat een afvaardiging van de gemeente hiermee kan doorgaan. Dit wordt door de aanwezigen verwelkomt.

Namens de kerkenraad  
Gerda Kloosterhuis, scriba

### *“Toekomst van de kerk”*

#### **Verslag clusterbijeenkomst dd 12 september 2023**

Met vertegenwoordigers van 6 kerken uit de regio kwamen we onder leiding van ds. Heleen Maat bij elkaar in de kerk van Ommelandervijk.

We spraken over verder samenwerking. Hoe te komen tot een bovenplaatselijke kerkenraad, wie doen er mee? De meeste gemeentes voelen hier voor, sommigen moeten dit nog met hun gemeente bespreken. Vanuit deze overkoepelende kerkenraad kan er ook een profiel worden gemaakt voor een gezamenlijk te beroepen predikant/ kerkelijk werker.

Verder kwam de preekvoorziening aan de orde. Misschien dat dit ook centraal geregeld kan worden in de toekomst.

Vrij concreet wordt het samenwerken als het gaat over een groep preeklezers uit de gemeente die – een dienst gemaakt door ds. Hilde van de Zwaag uit Veendam – voor zouden kunnen lezen in eigen kerk. Ds. Van der Zwaag maakt de dienst, doet deze viering in eigen gemeente. Andere gemeenten die geen voorganger hebben op dat moment kunnen deze dienst in eigen kerk leiden.

Ik coördineer de groep mensen die zich hiervoor opgeven vanuit de hele regio in samenwerking met ds van der Zwaag. Ds van der Zwaag stelt voor dat deze groep 1x per kwartaal bij elkaar komt onder haar leiding.

Zo houden we feeling met elkaar en kan er over en weer van elkaar geleerd worden. Wil je meedoen? Je kunt je bij Gerda of mij opgeven.

Verder is er nog gesproken over een gezamenlijk kerkblad. Dit wordt nog vervolgd. Eerst wordt er bij alle plaatselijke kerken geïnformeerd bij de redactie van de kerkbladen of zij daarvoor openstaan.

Het mooie van deze avonden is dat het samenwerken daar kan, waar de behoefte ligt van de deelnemende kerken. We hoeven niet op alle delen samen te werken, maar kunnen aanhaken als we dat zouden willen.

Helma Wieringa

### *Van de ZWO*

#### **WERELDDIACONAA TZONDAG 8 oktober a.s. Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders**

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor.

Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

We hopen dat u ook mee wilt helpen om deze jongeren te steunen door de enveloppe te vullen die u in Context aantreft..

In week van 8 tot 14 oktober worden de enveloppen weer opgehaald  
Hartelijk dank voor uw gift! 7

<b>Zondag 1 oktober 2023, Afscheidsdienst, AANVANGSTIJD 14.00 uur!!! Avondmaal, Israelzondag</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. M. Grashoff
<b>Collecten</b>	Stichting Mensenkinderen, Kerk, ???
<b>Lector</b>	Joukje Zijlstra
<b>Organist</b>	Dirk Swama
<b>Koster</b>	Gerrit Roosjen
<b>Oppasdienst</b>	Martine Velthuis
<b>Autodienst</b>	Aart Euving 617720

<b>Zondag 8 oktober 2023, zondag voor het Werelddiakonaat</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Mw. C. Dun
<b>Collecten</b>	Werelddiakonaat*, Kerk, Onderhoudsfonds
<b>Lector</b>	Liesbeth Pentinga
<b>Organist</b>	Wim van Veelen
<b>Koster</b>	Gerard en Janny Somhorst
<b>Oppasdienst</b>	Ina Laarman
<b>Autodienst</b>	Ina Zijlema, tel 621084

<b>Zondag 15 oktober 2023</b>	
<b>Predikant/bijzonderheden</b>	Ds. I. de Boer
<b>Collecten</b>	Diaconie, Kerk, Actie Schoenendoos
<b>Lector</b>	Marjan Mesman
<b>Organist</b>	Wim de Olde
<b>Koster</b>	Jeannette en Mark Mulder
<b>Oppasdienst</b>	Gea Bandhoe
<b>Autodienst</b>	Fam. Velthuis, te. 06-15109463

Zondag 22 oktober 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. P. Kulk
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Ali Herder
Organist	Dirk Swama
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Marjan Mesman
Autodienst	Jan Rijks, tel. 620422

Zondag 29 oktober 2023	
Predikant/bijzonderheden	Ds. S.B. Rienstra
Collecten	Diaconie, Kerk, Compassion
Lector	Aly van der Kam
Organist	Wim de Olde
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	Coby Straat
Autodienst	Wim Bouter, tel 624460

Woensdag 1 november 2023, Dankdag	
Predikant/bijzonderheden	Mw. N. Hollander
Collecten	Kerk
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Ramon Beekman
Koster	Gerard en Janny Somhorst

Zondag 5 november 2023, Zendingszondag	
Predikant/bijzonderheden	Mw. J. van Beveren
Collecten	Zending, Kerk, Kinderfonds Mama's
Lector	Frouk Schmaal
Organist	Dirk Swama
Koster	Jeannette en Mark Mulder
Oppasdienst	?????
Autodienst	Aart Euving, tel 617720

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- \*zie artikel elders in Context

*Bij de collecte dd zondag 29 oktober a.s.*

#### **Wat is Compassion?**

*Compassion is een wereldwijde christelijke organisatie die zich niet in de eerste plaats richt op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. Ze helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen. Compassion ondersteunt op dit moment meer dan 1,3 miljoen kinderen in 26 landen.*

Ze doet door d.m.v.

#### **- Kind sponsorprogramma**

*Via het kind sponsorprogramma begeleiden ze individuele kinderen van extreme armoede naar zelfredzaamheid. Een lokale kerk helpt hen op elk gebied van hun leven: onderwijs, lichamelijk, emotioneel, sociaal, economisch én geestelijk.*

#### **- Moeder en Baby's programma**

*Moeders en baby's die in extreme armoede leven, zijn heel kwetsbaar. Daarom helpen ze bij zwangerschappen, de bevalling en de eerste 4 jaar van het nieuwe leven. Zo bestrijden ze kindersterfte en geven ze baby's een goede start in het leven.*

- **Aanvullende hulpfondsen:**

Via de aanvullende hulpfondsen kunnen ze meer hulp bieden dan het sponsorprogramma. Deze hulp strekt zich uit tot de gemeenschappen van de sponsorkinderen. Denk aan waterputten, sanitaire voorzieningen, noodhulp na rampen, HIV/aids voorlichting en malariabestrijding. Verder heeft Compassion nog een fonds voor ongesponsorde kinderen en Hulp aan de meest kwetsbare kinderen.

### **Gesprek in de morgen**

Woensdagmorgen 25 oktober a.s. is er weer “Gesprek in de morgen” voor iedereen.

Dus welkom aanvang 10.00 uur in de kleine zaal van Concordia. Graag tot dan.

Voor meer informatie tel. 631349

Vriendelijke groet Joukje Zijlstra.

### **Broodmaaltijd**

Woensdag 25 oktober a.s. om 17.00 uur willen dekken we de tafel voor een gezellige broodmaaltijd.

Bent u nog nooit geweest, schroom niet, jong en oud, echtparen, mensen die alleen zijn, iedereen is van harte welkom om in een ontspannen sfeer samen te eten. Is vervoer een probleem, neem dan contact op met Gerda Valstar, dan kunnen we dit regelen.

Aanmelden hoeft niet, maar mag weg. De kosten zijn 3,00 euro per persoon.

We hopen u te zien in Concordia.

Hartelijke groet namens het broodmaaltijdteam,  
Gerda Valstar (0598-622873)

### **SCHOENENDOOS ACTIE “Geef een schat”....**

U hebt vast de folder al gezien die toegevoegd is aan Context. Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar weer meedoen aan deze actie.

Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een land, raakt dat kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen staan op het spel. Soms denk je: konden we maar iets doen! Met de Schoenendoosactie kun je deze kinderen écht helpen. Die doos vol spullen maakt dat een kind zich gezien voelt, naar school kan en weer toekomst ziet.



Uw gevulde schoenendoos kunt u inleveren op zondag **12 en 19 november a.s.** Komt u niet inde kerk dan is er op donderdag 24 november tussen 16.00-18.00 uur gelegenheid uw schoenendoos in te leveren in het jeugdhonk. U/jij mag uw schoenendoos ook inleveren bij Ria Beekman, Linge 85 of een van de diakenen (voor adressen zie jaarboekje). Dat mag u ook doen als u uw doos niet zelf kunt brengen.

U hoeft niet perse een complete schoenendoos in te leveren, losse spulletjes mag ook. Bent u niet in de gelegenheid spulletjes te kopen dan mag u ook financiële bijdrage leveren.

Op donderdag 23 en zaterdag 25 november zijn we, net als voorgaande jaren, inleverpunt voor de regio. Vorig jaar zijn er op beide dagen ruim 800 dozen ingeleverd, waarvan door onze gemeente 82 dozen!!

We zoeken daarom voor de donderdag van 16.00-18.00 uur en de zaterdag van 10.00-11.30 uur extra handen om te helpen alle dozen

in ontvangst te nemen en in de containers te plaatsen.  
Voor alle vragen rondom deze actie of extra folders voor burens, familie, collega's etc. neem contact op met Ria Beekman, 0598-626880 [h.beekman@netvisit.nl](mailto:h.beekman@netvisit.nl) of via de mail of een van de diakenen.

U doet toch ook weer mee!!!

### ***Van de redactie Abonnementsgeld***

Hierbij een vriendelijk verzoek het abonnementsgeld voor Context over te maken.

Het bedrag van € 15,00 kunt u overmaken op rek nr van Context NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.

Mocht u hierbij problemen hebben neemt u dan contact op met één van de redactieleden.

Bij voorbaat dank,  
Henk Nieboer, penningmeester Context.

### ***Kerkenraadsvergaderingen in oktober***

Dinsdag 17 oktober	Pastoraat
Dinsdag 24 oktober	Diaconie
Woensdag 1 november	Dankdag, gemeenteavond

### ***Agenda***

25-10	10.00 uur	Gesprek in de morgen
25-10		Broodmaaltijd

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

## **ALGEMEEN NIEUWS**



### ***AFDELING WILDERVANK-VEENDAM***

Onze eerste afdelingsavond is al weer geweest op 13 september. Andries Middelbos uit Gasselternijveen heeft ons een mooie avond bezorgd met verhalen uit zijn nieuwe boek "Knooien in het duuster". Knooien betekent niet knoeien, maar aanrommelen, niet opschieten en wat een geknoui: wat een gedoe.

De Drentse taal kent 7 dialecten. Het Drents van Andries was goed te volgen en we zijn vermaakt met verhalen van een krantenbezorger, die heel wat beleefd op zijn route: zoeken naar een brievenbus, grote honden, dementerende bejaarden, te vroeg of te laat de krant bezorgen. Hilarische verhalen en we hebben zelfs een canon in het Drents gezongen.

Ook kunnen we terugzien op een heel gezellig uitje naar "Boerin Agnes". Agnes heeft ons haar levensverhaal verteld. Hoe ze van Brabant naar Gasselternijveen zijn verhuisd, hoe ze bij Boer zoekt vrouw terecht is gekomen en hoe ze het hoofd boven water houden om naast hun melkveebedrijf andere activiteiten te ontwikkelen. Eén hiervan is de advocaatmakerij waar we van mochten proeven. Heerlijk. Ook hebben we een rondleiding over de boerderij gehad en hun 2 Longhorn Standoff koeien bekeken. Koeien die horens krijgen van wel ander halve meter lang. Een aanrader om eens langs te gaan bij Agnes. We hebben de middag afgesloten met een etentje in de Alinghoek in Drouwen. Erg lekker en prima verzorgd.

**11 oktober** verzorgt Vluchtelingenwerk Nederland een avond met het thema: "Bekend maakt bemind". Ik denk een interessante en leerzame avond om eens iets meer te horen over hoe het vluchtelingen vergaat in Nederland. Belangstellenden zijn van harte welkom om half 8 in Concordia Wildervank.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,  
Roelie Dijk  
tel. 06 15072998

Een gedicht van Joke Verweerd.

Een vriend

Een vriend is iemand waar je veilig bent,  
die met je meevoelt, die jouw leven kent.  
Er is vertrouwen, liefde en respect.  
'Dat hij mijn vriend is!' denk je opgewekt.

Je ziet hem en je lacht voordat je 't weet.  
Je ziet hem niet, maar dat je hem vergeet,  
is zo ondenkbaar, dat gebeurt je niet!  
Hij is erbij in vreugde en verdriet.

Er is een band, je kunt bij hem terecht.  
Hij weet veel meer dan jij hebt uitgelegd.  
Hij gaat met je de dag door en de nacht.  
Hij maakt je lopen lichter dan verwacht.