

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant:	Vacant
Preses:	G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl
Assessor:	Vacant
Scriba:	Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl
Boekhouder:	B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank
Diaconie:	Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking)
Koster:	K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: inazijlema@netvisit.nl
Kerkelijk Bureau:	Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank Telefoon 06 - 42 72 58 25 E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl Ivm werkzaamheden overdag, bij voorkeur via de mail of app uw telefoonnummer achterlaten. U wordt dan teruggebeld.
Grote Kerk: "Concordia":	Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel.(0598) 612255

Nog wat mailadressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobsadder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerrak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd

Overdenking

Het is bijna Kerst.

En ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben wel toe aan een feestje. We leven in donkere tijden. De wereld lijkt wel op drift te zijn. Oorlogsgeweld, financiële crisis, toenemende armoede, de vele vluchtelingen waar de overheid geen raad mee weet... Vol, voor jou geen plaats.

Met Kerst vieren we feest. Even al die zorgen van de wereld aan de kant. Zoals in de Eerste Wereldoorlog de soldaten uit de loopgraven kwamen om het kerstfeest te vieren. De wapens zwegen. Hopelijk zwijgen ze ook deze dagen in Oekraïne.

We vieren een geboortefeest, en een geboorte is altijd geweldig, je vergeet even de hele wereld om je heen, er is alleen maar verwondering en vreugde vanwege het nieuwgeboren kind. Het kind om wie wij vandaag feest vieren heeft een prachtige naam: Immanuel, 'God met ons'. En daar ben ik wel aan toe in deze donkere tijd: God met ons.

Nu kun je dat 'God met ons' ook misbruiken. Voor je eigen gewin, je eigen macht. Poetin kan ook zijn gang gaan omdat de kerk hem heeft gezegend en gezegd: 'God met jou', omwille van het grote, heilige Russische rijk. En het kan ons ook zomaar gebeuren dat we dat 'God met ons' voor ons eigen gewin gebruiken.

Op de zijkant van de 2-euromunt staat 'God zij met ons'. Is dat nou Kerst in muntvorm? Wint op deze wijze de koopman het van de dominee? De handel het van het geloof? Is geldelijk gewin een bewijs dat God met ons is? Wat betekent 'God met ons' eigenlijk? Wat vieren we vandaag?

Een van de vier evangelisten vertelt het verhaal van een eenvoudige en oprechte timmerman, Jozef. Hij heeft een lieve vriendin, ze staan vlak voor hun huwelijk. Maar nu heeft hij begrepen dat ze zwanger is. En Jozef weet zeker dat het kind niet van hem is. Wat zal hij doen? Bij haar blijven of haar verlaten?

Dan hoort hij in een droom een stem. Een engel van de Heer zegt tegen

hem: 'Jozef, maak je geen zorgen. Het kind dat Maria verwacht is niet zomaar een kind maar een geschenk. Zijn wezen is 'God met ons', naar een oud profetenwoord.'

En zo kan Jozef weer verder. God met ons, dat God dat nou uitgerekend laat blijken in het kind dat Maria verwacht. Je zou het verwachten in een paleis, bij machthebbers. Maar 'God met ons' is te vinden bij twee eenvoudige mensen. God blijft niet op een afstand maar komt in de rauwe werkelijkheid van ons mensen. Hij is daar te vinden waar het leven schuurt en pijn doet. Dat is het geboorteb bericht dat we vandaag horen. In een wereld waar zoveel op aan te merken is, die aan alle kanten piept en kraakt, daar is God onder ons als een God die redt.

Is dat niet een feest waard?

Ds. René de Reuver
scriba generale synode



Van de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een mooie afscheidsdienst van ds. Marien Grashoff en zijn vrouw Nelleke. Omdat we als gemeente nu vacant zijn, zijn we aangewezen op een consultant. Ds. N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela heeft op voordracht van ds. Grashoff te kennen gegeven consultant van onze gemeente te willen worden.

Ter ondersteuning van het pastorale werk is mw. Nynke Hollander in een vorm van opdracht voor 12 uur per week aangesteld in onze gemeente.

Voor de invulling van de maandelijkse overdenking in Context zijn we nu ook van anderen afhankelijk. Mocht u denken ik zou wel eens een overdenking willen maken, of heeft u mooi gedicht of iets dergelijks, wij houden ons daarvoor aanbevolen. U kunt het doorsturen naar de scriba.

Omdat er in onze gemeente maar weinig kinderen meer zijn, is er besloten dat de kinderen bij gewone diensten in de kerk blijven. Bij speciale diensten zal er wel kinderkerk zijn.

Het was nog niet helemaal duidelijk waar en hoe laat de oudejaarsdienst gehouden zou worden, Omdat oudjaar dit jaar op een zondag valt, is besloten om een gezamenlijke dienst in Veendam 's morgens om 9:30 uur te gaan houden. Er is dan geen avonddienst. De nieuwjaarsdienst is op zondag 7 januari. We willen de traditie er een beetje in houden om onszelf te verwennen met zelfgemaakte baksels. Voor de bakkers onder ons: geef het even door aan de scriba wanneer u iets gaat bakken.

Wat betreft de samenwerking met andere gemeenten zijn de gesprekken nog steeds gaande. Op dit moment van schrijven (donderdag 16 november) hebben we 's avonds weer een bijeenkomst. We houden u op de hoogte.

Namens de kerkenraad
Gerda Kloosterhuis

Kerstnachtdienst

Op zondagavond 24 december wordt er een kerstzangdienst gehouden in onze kerk. Het thema luidt: 'Komt allen tezamen.' Medewerking wordt verleend door ds. K.H. Bogerd (Wouterswoude). Ds. Karel Bogerd zal niet alleen de dienst leiden, maar ook als bariton zijn stem laten horen. Het orgel wordt bespeeld door Wim de Olde. De avond staat in het teken van kerst-overdenking, solo- en samenzang van geliefde kerstliederen. De samenkomst begint om 21.30 uur. Vanaf 20.30 uur staat in Concordia de koffie/thee klaar, u bent van harte welkom!

Oudjaarsdienst

Deze dienst zou om 19:30 zijn samen met Veendam. Omdat oudjaar dit jaar op een zondag valt heeft Veendam besloten om de avonddienst te laten vervallen en alleen een morgendienst te houden. Wij hebben besloten om ons daarbij aan te sluiten. Dus de dienst op oudjaarsdag is een gezamenlijke dienst in Veendam die om 9.30 uur begint, de voorganger is ds. Hilde van der Zwaag.

Van de diaconie

Opbrengst afscheidsdienst.

Op 1 oktober nam ds. Grashoff afscheid van onze gemeente. De collecte in deze dienst was bestemd voor de Progressief Joodse Gemeente en voor de stichting Voordoor te Wildervank. De opbrengst van deze collecte was € 348,30.

Collecte Kerstnachtdienst.

Als ik het thuis koud heb, zet ik 'gewoon' de thermostaat iets hoger en na een poosje heb ik het behaaglijk warm. Maar zo gewoon en vanzelfsprekend is dat niet.

Neem nou de situatie van arme gezinnen en ouderen in Moldavië. In hun bouwvallige lemen huisjes is geen thermostaat te vinden. Ze hebben alleen een houtkachel. Maar vanwege de schrijnende armoede kunnen veel van deze mensen onvoldoende of geen brandhout kopen. En als ze geen brandhout hebben, dan vriest het binnen net zo hard als buiten. Het enige wat dan overblijft is zoveel mogelijk kleren over elkaar aan trekken en in bed blijven liggen. En dan maar hopen dat ze de winter overleven, want elk jaar vriezen mensen dood. Geen wonder dat arme mensen bang zijn voor de winter...

Helaas is dit voor veel mensen in Moldavië, maar ook in Armenië, bittere werkelijkheid. We willen daarom zoveel mogelijk gezinnen helpen met **brandhout**, zodat ze de kou buiten de deur kunnen houden en behaaglijk de winter doorkomen.

Met uw hulp kan de organisatie "Mensenkinderen" gezinnen helpen. 1 kuub brandhout kost ongeveer € 30,-. Met de **kerstnachtdienstcollecte willen we** de mensen die het zo hard nodig hebben ondersteunen. Helpt u mee?

Kerstcollecte: Kinderen in de knel

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderingswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van hun land. Wij helpen ze graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. Bouwt u mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

Van de kerkrentmeesters

Ontvangen een gift van € 150 t.b.v. kosten gemeente, kerkgebouw en/of diaconie

Groot onderhoud aan de kerk.

Bij het instituut mijnbouwschade Groningen hebben we melding gemaakt van schade aan ons kerkgebouw. Er is een inventarisatie gedaan en van daaruit hebben we een goede schadevergoeding gekregen.

Van daaruit zijn we ons gaan oriënteren om weer eens groot onderhoud uit te voeren, want dit is wel weer nodig. Omdat we niet zelf meer beschikken over de nodige kennis hebben we de Monumentenwacht ingeschakeld. Zij hebben met behulp van specialisten een inventarisatie gemaakt van het te verwachten onderhoud op korte en middellange termijn.

Nu blijkt dat er buitenom en het onderste gedeelte van de toren als eerst groot onderhoud nodig hebben om erger te voorkomen. Met behulp van de Monumentenwacht is er subsidie aangevraagd en toegekend en dat betekent dat we hiermee aan de slag kunnen. In een keer kan dan ook de 'mijnbouwschade' meegenomen worden en onze reserveringen voor groot onderhoud zijn ruim voldoende om dit traject aan te besteden. We zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Wieringa

Ondersteuning bij het leiden van een eredienst

Op dinsdagochtend 23 januari geeft ds. Hilde van der Zwaag-Visscher (predikant in Veendam) uitleg over liturgie en het voorgaan in een eredienst door gemeenteleden. Onze gemeente is - net als zoveel gemeenten in onze regio- afhankelijk van gastpredikanten en het lukt niet altijd om de diensten in het preekrooster gevuld te krijgen of soms is een predikant (onverwacht) verhinderd.

In het clusteroverleg met 6 gemeenten (Veendam, Zuidbroek, Hoogezand- Sappemeer Ommelanderswijk, Oude Pekela en Wildervank) is besproken dat diensten van predikanten zo nodig gebruikt kunnen worden in andere kerken. Ds. van der Zwaag wil ons daarin begeleiden. Wie wil er mee doen? Ook als je niet direct een dienst wilt leiden, maar wel belangstelling hebt om iets bij te leren ben je van harte welkom. We doen dit samen met de kerken in het clusterverband voor alle belangstellenden. Meer info volgt in het januari nummer van Context.

Opgave bij en informatie bij:

Helma Wieringa

Telefoon 06 18021876

Mailadres: helmamallammers@gmail.com

UITNODIGING VOOR EEN LUNCH-ONTMOETING VOOR ALLE 30 TOT 60 JARIGEN

Als leden van onze gemeente PKN Wildervank willen we graag de groep van 30 tot 60 jarigen een kans geven om een veilige plek in de kerk te vinden en of te behouden . Een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen delen in geloof. Niet om anderen "buiten te sluiten" maar om deze leeftijdsgroep mensen te zien en te horen!

We zijn ons ervan bewust dat deze leeftijdsgroep erg ruim is. We zullen rekening houden met dit leeftijdsverschil, mocht dat nodig zijn. Bijvoorbeeld als er ouders en kinderen aanschuiven.

Door te starten met een lunch-ontmoeting hopen we meer verbondenheid te creëren en een fijne plek voor en met elkaar te zijn. We willen met elkaar in gesprek gaan en bidden maar bovenal staat het ontmoeten centraal.

De 1^e datum staat gepland op zondag 28 januari 2024. We willen dan, na de dienst, na het koffiedrinken, tegen half 12 beginnen. Dit doen we met soep en broodjes zodat het laagdrempelig begint.

Daarna zal er een thema zijn en we sluiten tegen 13uur af.

Hoor jij bij deze doelgroep en wil jij investeren in je geloof en in je naaste, voel je dan van harte welkom!

Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, schroom dan niet om ons aan te spreken!

We hopen op een fijne ontspannen samenzijn.

Anita Euving, Corona Hofman, Cobi Straat en Nynke Hollander

Doe je mee.....!!!

Beste mensen,

Het ligt in de bedoeling om met een zangkoortje op 23 december a.s, namens onze gemeente diegene **die niet staat** zijn om de kerk tijdens de kerstdagen te kunnen bezoeken, al zingend een kerstgroet te brengen. Hiervoor zoeken we nog koorleden. Je hoeft geen volleerde zanger te zijn, meezingers zijn hartelijk welkom. Bij opgave krijg je nog even van mij een bevestiging.

Opgave kan via mail bij b.koster@netvisit.nl.

We verzamelen ons rond 18.00 uur in Concordia waarna we via een aangegeven route de mensen zullen gaan bezoeken. Mocht je een auto ter beschikking hebben, graag meenemen.

Het meebrengen van een veilige (kerst) lantaarn voor de sfeer is welkom. Bij terugkomst gaan we die avond in Concordia gezellig afsluiten met een hapje en een drankje.

Graag tot horens.
Barto Koster



Zondag 3 december, 1 ^e Advent, Avondmaal	
Predikant/bijzonderheden	ds S.B. Rienstra
Collecten	Mensenkinderen, Kerk, Stichting Gave
Lector	Marjan Mesman
Organist	Wim den Olde
Koster	Jeannette en Mark Mulder
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Wim Bouter, 0598-*624460

Zondag 10 december, 2 ^e Advent	
Predikant/bijzonderheden	Ds J. van Slooten
Collecten	ZWO, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Ali Herder
Organist	Dirk Swama
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Ina Laarman
Autodienst	Aart Euving, 0598-617720

Zondag 17 december, 3 ^e Advent	
Predikant/bijzonderheden	Mw N. Hollander
Collecten	Binnenlands diaconaat, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Alie van der Kam
Organist	Wim van Veelen
Koster	Gerrit Roosjen
Oppasdienst	Gea Bandhoe
Autodienst	Ina Zijlema, 059+8-621084

Zondag 24 december, 4 ^e Advent	
Predikant/bijzonderheden	Mw N. Hollander
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Dirk Swama
Koster	Janny en Gerard Somhorst
Oppasdienst	Marjan Mesman
Autodienst	Fam Velthuis, 06-15109463

Zondag 24 december, Kerstdienst aanvang 21.30 uur *	
Predikant/bijzonderheden	Ds K. Bogerd
Collecten	Mensenkinderen *
Lector	Frouk Schmaal
Organist	Wim den Olde
Koster	Jeannette en Mark Mulder
Autodienst	Jan Rijks 0598-620422

Maandag 25 december 1 ^e Kerstdag	
Predikant/bijzonderheden	Mw N. Hollander
Collecten	Kinderen in de Knel *
Lector	Jantina Wolfs
Organist	Ramon Beekman
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Cobi Straat
Autodienst	Wim Bouter 0598-617720

Zondag 31 december, Oudjaarsdienst in de <i>Grote Kerk in Veendam</i> aanvang 9.30 uur!!	
Predikant/bijzonderheden	Ds H. van der Zwaag
Autodienst	Aart Euving 0598-617720

Zondag 7 januari 2024	
Predikant/bijzonderheden	Hr E. Vroom
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Organist	Dirk Swama
Koster	Janny en Gerard Somhorst
Oppasdienst	Dieneke Hollander
Autodienst	Ina Zijlema 0598-621084

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context



Bericht voor de contact dames/bezoekwerkers.

Het is weer zover, de verjaardagszakje en de aankoop bonnen kunnen weer ingeleverd worden op maandag 18 december van 19.00 - 19.45 uur in Concordia.

Voor degene die die dag niet kunnen mag het ook bij mij thuis ingeleverd worden zodat we het jaar kunnen afsluiten.

Wij hopen jullie weer te ontmoeten.

Gerrit jan Laarman.

Ambtsgewaad

In de vorige Context beloofde ik opnieuw iets over kleding in de kerk te schrijven. Nu van de predikant. Wij zijn Rooms Katholieke priesters hadden verschillende kleurrijke kazuivels. En wij zijn ook gewend dat een predikant afwijkend gekleed is. Maar is dat altijd zo geweest? We weten daar niet zoveel van, maar ik denk het wel. In de periode omstreeks 1560

lijkt de Reformatie zich te verspreiden in Groningen en verschillende priesters lijken de nieuwe leer te omhelzen. De Groningse kroniekschrijver Abel Eppens, destijds ongeveer 30 jaar oud, vertelt dat op verschillende plaatsen 'in het zwart' gepreekt werd. Dat wijst erop dat er toch uniforme, of tenminste zwarte, kleding gebruikt werd. Op platen van de Synode van Dordrecht een jaar of 60 later, zijn alle aanwezigen stemmig in het zwart gekleed. Maar we moeten ook bedenken dat zwarte kleding voor mannen destijds heel gewoon was. Lekker praktisch ook. En dan betekent preken in het zwart gewoon: niet in priesterkleding.

Kijken we naar portretten van predikanten, zoals van de predikantenfamilie Alberthoma, aanwezig in de Martinikerk, of een portret van een predikant door Jan J. de Stomme, dan valt op dat ze ouderwets gekleed zijn: molensteenkragen, terwijl die toen al lang uit de mode waren. De kerk heeft altijd moeite gehad om eigentijdse taal te gebruiken, ook waar het kleding betreft kennelijk. In de tweede helft van de 18^e eeuw en daarna is er een predikanten uniform. Niet alleen in de kerk, maar ook daags op straat gedragen. Het bestond uit een pandjesjas, kuitbroek, driekante steek en natuurlijk een bef. Het is duidelijk. De predikanten hebben de kledij aangepast, maar ze lopen nog steeds een paar modes achter. In ieder geval in de 19^e eeuw.



Later in de 19^e eeuw wordt de zwarte toga met bef algemeen. Maar in de jaren 70 van de vorige eeuw hebben veel predikheren er genoeg van om 'gestaag in 't ak'lig zwart' te gaan. (Psalm 43, oude berijming).

Predikanten beginnen zich in andere kledingtypes en in lichtere kleuren te vertonen. Een soort habijt, iets pij-achtigs, ieder doet wat goed is in eigen ogen. Tegenwoordig gaan sommige predikanten priesterboordjes dragen. Er zijn predikanten die een toga aanhebben, maar wel gecombineerd met een stola, en dat vloekt met elkaar, het is een vermenging van twee (tegengestelde) stijlen. Ik heb wel een predikant gezien uitgedost in iets wat ik meer op een clowns-costuum vond lijken dan op een ambtsgewaad. Tja, en dan willen predikanten preken vanachter de avondmaalstafel in plaats vanaf de kansel. Ze zijn daar beter zichtbaar, maar ze hoeven ook niet zo zichtbaar te zijn, ze moeten vooral temidden van de gemeente staan. Zou het dan niet een idee zijn om zich te kleden als normale mensen? Er zijn kerkgemeenschappen waar dat het geval is. Gelukkig zijn er ook belangrijker zaken om ons druk over te maken.

Jan van Bolhuis

Bedankt!!

Wat is het fijn als er aan je gedacht wordt als je plotseling in het ziekenhuis wordt opgenomen en je daarna niet meer naar je eigen vertrouwde huis terug kunt keren.

Heel erg bedankt voor alle meelevens, de kaarten en de bloemen die ik heb gekregen. Het doet me goed!!!

Jan Beekman



Kerkenraadsvergaderingen in december

Dinsdag 19 december Diaconie

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

Van de redactie

Naar aanleiding van de oproep voor hulp bij het maken van Context heeft Cobi Straat zich gemeld. Inmiddels heeft ze een meegekeken hoe een en ander gaat en heeft toegezegd de redactie, en dan met name het typewerk, te willen versterken. Heel fijn, Cobi welkom bij de club.

Herinnering betaling abonnementsgeld

Hierbij het vriendelijk verzoek het abonnementsgeld voor Context over te maken.

Het bedrag van 15,00 euro kunt u overmaken op het rek.nr van Context NL 12 INGB 000 948 0196 o.v.v. naam en adres.

De redactie van Context went u



ALGEMEEN NIEUWS

Volkskerstzang Veendam-Wildervank dd 17 december 2023

Ook dit jaar organiseert de Monument- en Concertcommissie weer de volkskerstzang in de gemeente Veendam. Op zondag 17 december a.s. vanaf 19:00 uur vindt deze volkskerstzang plaats in onze kerk.

De volkskerstzang is bedoeld om samen bekende kerstliederen te zingen. We hopen dat het voor iedereen mogelijk is om gezamenlijk dit maatschappelijke gebeuren bij te wonen. Ons motto blijft: "Van iedereen voor iedereen", een laagdrempelig evenement voor een breed publiek om de boodschap van Kerstmis te beleven.

Onze organist Dirk Swama zal dit alles begeleiden op het orgel samen met trompettist Lubertus Leutscher, daarnaast verleent zangeres Martine Salomons haar medewerking. Ds. Jacco van der Vecht, NCGK Veendam (Kandelaarkerk), neemt het kerstverhaal voor zijn rekening, ook zal hij een korte overdenking houden.

De volgende solisten zullen hun medewerking verlenen:

Martine Salomons

De sopraan Martine Salomons, geboren op 18 mei 1973, behaalde in 2000 haar diploma Docerend Musicus Klassiek Solozang bij Anne Haenen aan het Conservatorium Enschede. Haar Masterdiploma haalde zij aan de Messiaen academie.

Martine heeft zo'n 17 jaar een zanglespraktijk aan huis. Ze geeft met veel plezier les aan alle leeftijden in diverse stijlen.



Als zangeres treedt Martine regelmatig op. In het klassieke repertoire kon u haar als sopraansoliste o.a. horen in The Messiah van Händel, De Mattheus Passion van Bach, The Schöpfung van Hayden en in het Requiem van Fauré. In 2013 zong ze de rol van Dido in de Opera "Dido and Aeneas".

Ze zingt als soliste bij koren en een harmonievereniging. Ze werkt samen met verschillende pianisten. o.a. met Jan Lenselink. Met gitarist Harry Fuhler heeft ze een duo genaamd "Funny Valentine". Martine is als zangeres verbonden aan de Stichting Diva Dichtbij. Ze verzorgt wekelijks optredens voor mensen die niet meer naar theater kunnen.

Lubertus Leutscher (1960) begon zijn muzikale opleiding op achtjarige leeftijd met trompet en piano. Mede doordat hij diverse muziekfestivals en concoursen in binnen- en buitenland bezocht en vele prijzen in de wacht sleepte, bleef zijn muzikaal talent niet onopgemerkt. Hierdoor kon hij op opmerkelijk jonge leeftijd van veertien jaar beginnen aan de vooropleiding aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en vervolgde hij zijn studie met als hoofdvak trompet bij Freddie Grin en bijvak piano bij Gerardus van der Deijl.



Lubertus Leutscher is tevens initiator van de in 2010 opgerichte stichting Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Met dit regionale orkest verwierf hij veel lof voor de bijzondere projecten die dit orkest de afgelopen jaren maakte.

Hij speelt trompet tijdens de volkskerstzang.

Als laatste, maar zeker niet de minste, is organist **Dirk Swama** die dit alles zal begeleiden op het orgel. Dirk is al vele jaren hoofdorganist van het unieke Walcker-orgel dat al meer dan 100 jaar in de kerk gebruikt wordt voor kerkdiensten, maar ook voor diverse soorten concerten.



Voor het financiële deel zijn fondsen, organisaties, middenstanders en bedrijfsleven uit Veendam/Wildervank bereid gevonden bij te dragen om de volkskerstzang mogelijk te maken.

Voor bezoekers is er een collecte bij de uitgang. Het is ook mogelijk een gift te geven door het over te maken: ovv Volkskerstzang op NL36 RABO 0319027945, t.n.v. B.A. Leffers eo G. Ham.

Livestream:
SKV TV via de Kabelkrant: Kanaal 996
Web: www.parkstadveendam.nl/kabelkrant
YouTube: <https://bit.ly/vkz2023>, scan QR code. (Later ook terug te kijken).



Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank.
Website: www.walckerwildervank.nl



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

De tijd is te traag voor wie wacht,
te snel voor wie bedeesd is,
te lang voor wie treurt,
te kort voor wie zichzelf verblijdt.
Maar voor wie het heeft, is tijd eeuwig.
Ook een stukje tijd kwam terug in de lezing van ds. Bert Altena op onze bijeenkomst van 8 november. Prediker 3: Alles heeft zijn tijd.
Ds. Altena is met ons door het Bijbelboek Prediker gegaan. Prediker zoekt naar de wijsheid van het leven. Wijsheid moeten we niet verwarren met: kennis. Je kunt veel weten en toch dwaas handelen. Macht, je kunt veel voor elkaar krijgen en tocht de boel verzieken. Talent, je kunt ergens goed in zijn, zonder er voordeel uit te halen.

Wijsheid zal altijd jezelf en anderen goeddoen. Want wijsheid is de gave om kennis en inzicht te benutten voor de juiste woorden en de juiste handelingen op de juiste tijd.

Maar aan wijsheid gaat altijd eerst juist geloof vooraf. Je weet wat goed is en waarom, omdat je weet wie God is. Daarom begint wijsheid in je hart, bij de bron van al je motieven, behoeften en verlangens. Wijsheid is een gave van Gods Geest, die in je woont.

Prediker is een boeiend boek en zeker waard om het te lezen.

We kunnen terugzien op een mooie avond.

Dan gaan we op weg naar kerst met:

Kerst doe-morgen op woensdag 6 december. We gaan kerststukjes maken bij “VOORDOOR” in Wildervank.

Kerstviering op woensdag 13 december. Voorafgaand aan de viering hebben we een broodmaaltijd. De viering wordt verzorgd door “Duo Pleister”, Monique en Janinde.

Het nieuwe jaar beginnen we op **10 januari** met een lezing over het Liliane fonds.

In het volgende kerkblad komt het jaarprogramma van Passage.

In deze korte donkere dagen wens ik ieder een lichtpuntje toe niet alleen om te ontvangen, maar ook te geven.

Met een hartelijke groet namens het bestuur van Passage
Roelie Dijk, 06 15072998

In de kou van het bestaan.

Midden in de onrust van het leven,
midden in de kou van het bestaan
komt een kind ons vrede en warmte geven,
komt een Man die met ons mee wil gaan,
komt een hand die wonden kan genezen,
komt een licht op onze donkere baan,
komt een stem: Ik wil je Vader wezen.
Midden in de kou van ons bestaan!

van Corrie Krommenhoek Oerlemans