

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

| | |
|-----------------------------|--|
| Predikant: | Vacant |
| Preses: | G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank Telefoon (0598) 628192 of 06-51498105 E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl |
| Assessor: | Vacant |
| Scriba: | Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam Telefoon (0598) 621000 E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl |
| Boekhouder: | B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank Telefoon (0598) 632420 E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl Bank- en girorekeningnummers: NL93 SNSB0956693091 of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.: Protestantse Gemeente te Wildervank |
| Diaconie: | Diakonie Protestantse Gemeente Wildervank Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0319 0110 54 (Graag doel vermelden voor goede verwerking) |
| Koster: | K.H. Zijlema-Wubs C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank Telefoon (0598) 621084 E-mail: inazijlema@netvisit.nl |
| Kerkelijk Bureau: | Margot van der Meer, Postkade 57, 9648 JT Wildervank Telefoon 06 42 72 58 25 E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl Alleen via e-mail of app bereikbaar! |
| Grote Kerk: "Concordia": | Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank Torenstraat 80, Wildervank Tel. (0598) 612255 |

Nog wat mail adressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobsadder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven.
Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598- 624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen 10 dagen thuisbezorgd

Overdenking

Tussen Pasen en Pinksteren

U kent vast wel de uitdrukking: "Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen." Daarmee bedoelen we dat het er dan wel nooit van zal komen. Het aantal dagen tussen Pasen en Pinksteren is te groot om dat ooit te laten gebeuren.

Pasen, het feest van de opstanding, nieuw perspectief. Kunnen we dat volhouden tot Pinksteren als we de uitstorting van de Geest vieren? De discipelen bleven na Hemelvaart biddend wachten in Jerusaleem. Ze dachten echt: Het zal niet lang meer duren dat Jezus zal komen om zijn koninkrijk hier te stichten. Dan daalt de Geest neer op zijn discipelen en vol vuur vertellen ze wat er is gebeurd. Op die dag lieten velen zich dopen Een wonder! We zijn tegenwoordig al blij als een paar mensen hardop durven te zeggen dat ze deel willen uitmaken van "de Jezusbeweging" en uitspreken waar ze de "geestkracht" vandaan halen en zich laten dopen.

Pinksteren een leuk feest vanwege de vrije dagen, maar is Gods Geest ook echt aanwezig onder ons? Waar is dat nieuw perspectief van de opstanding met Pasen? Wat merk je daar na een paar weken nog van. Overall zijn er problemen: oorlog, misbruik, terreurdreiging, onverdraagzaamheid en ga zo maar door. Maar als dan toch Pasen en Pinksteren op één dag Wonderen, ze bestaan toch echt?! Ja , ja, maak dat de kat maar wijs, dat zal nooit gebeuren. Of gebeurt het soms toch even, hier en nu?

Er zijn momenten waarop je ervaart dat er mensen zijn, die opstaan en gedreven door de Geest op weg gaan. Zich inzetten voor de aarde, voor Gods schepping. Zich inzetten voor mensen die er zonder hulp niet uitkomen. Zich verzetten tegen macht en onderdrukking, met gevaar voor eigen leven. Zich zonder voorbehoud beschikbaar stellen als een schouder om op uit te huilen, een oor om te luisteren naar ervaren pijn of verdriet. Ja, er zijn mensen die samen met anderen tot God bidden om de komst van zijn Geest.

Bidden om de komst van zijn Rijk en proberen een halt toe te roepen aan onrecht en geweld. Ja, er zijn momenten waarop mensen aan elkaar ervaren dat Gods Geest werkt onder ons. Nee, op de kalender zal er niets veranderen aan die 50 dagen. Maar we zien mensen die breken met: "Het is nu eenmaal zo" en opstaan en aan het werk gaan.

Laten we oog hebben voor die tekenen van gerechtigheid en HOOP . Dat er buiten de kalender wonderen kunnen gebeuren. Dan kunnen Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Namens Commissie Eredienst & Liturgie



Vanuit de kerkenraad

Kort verslag van de Gemeenteavond woensdag 13 maart 2024

Na een dienst waar gewas en arbeid voldoende aandacht kreeg door dominee v/d Werff. zijn wij na de koffie begonnen met de gemeenteavond.

- **Consulent:** Nu ds. Nico de Leeuw een beroep heeft aangenomen naar Zeeland, moesten wij weer op zoek naar een andere consulent. Via de werkgemeenschap voor predikanten heeft ds. R. Poede aangegeven onze nieuwe consulent te willen worden. Ds. Poede is predikant in Wagenborgen en Ommelandervijk.

- **Gezamenlijk overleg met omliggende kerken:** Wij hebben geïnventariseerd welke gemeentes een predikant of een kerkelijk werker nodig hebben. Tezamen is er behoefte aan 2 tot 2,5 fte plaatsen voor predikanten/kerkelijk werkers. Wij hebben binnen onze gemeente al een keer eerder aangegeven een predikantsplaats voor 0,5 ft te willen invullen.

- **Onderhoud kerkgebouw:** Er is begonnen met de onderhoud van de kerk, de binnenkant van de toren was het eerst aan de beurt. Ook is de toezegging (subsidie) voor het herstel van de glas in lood ramen binnen. Het stuk grond naast de kerk aan de zuidzijde is van de gemeente Veendam aangekocht, zodat wij daar een vrije doorgang hebben van ongeveer 3 meter voor eventuele werkzaamheden. Er moet nog een schutting of iets degelijks geplaatst worden, maar dat moet nog overlegd worden met de nieuwe bewoners.

- **Preeklezen:** Er zijn al een paar bijeenkomsten geweest met gemeenteleden, ook van omliggende gemeentes, voor het kundig maken voor het preeklezen. Dit gebeurt onder leiding van ds. Hilde van de Zwaag. Er kunnen zich nog mensen aanmelden.

Dan nog iets om over na te denken: moeten we gezien de geringe opkomst voor de Bidstond misschien weer gaan overwegen om de diensten van Biddag en ook Dankdag te verplaatsen naar de zondag? Wij zijn nieuwsgierig naar uw reactie.

Gerrit Jan Laarman

Hierbij een bericht van de Kaart en Breiclub

In 2023 hebben we heel wat kaarten gemaakt en verkocht en van de opbrengst konden we geld overmaken aan een paar goede doelen:

- Harrots school in Kenia: €50,00
- Leger des Heils "bij de burens": €50,00
- Ahmed's familie in Istanbul: €50,00

Een mooi resultaat!

We gaan dus vrolijk verder met het maken van mooie kaarten en we hopen dat ze door u worden gekocht. Ze zijn niet duur: €1,00 per stuk of 6 voor €5,00. In de donkere kaarten zit een wit vel om uw wens op te schrijven. Dus... van harte aanbevolen!

Dan nog wat informatie over het breien. Vanaf 2016 zijn we bezig geweest met het maken van lappendekentjes. In totaal zijn er ongeveer 160 dekentjes weggegaan naar Oost Europa. Veel breisters hebben daar aan meegewerkt, ook een heel mooi resultaat!

Maar we zijn gestopt met de dekentjes, want de organisatie "Zending over Grenzen" vraagt nu om mutsen en sjaals, voor zowel kinderen als volwassenen! Dus dames, we kunnen gewoon doorgaan met breien! De breiwerken kunnen ingeleverd worden bij Janny Velthuis.

Namens de Kaart en Breiclub,
Trees v.d. Kam

Gift

Ontvangen, uit dankbaarheid, gift van € 100,- voor de kerk.

Lunch-ontmoeting

We zijn inmiddels voor de 2e keer bij elkaar geweest om "Samen aan tafel" te gaan:

Tijdens de soep met broodjes werd er al volop gekletst en is de sfeer helemaal prima. We openden tegen 12 uur met gebed en vragen om een zegen voor het samenzijn. We leidden kort het thema in en vandaag was dat "bidden". Daarna zocht iedereen 2 kaartjes, uit alle kaartjes die op tafel liggen; Het 1e kaartje zegt iets over jou en jouw leven met God en het 2e kaartje: zegt iets over jouw relatie met bidden. In tweetallen gaan we uiteen om dit te bespreken.

Na ongeveer 15 minuten kwamen terug aan tafel. De één vertelde wat de ander had verteld.

Bij het tweede gedeelte waren er vragen/stellingen waar over gepraat kon worden.

- o Wat is reden dat je wel/niet bidt?
- o Ik heb ervaren dat God mijn gebeden wel/niet verhoort.
- o Vaste tijden van bidden geven mij houvast/ heeft voor mij geen meerwaarde.
- o Bidden vind ik lastig, ik vind de woorden maar niet/ bidden kan ook zonder woorden
- o In de drukte vergeet ik vaak om te bidden/ ik plan een vast moment in voor een GSM (Geestelijk Stil Moment)
- o Ik krijg geen antwoord van God, ik merk niet dat hij iets voor mij doet/ in de stilte ervaar ik God in mijn leven.

Deze gesprekken werden in groepjes van 3 gevoerd en waren vertrouwelijk. Dit werd niet teruggekoppeld in de groep. Heel fijn om te zien dat mensen zich vertrouwd voelden om toch wel persoonlijke dingen met elkaar te delen.

We kregen allemaal een briefje waarop we een gebed konden schrijven. Deze briefjes hangen "aan het kruis" in de hal van Concordia, zie foto. Wel de moeite waard om eens langs te lopen en wellicht dingen hiervan mee te nemen in gebed?!



Als afsluiting luisterden we naar een lied van Lukas Kramer "Uw wil geschiede"

*Het is een klein gebed, maar tegelijk ook zo groot.
De woorden komen moeilijk, want bidden doe je vaak in nood.
Ik bid U om een wonder en ik wil het ook zo graag.
Maar ik twijfel of U luistert en of U antwoordt op mijn vraag.
Uw wil geschiede en niet de wil van mij,
maar ik wil niet graag verliezen en de minste pijn doet pijn.
Maar Uw wil geschiede, ik huil terwijl ik bid,
maar ik vouw mijn beide handen ook juist nu het tegenzit.
Het is een naar gevoel om machteloos te staan.
Het leven kan zo hard zijn en bidden kan zo moeilijk gaan.
Ik bid U om een wonder en ik weet dat U het kan.
Maar ik twijfel of U luistert, Heer' leer mij bidden naar Uw plan.
Uw wil geschiede, want U weet wat U doet.
En wanneer ik zelf mocht kiezen, dan kwam het vast niet goed.
Ja, Uw wil geschiede, dus ook in dit geval.
En als tranen blijven komen, weet ik dat U troosten zal.
Het is een stil gevecht en eigenlijk te zwaar.
De leiding overgeven, hoe krijg ik dat voor elkaar.
Ik bid U om vergeving, nu ik worstel met mijn pijn.
En ik vraag U om vertrouwen, want mijn geloof is soms zo klein.
Uw wil geschiede, in hemel en op aard.
En dat ik dat nu kan zeggen, is echt al mijn tranen waard.
Ja, Uw wil geschiede, maak de onrust in mij stil en leer mij alleen maar bidden: 'mij geschiede naar Uw wil.'*

Tot slot bidden we samen hardop het Onze Vader.

Ondanks dat de opkomst lager was dan de vorige keer, kunnen we terugkijken op mooie gesprekken en een waardevol samenzijn!

De volgende (en alweer de laatste) keer is op zondag 14 april. Val jij in de middengroep van de kerk, voel je dan van harte welkom om aan te schuiven! Weet je al dát je komt, dan is het fijn om te laten weten i.v.m. de soep en broodjes 😊

Groetjes van Anita, Corona, Nynke en Cobi

| Zondag 7 april 2024 | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Predikant/bijzonderheden | Ds. T. van t Hof |
| Collecten | Diaconie, Kerk, Missionair werk |
| Lector | Ds. T. van t Hof |
| Organist | Dirk Swama |
| Koster | Familie Somhorst |
| Oppasdienst | Ina Laarman |
| Autodienst | Ina Zijlema, 0598-621084 |

| Zondag 14 april 2024 | |
|---------------------------------|--|
| Predikant/bijzonderheden | Mw. C. Dun |
| Collecten | Rwanda -Kerk als van hoop, hulp en verzoening, Kerk, Onderhoudsfonds |
| Lector | Dieneke Hollander |
| Organist | W. de Olde |
| Koster | Familie Mulder |
| Oppasdienst | Geja Bandhoe |
| Autodienst | Familie Velthuis, 06-15109463 |

| Zondag 21 april 2024 | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Predikant/bijzonderheden | Dhr. P. Kulk |
| Collecten | Inlia, Kerk, Onderhoudsfonds |
| Lector | Frouktje Schmaal |
| Organist | Ramon Beekman |
| Koster | Eise van der Kam |
| Oppasdienst | Marjan Mesman |
| Autodienst | Wim Bouter, 0598-624460 |

| Zondag 28 april 2024 | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Predikant/bijzonderheden | Dhr. E. Vroom |
| Collecten | Diaconie, Kerk, Zending over grenzen |
| Lector | Helma Wieringa |
| Organist | W. van Veelen |
| Koster | Roosjen |
| Oppasdienst | Hilda Oosterheert |
| Autodienst | Aart Euving, 0598-617720 |

| Zondag 5 mei 2024 / Doopdienst | |
|---------------------------------|---|
| Predikant/bijzonderheden | Ds. M. Grashoff |
| Collecten | Noodhulp Oekraïne , Kerk, Onderhoudsfonds |
| Lector | Jantina Wolfs |
| Organist | Dirk Swama |
| Koster | Familie Somhorst |
| Oppasdienst | Nog niet bekend |
| Autodienst | Ina Zijlema, 0598-621084 |

- Alle diensten beginnen om 9.30, tenzij anders aangegeven
- Er is iedere zondag oppas aanwezig, tenzij anders aangegeven
- *zie artikel elders in Context

BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 7 APRIL

Het koor Simi Jadech (met combo) zal de dienst van 7 april opluisteren met inspirerende liederen.

Gospelkoor Simi Jadech (Hebreeuws voor Geef mij je hand) uit Appingedam is opgericht in 1993 en telt op dit moment rond de 40 enthousiaste leden. Het gospelkoor heeft vorig jaar haar 30 jarig jubileum gevierd.

Het belooft een prachtige dienst te worden en we hopen dat we er samen met u van kunnen/mogen genieten! Het begint om 9.30 uur.



Samuel 1 en 2 vervolg

De bijeenkomsten van Samuel 2, op zondagmiddag wat ik me nog kan herinneren, begonnen om 14.00uur. Harry Huisman (leider/voorzitter) opende met gebed en hield een korte inleiding over de te behandelen Schriftgedeelte. Een van de jongens las dan om de beurt het gedeelte voor.

Harry werd altijd als voorzitter aangesproken, ook als er geen club was. Hij eiste altijd dat er onder het gebed en schriftlezing eerbiedig geluisterd werd. Onder de uitleg was het wat vrijer en werd er ook wel gelachen om sommige opmerkingen. Harry mocht ook graag citeren uit prediker en spreuken, net als mijn vader die het boek spreuken uit z'n hoofd kon. De voorzitter vroeg altijd wie de sluiting wilde doen, dit was altijd om de beurt. Wie het niet aandurfde hoefde dit ook niet te doen. Ik brabbelde een groot deel van het dankgebed op wat mijn vader na het middageten opzegde. De aanhef was altijd "Almachtige God, wij vragen u een zegen" of "Almachtige God, wij zeggen U dank". Hij legde altijd meer de nadruk op het dagelijks werk dan op het dagelijks brood.

Wij hadden het breed met een diepvries van 1,5 m3 waar in een geslachte varken en een groot stuk van een koe inzat. Verder een spekkist vol met meer dan 5 grote wekflessen vol groenten en bonen. Keulse potten met snijbonen en een kelder vol met eetaardappelen. In zijn dagelijkse gebeden kwam dan ook vaak naar voren dat er ijverig en nuttig gewerkt mocht worden, ook in de vroege avond onder het motto; werk zolang het dag is.

Als mijn opa en ik niet veel zin hadden om op zaterdagmiddag brandhout te zagen dan las hij na het middageten voor uit spreuken; De luiaard zegt er is een leeuw op de weg. Als ik bij de familie Drenth aan tafel zat, dan hield Roelof Drenth altijd in gebed dat het weer vruchtbaar mocht zijn (en mijn vader over het werk) . Ik heb weleens gedacht, daarom waren er altijd op opbrengsten op het landbouwbedrijf.

Terug bij Samuel 2; Kerst werd op club volop gevierd. Tijdens de bijeenkomst werden er chocolade kerstkransjes uitgedeeld en er werden beelden getoond met een projector op een scherm van het beloofde land Israël. Alle clubleden werden samen met hun ouders opgeroepen om de kerstviering, vaak op vrijdagavond, mee te vieren in de bovenzaal van Concordia. Er werd dan een kerstspel uitgevoerd. Een klein koortje waar mijn moeder ook in zat, zong in witte gewaden kerstliederen. Dit onder leiding van Bé Doorbos. Er was samenzang en in de zaal was wat kerstversiering aangebracht. Ik vond het maar een oubollige avond. Maar je trof er wel meisjes van jouw leeftijd. Wij keken dan hoe mooi ze er die avond er uit zagen. Onder de jongens van de club, die vaak bij elkaar in de zij bonkten, werd dan uitgemaakt wie welk meisje mocht versieren. Er waren leden bij die hier lak aan hadden, zoals ik. Er werd ook van je verwacht om de kerstmorgendienst mee te maken en na de club de middagdienst. En verder op Tweede Paasdag 's morgens de zangdienst.

Er was geen kerstboom in de kerk (te werelds). Naast de preekstoel waren de betimmeringen versierd met dennentakken en papieren klokken en verder geen uitbeeldingen van een kerststal (dat was te Rooms)

Met Pasen werd vooraf nauwelijks aandacht besteed aan de 40-dagen tijd laat staan het vasten. In die tijd bij ons thuis aten we juist meer vlees dan anders want er werd eind februari een varken geslacht. Er werd bij ons thuis helemaal niet stil gestaan bij de 40-daaggen tijd en wij waren niet de enigen in de kerkgemeente. De familie Drenth kreeg ook vlees van de slacht. En ook dominee Greving kreeg vlees en een leverworst. Hij had een groot gezin en had het minder breed. Hij kreeg met kerst ook altijd een rollade . Een gift voor de dominee met kerst was in onze familie een traditie. Ik heb dit ook lang doorgezet . Als hij in de zomer gemeenteleden bezocht in Wildervanksterdallen kreeg hij op de terugweg bij ons op de boerderij van mijn moeder een bloemkool of een maal groente mee. Ook kreeg hij van boeren die ouderling waren een winter voorraad eetaardappelen.

Een van de hoogtepunten in de kerk was ook voor dominee Greving de feestelijke belijdenis dienst op Palmzondag. Ook binnen de clubs en thuis werd hier ruimschoots aandacht aan geschonken maar ook de kruisiging op Goede Vrijdag en de opstanding op Paasmorgen kregen voldoende aandacht.

Tweede Paasdag was er altijd een morgenzangdienst. Ook een dochter van dominee Greving deed dan declamaties. Hij maakte er een feestelijke dienst van. Voor en op de preekstoel stonden ter versiering vazen met bloemen. In die tijd was er nog geen Paaskaars (te Rooms). Nou heb ik persoonlijk ook niks met een Paaskaars maar dit terzijde.

Elk jaar organiseerde ds. Greving met wat ambtsdraggers een gemeentedag in de bossen van Drouwenerzand. Alle leden van de jongens en meisjes clubs verzamelden zich bij de kerk en gingen dan per fiets naar Drouwenerzand onder leiding van o.a. Harry Huisman. Oudere kerkleden gingen per auto. Er werd die dag voor koffie, thee, brood en koeken gezorgd. Voor de jeugd was er gele limonade met prik in kleine flesjes van Drankenhandel en Limonadefabriek Weijer uit Wildervank. Na een stichtelijk woord werden allerlei spellen gedaan; touwtrekken, handbal, voetbal en als hoogtepunt zaklopen. Een voetbalwedstrijd van de jeugdclubs tegen de kerkenraad (deze was wat aangevuld met jongere mannen uit commissies). Het ging er ruig aan toe. Wij als jongeren spraken vooraf af welke kerkenraadsleden we onderuit konden schoffelen. Na die dag liepen de kerkenraadsleden nog weken met pleisters en rekverband om de benen.

De ouderen als publiek aan de zijlijn op meegebrachte tuinstoelen moedigden de boel aan en hadden veel plezier. Dominee Greving deed haast overal aan mee. Hij deed de sluiting dan ook op gymnastiekschoenen en met een sportshirt aan. (wordt vervolgd)

Bé Leffers



Voetbalelftal Samuel 2

Zittend v.l.n.r.

Koos Boer? Jos Kuiper(aanvoerder en spits) Chris de Wal (midvoor)

Harry Ham B.Z.? Bé Leffers (linksback)

Staande v.l.n.r.

Sjoerd Greving? Kees Post? Klaas Joosten (keeper) Klaas de Vries (links binnen) Dries Drenth (rechtsback) Arie Schuringa?



Onderweg naar Drouwenerzand voor de gemeente-dag,
in het midden Harry Huisman

Indien u geen prijs stelt op vermelding van uw verjaardag in Context, geef dit dan vroegtijdig door aan de redactie.

Bedankt!!

Overweldigend was het medeleven na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Beekman

Het doet ons goed om te weten dat hij door zovelen werd gewaardeerd om wie hij was.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de manier waarop u ons tot steun bent geweest.

Het heeft ons erg goed gedaan en ons getroost in ons verdriet.

Ria, Ina en Jacob, Jan en Anja, Dick en Marjan Beekman en kleinkinderen.



Kerkenraadsvergaderingen in april

Dinsdag 2 april Diaconie

Dinsdag 16 april Pastoraat

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

Wandelen in Borgerswold

Alweer een maand voorbij, dus kwam de wandelgroep weer bij elkaar. Er waren wegens ziekte en andere bezigheden een paar afzeggingen. We starten deze keer bij Sjoukje Conner. Via Duurswold over een paar bruggetjes en smalle fiets en wandelpaden gingen we richting Borgerswold.



In borgerswold verbaasden we ons er over wat er al bloeide of bijna bloeide. Ook genoten we van de mooie vergezichten. Wat hebben we toch een mooi recreatie gebied. Via de kinderboerderij ging het weer richting Sjoukje haar huis. Na ruim 5 km konden we met elkaar aan de koffie/thee. Wat was het weer een gezellige middag. Hoort zegt het voort, er kunnen er nog meer bij.



De volgende maand is de wandeling op 9 april. We starten dan bij de kinderboerderij. Start weer om 13.30.

Op 8 Mei gaan we naar de Heemtuin, dat is op een woensdag.

Rita Sijp

U kunt zich opgeven bij Rita Sijp:

- Mail sijpies@gmail.com
- Telefoon: 0598-624676 of 06-13086418

AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

Op naar onze laatste bijeenkomst.

In het vorige kerkblad staat de naam van onze spreekster van 20 maart verkeerd. Het is Birgit Gruisen uit Tjuchem i.p.v. Birgit Grunsven. Het inleveren van de kopij en de avond overlappen elkaar, dus nog geen verslagje hoe het geweest is.

10 april gaan we van Paula Medema horen hoe het is om te werken als helikoterverpleegkundige. We verwachten een boeiende lezing waarin we zullen horen wat er gebeurt als je 112 belt.

Belangstellenden zijn van harte welkom op 10 april om 19.30 uur in Concordia, Torenstraat 80, Wildervank.

Voor iedereen een goede tijd met en na Pasen namens het bestuur van Passage.

Roelie Dijk tel. 06 15072998

Ik leerde iets moois
wat is het prachtig
al mijn vragen
al mijn verwarring
mijn moeilijke dagen
en teleurstelling
is God gedachtig,

Ik leerde te mogen komen
met al de gebrokenheid
en strijd in mijn leven
door het kruis
van Jezus
wil God ons
genade geven.

Leo Heuvelman

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een *interkerkelijke vrouwenochtend* op D.V. woensdag 10 APRIL a.s. in Veendam.

Willie Zeldenrust komt dan spreken over:

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING (UITDAGENDE OUTFIT)

Vaak besteden we veel aandacht aan onze **dagelijkse kleding**, onze outfit om zo te zeggen, maar er komt in het dagelijkse leven veel op ons af en we hebben daarom ook een **geestelijke outfit** nodig om ons hiertegen te beschermen en geestelijk fit te blijven.

De wapenrusting is ogenschijnlijk een moeilijk, maar o zo boeiend onderwerp. Geen ingewikkeld theologisch onderwerp, maar wel een onderwerp dat elke gelovige aangaat en de moeite van het weten waard is. De geestelijke wapenrusting lijkt op het eerste gezicht een uitrusting voor mannen, maar niets is minder waar. Het is de voorgeschreven dresscode voor elke man en vrouw die gelooft in Jezus de Zoon van God.

Willie heeft hier ook een boek over geschreven getiteld: uitdagende outfit. Het boek is toegankelijk en gemakkelijk te lezen met veel voorbeelden uit het leven van de schrijfster, maar de leidraad in de uitleg van de wapenrusting is de Bijbel zelf. Het is verrassend om de verborgen waarheden van de wapenrusting te ontdekken.

Er is ook een boekentafel aanwezig, waarop o.a. dit boek verkrijgbaar zal zijn.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuypersstraat 46, 9645 AR Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom!

Het Byzantijnskoor Drenthe zingt in IJhorst

In dit lustrumjaar (20 jaar) verzorgt Het Byzantijnskoor Drenthe op 21 april 2024 een concert in de Protestantse Kerk IJhorst de Wijk in IJhorst. Het koor brengt daar een gevarieerd programma ten gehore van Byzantijnse gezangen, Kozakkenliederen en Oost Europese volksmuziek.

De ongeveer 35 mannen uit de regio Drenthe brengen in stijlvolle kleding en op een waardige manier de sacrale klanken van de Oosters-orthodoxe liturgie ten gehore. In het tweede deel van het concert komen bekende liederen met de sfeer van de woeste steppen, brede rivieren en het ongerepte Slavische plattelandsleven op een meeslepende manier tot leven. Zeer herkenbaar voor toehoorders met een Oost Europese achtergrond.

Dit type koorzang komt het beste tot zijn recht wanneer er a capella, dus zonder instrumentale begeleiding, gezongen wordt. Het Byzantijnskoor Drenthe beheerst dit muziekgenre perfect van de diepste bassen tot de hoogste tenoren.

Het Byzantijnskoor Drenthe ontstond in 2004 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bovengemiddeld koor. Zij kon dit niveau bereiken door hard te werken onder de bezielende leiding van dirigente Julia Zaytseva-Koning. De eervolle recensies van de vele concerten in de regio Noord Nederland en daarbuiten getuigen hiervan.

Dirigente Julia Zaytseva-Koning (1980), afkomstig uit Kazan, Rusland werd daar aan de plaatselijke muziekschool en het conservatorium opgeleid in de vakken zang, piano en koordirectie. Zij studeerde cum laude af en vervolgde in 2004 haar studie aan het Prins Clausconservatorium in Groningen. Sindsdien heeft zij haar eigen muziekpraktijk als dirigente, pianiste, zangeres en docente/pedagoge. Zij dirigeert meerdere koren, waaronder Het Byzantijnskoor Drenthe.



Wij ontmoeten u graag bij een gedenkwaardig concert:
Zondagmiddag 21 april 2024 om 15.00 uur in de PK IJhorst-de Wijk,
Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst
Toegangsprijs €15,- incl. consumptie. Voor uitgebreide informatie over
het koor en kaartreservering (voordelig, €13,-), ga naar
www.byzantijnskoor-drenthe.nl



Afdeling Veendam - Wildervank - v.h. Menterwolde

Op donderdag 18 april a.s. is de volgende ledenbijeenkomst.
Het onderwerp is 'Web in de Wijk'. Dit is een vrijwilligersorganisatie in Veendam met ongeveer 16 vrijwilligers die ondersteuning verzorgt voor senioren als het gaat om het leren omgaan met computers, internet, smartphones en tablets.

De lezing wordt verzorgd door ons bestuurslid en deskundige Wim Beens. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Er wordt voor koffie/thee en cake een bijdrage gevraagd van € 3.00.
Onze bijeenkomsten worden gehouden in kerkelijk centrum De Kandelaar, Doctor A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam en beginnen om 14:30 uur.

Gerrit Visscher-van der Zwaag, voorzitter

INLIA

Van straatjoch tot politieagent

Een Nederlandse jongen met Iraanse roots. Tegendraads, in zijn puberjaren: ruzie maken, vernielingen. Nu werkt hij bij de politie. Op het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar hij zelf ooit aankwam met zijn moeder. Zes jaar oud is hij dan. In de ruim 10 jaar voor ze een verblijfsvergunning krijgen, verhuist Darius veel. Hij haalt het vmbo, maar daarna wordt het niks met school. Hij hangt met andere jongens op straat en zoekt de confrontatie met de politie. Resultaat: een waslijst aan processen-verbaal.

Dan vindt hij 'zijn' opleiding: beveiliging. Maar in het stagejaar haalt zijn verleden hem in: hij krijgt de benodigde 'verklaring omtrent gedrag' niet. Zijn toekomst dreigt alsnog in duigen te vallen. Met zijn moeder gaat Darius naar het politiebureau om bezwaar te maken, bloednerveus. De wijkagent zegt: *Als je het echt meent, wil ik je toekomst niet belemmeren.* De jeugdagent laat op zijn beurt de ergste dingen uit het dossier. Darius kan op stage. En zijn kijk op de politie is grondig veranderd. Zijn verleden komt van pas bij het omgaan met probleemjongeren. Als beveiliging merkt hij hoeveel voldoening het geeft om rust te brengen in stressvolle situaties. Het gaat hem zo goed af dat hij overstapt naar de politie.

De basis van de omgang met vreemdelingen heeft hij bij INLIA geleerd, zegt Darius. Werkend in de opvang leerde hij: "Je staat niet boven mensen, maar naast hen. En samen vind je een oplossing." Het mooiste van wat hij nu doet? "Ik zie kinderen dit land binnen komen en mijn aanwezigheid laat hun zien dat ze onderdeel kunnen worden van deze maatschappij."

KADER BIJ ARTIKEL:

Een baby overlijdt

Het aanmeldcentrum is de laatste jaren overvol. Elke dag weer moeten Darius en zijn collega's zien of ze alle vrouwen en kinderen een matrasje voor de nacht kunnen bieden. Tijdenlang slapen honderden mensen buiten. Inspecties beoordelen de situatie - ook binnen de hekken - als onhygiënisch en onveilig.

In die situatie begint Darius 24 augustus 2022 aan zijn dienst. In de overvolle sporthal waar provisorisch de meest kwetsbare mensen zijn ondergebracht, drukt een moeder hem haar levenloze baby in de handen. Darius begint direct te reanimeren. Het baat niet.

"Afgrijselijk. Ik heb heel wat gezien; zelfpijniging, zelfdoding. Dit was het ergste." Omdat de medische doodsoorzaak niet wordt gevonden, is er geen verband te leggen tussen de dood van de baby en de ongezonde verblijfsomstandigheden, schrijven de inspecties van zowel Gezondheidszorg als Justitie.

Darius kan het overlijden van de baby niet los zien van de omstandigheden in Ter Apel op dat moment. Het steekt hem dat die situatie zo lang kon voortduren. Gemeenten die bleven weigeren asielzoekers op te vangen. Zorg en veiligheid die ver te zoeken waren. Mensonterende toestanden. In een land als Nederland. En nog is de kwestie niet structureel opgelost.

"Ik vind dat we als land hebben gefaald hierin", zegt hij, "Dit is Nederland, dit hadden we op kunnen lossen." Het heeft hem, en vele collega's in Ter Apel met hem, diep teleurgesteld...!