

Protestantse Gemeente te Wildervank e.o.

Predikant: Vacant

Pastoraal Medewerker: Nynke Hollander
telefoon: 06-10164550
Mailadres: pastor@protestants-wildervank

Preses: G.J. Laarman, Landbouwstraat 23, 9648 GA Wildervank
Telefoon 0598-628192 of 06-51498105
E-mail: g.j.laarman@agroweb.nl

Assessor: Vacant

Scriba: Gerda Kloosterhuis, Marne 41, 9642 JX Veendam
Telefoon 0598-621000 / 06-15151925
E-mail: scriba@protestants-wildervank.nl

Boekhouder: B. Wind, K.J. de Vriezestraat 39, 9648 HB Wildervank
Telefoon 0598-632420
E-mail: penningmeester@protestants-wildervank.nl
Bank- en girorekeningnummers: NL93SNSB0956693091
of NL85 INGB 0000862760 Beide rekeningen t.n.v.:
Protestantse Gemeente te Wildervank

Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Wildervank
Bankrekeningnummer: NL96RABO0319011054
(Graag doel vermelden voor goede verwerking)

Koster: K.H. Zijlema-Wubs
C.W. Lubbersstraat 33, 9648 LA Wildervank
Telefoon 0598-621084
E-mail: inazijlema@netvisit.nl

Kerkelijk Bureau: Mw. D. Hollander, Menweg 4, 9658 PM Eexterveen
Telefoon 0598-468266
E-mail: ledenadministratie@protestants-wildervank.nl

Grote Kerk:
"Concordia": Raadhuisstraat 8/Torenstraat 80, Wildervank
Torenstraat 80, Wildervank
Telefoon 0598-612255

Nog wat mail adressen.....

beamteam@lists.protestants-wildervank.nl
kinderkerk@lists.protestants-wildervank.nl
liturgie@lists.protestants-wildervank.nl (alleen voor liturgieverspreiding)

Internetadressen voor geïnteresseerde lezers

www.protestants-wildervank.nl Site voor al onze gemeente leden.
www.pkn.nl Plaats bij uw favorieten. Internetsite voor al uw inlichtingen van en over de SOW-Kerken.
www.jacobs ladder.nl Website met informatie over rouw en trouw, godsdienst en geloof.
www.groningendrenthe.pkn.nl Op deze site vindt u het complete aanbod van het PDC in onze regio, aangevuld met alle actuele informatie.
www.kerkinactie.nl Alle informatie over Kerkinactie.
www.intratext.com Informatie over en rond de Bijbel in diverse talen, zoeken op woord, concordanties etc. (w.o. Nederlands).
www.kerkrecht.nl Digitaal kenniscentrum voor kerkgenootschappen in Nederland.
www.denieuwebijbelvertaling.nl Informatie over de nieuwe Bijbelvertaling.

Adreswijziging

Bij verhuizing graag uw adreswijziging z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. Indien u verhuist buiten de grenzen van onze kerk, bijvoorbeeld naar Veendam ten noorden van Skagerak en u wilt bij de kerk van Wildervank blijven dan kunt u dit doorgeven bij de ledenadministratie. Daarnaast moet u bij de kerkelijke gemeente waar u naar toe verhuist doorgeven dat u bij Wildervank wilt blijven. Ook graag een adreswijziging naar Context sturen indien u die wilt blijven lezen.

Contactadres autodienst

Josien Bouter-Krolis, telefoon 0598-624460

Collectemunten

Collectemunten zijn alleen te verkrijgen bij:
J. Rijks, Stoppelmanstraat 55, 9648 AM Wildervank
Giro NL37INGB0000886710 t.n.v. J. Rijks. Na ontvangst van de betaling worden de munten binnen tien dagen thuisbezorgd.

Overdenking

Niet alleen maar samen

In 2016 kreeg een hoogleraar aan de RUG de Nobelprijs voor de chemie. Hij doet dus belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar iets waar wij ons moeilijk een voorstelling bij kunnen maken. Toen hij daar later op Koningsdag in Groningen nog eens voor in het zonnetje werd gezet was zijn eerste reactie dat die eer hem niet alleen toekwam. Integendeel, de fantastische teamgeest van alle medewerkers en studenten had deze Nobelprijs mogelijk gemaakt.

Met deze uitspraak oogst deze enthousiaste geleerde natuurlijk veel sympathie. Hier staat een man die erkende dat je anderen nodig hebt, je kunt niet zonder elkaar. Dit besef is van groot belang, als we allemaal eenpitters waren dan redden we het niet.

Het zou zo maar kunnen dat de schrijver van de 'Handelingen van de apostelen' (een zeker Lucas) ruimte in zijn verhaal laat om te vertellen wat Paulus deed: Paulus had, daar bij Damascus, net een hele ommezwaai van denken meegemaakt en had voor zich alle redenen om meteen op pad te gaan met zijn geweldige nieuwe inzichten.

Maar nee, Paulus gaat eerst terug naar Jeruzalem waar de andere apostelen bij elkaar zijn; Hij stelt zich aan hen voor en hoopt van harte dat hij als nieuweling door hen wordt aanvaard en dat de apostelen hem daarna zullen uitzenden om zijn werk te doen. Ontroerend toch. Hier zien we iemand die erkent dat hij niet zonder de anderen kan!

Wanneer je een huis wilt bouwen heb je veel mensen nodig. Als je, met het oog op de toekomst, nieuwe wegen zoekt om kerkgemeenschap in Wildervank te blijven heb je meedenkers nodig en zo hebben we op weg naar Pasen ook elkaar nodig.

Henk Wieringa (geïnspireerd door "elke dag een rozijn".)



NIEUWS

Vanuit de kerkenraad / moderamen

Wij zijn druk bezig met de profielschets van een te beroepen predikant en de profielschets van onze gemeente. Hiervoor zijn Dienneke Hollander, Corona Hofman en Eisse Oosterheert benaderd. Op dit moment van schrijven is dit bijna afgerond. Het zal nog in de kerkenraad worden besproken, waarna het aan u als gemeente zal worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor het beleidsplan. Het oude beleidsplan liep tot 2021 en moest dus herzien worden. Ook deze is zo goed als klaar en zal ook aan de kerkenraad en aan u voorgelegd worden.

Het project glas-in-loodramen loopt op schema. Na de bouwvak hopen we hier mee klaar te zijn.

De begrotingen van de diaconie en de kerk voor 2025 zijn goedgekeurd door het CCBB. En de kascontroles over het boekjaar 2024 zijn ondertussen ook gaande.

Vanuit de diaconie

Paasgroetenactie 2025

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'

Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie, Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer te geven,

Ook onze gemeente doet weer mee aan de Paasgroetenactie.

Zondag 2 maart willen we tijdens het koffiedrinken deze kaarten schrijven. De diaconie zorgt voor de postzegels en stuurt de kaarten naar het inzameladres.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

Spaardoosjes Kerk in Actie

Zondag 9 maart worden na de dienst de spaardoosjes uitgereikt. Tijdens de 40 dagentijd kunt u sparen voor Noodhulp in Oekraïne.

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma's.

Meer lezen? kerkinactie.nl/oekraïne

Bericht van de kaartjesclub

Wij zijn heel blij dat u zo vaak een kaart koopt uit het rek, die in de hal van de kerk staat. Ook van de kerstkaarten zijn er heel veel verkocht! Heel hartelijk bedankt daarvoor en daardoor konden we weer geld sparen om aan goede doelen te geven.

We hebben 3 doelen uitgekozen:

- * de Wensambulance
- * Compassion: en dan is de gift voor educatie
- * African Mama's Kinderfonds.

Deze 3 organisaties krijgen €50,-

Wij gaan door met mooie kaarten maken en we hopen dat u ze blijft kopen.

Hartelijke groet, namens de kaartjesclub,
Trees van der Kam

“GESPREK IN DE MORGEN” IS GESTOPT!

Helaas moest ik in overleg deze beslissing om te stoppen nemen, omdat het aantal mensen die deze morgen bezochten erg terug liep.

Door overlijden, ziekte en verhuizing werd onze groep steeds kleiner. Ik heb het gesprek vele jaren geleid, en dit met veel plezier gedaan. Soms ook met ondersteuning van Tiny Looijenga.

Meer dan ongeveer 60 onderwerpen hebben we door de jaren heen samen besproken. Het was goed om op zo'n fijne manier met elkaar in gesprek te zijn.

We hebben het als iets moois ervaren om dit met elkaar te mogen delen, en ik houd er mooie en goede herinneringen aan over! Ik denk wel dat we een fijne tijd met elkaar hebben gehad, en daar kunnen we met plezier op terug kijken. Gelukkig tref ik een aantal van jullie nog op een ander tijdstip. Hartelijk dank aan de mensen die deze ochtenden veel bezocht hebben, en ik wens jullie en een ieder alle goeds toe en Gods nabijheid.

Warme groeten van Joukje Zijlstra

Bovenplaatselijke kerkenraad

Het organogram is een werkwijze voor de communicatie tussen de plaatselijke commissies/werkgroepen en de bovenplaatselijke kerkenraad.

In het organogram zie je dat de plaatselijke commissies/werkgroepen vallen onder 3 hoofdgroepen nl. : eredienst, medemens en bestuur. Elke hoofdgroep heeft 1 a 2 coördinatoren. Deze coördinatoren hebben de taak om aanspreekpunt te zijn voor de commissies/groepen. Samen met de ambtsdragers die zitting hebben in de bovenplaatselijke kerkenraad vormen zij de plaatselijke commissie.

Plaatselijke commissie

De coördinatoren vergaderen samen met de ambtsdragers van de bovenplaatselijk kerkenraad voorafgaand aan de vergadering van de bovenplaatselijke kerkenraad om te bepalen wat daar op de agenda moet. In de bovenplaatselijke kerkenraad zitten 2 a 3 ambtsdragers van elke gemeente.

Elke gemeente blijft zelfstandig. De commissies houden veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Eigenlijk verandert er niet zoveel in de plaatselijke commissies.

De bovenplaatselijke kerkenraad zal in september dit jaar van start gaan en in de loop van 2026 zullen dan de plaatselijke kerkenraden vervallen. De groepen pastoraat en diaconaat zullen wel verder gaan met hun eigen vergaderingen (evenals andere commissies), maar de druk verdwijnt om nieuwe ambtsdragers te vinden. Je hoeft niet meer bevestigd te worden voor 4 jaar om mee te kunnen doen in deze groepen.

Helma Wieringa



Van de kerkrentmeesters

De actie kerkbalans is in januari weer geweest. Daarvoor hebben alle gemeenteleden een uitnodiging ontvangen om hun bijdrage aan te geven. Ook al is de bijdrage vrijwillig, toch is deze zeer belangrijk om de jaarlijkse kosten van het gemeentezijn te dekken. We zijn heel blij dat we met zijn allen toch een aardig bedrag bij elkaar brengen, er is dit jaar bijna net zoveel toegezegd als het afgelopen jaar, waarvoor onze dank.

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle vrijwilligers die ons hierbij jaarlijks ondersteunen met het rondbrengen en weer inzamelen van de enveloppen. Dank gaat ook uit naar onze boekhouder, die alles weer feilloos heeft laten verlopen.

Bericht voor de contact dames/bezoekwerkers

Het is weer zover om de verjaardag zakjes en de aankoop bonnen weer in te leveren en wel op maandag 31 maart van 19.00 uur tot 19.45 in Concordia.

Voor degene die die dag niet kunnen mogen het ook bij mij thuis afleveren. Wij hopen jullie weer te ontmoeten.

Gerrit Jan Laarman

Actie Kerkbalans 2025

In Januari is de actie kerkbalans gevoerd. Ruim 25 medewerkers hebben ca. 250 adressen benaderd voor een vrijwillige bijdrage in 2025. Van 9%, die vorig jaar wel bijdroegen, is tot nu toe geen strookje ontvangen. Hiervoor is hun bedrag van vorig jaar meegenomen in het eindresultaat.

Het totaal aan toezeggingen komt uit op € 70.575,-. (begroting €67.500, vorig jaar €71.849).

Door vertrek en overlijden van 16 gemeenteleden dalen de inkomsten €4.700.

Maar gelukkig hebben veel gemeenteleden een hogere toezegging gedaan (€4.304).

Hartelijk dank aan diegenen die mee hebben geholpen aan de actie Kerkbalans en allen die een bijdrage of toezegging hebben gedaan.

	Aantal	in %	
Toezegging 2024	224		€ 71.849
Ontvallen/vertrokken	-16	-7%	€ -4.723
Verlaagde bijdragen	10	5%	€ -855
Verhoogde + nieuwe bijdragen	46	22%	€ 4.304
Gelijk	134	64%	€ 0
Strookje (nog) niet ontvangen	18	9%	€ 1.725
Toezegging 2025	208		€ 70.575

Eucumene in historisch perspectief

Op zondag 19 januari vond een oecumenische dienst plaats in het kerkje van Ommelanderswijk. De geschiedenis moet stilletjes gegrinnikt hebben.

Want waarom is dat kerkgebouw ooit gebouwd?

In 1841 schrijven enkele leden van de Hervormde Kerkenraad aan de koning om te verzoeken tot een eigen Hervormde gemeente Ommelanderswijk en Zuidwending te mogen komen.

... het beklag dat wegens verre afstand en te hoge huur van zitplaatsen in het kerkgebouw te Veendam, een gedeelte hunner buitenkoloniën er te weinig genot van kan hebben, en dat ook de ontluikende jeugd aldaar wegens dien afstand bezwaarlijk in het catechetisch onderwijs der predikant kan deelnemen.

Dit bezwaar moet al veel langer gevoeld zijn. Die grote afstand te voet door wind en regen moet zeker in de herfst en winter een hele onderneming zijn geweest.

Bij Koninklijk Bestluit uit 1844 krijgen de Ommelanderwijk en Zuidwending de mogelijkheid zich af te scheiden van Veendam. De Herevormde Gemeente Veendam zal niet hebben staan juichen, dit betekende natuurlijk een verlies aan kerkelijke bijdragen. Maar het is goed denkbaar dat angst voor de toenemende invloed van de Gereformeerden (toen nog: Afscheidenen) een rol heeft gespeeld, want al voor het KB was de grond waarop het gebouw zou komen al gekocht. Mogelijk is de stichting van het gebouw dus o.m. gesticht als gevolg van een kerkscheuring.

Nu wordt in hetzelfde gebouw een oecumenische dienst gehouden. De cirkel is rond.

Jan van Bolhuis

~BEDANKT~ BEDANKT~ BEDANKT~ BEDANKT~ BEDANKT~

Lieve allemaal,

Ik ben 5 december geopereerd aan mijn enkel. Omdat ik al jaren pijn had en er bijna niet meer op kon lopen, is deze vastgezet. Ik heb gisteren (12 febr.) groen licht gekregen en mag de enkel weer belasten. Héél erg blij mee, maar nog erg pijnlijk. Nu met hulp van de fysio en veel oefenen hoopt de orthopeed dat ik eind van dit jaar weer pijnloos en goed kan lopen. Nog een lange weg te gaan. Ik ga ervoor.

Moet nog rustig aan doen (dat is lastig!!!). maar met de Walker (loopschoen) én krukken kan ik steeds beter overweg.

10 week een bed in de kamer!! Ook voor Bé was het niet altijd makkelijk. Mede dankzij de vele kaartjes, telefoontjes, appjes, bezoeken en bloemen van velen van jullie zijn deze weken toch nog snel gegaan. HÉÉL ERG BEDANKT VOOR DEZE STEUN. !!!!

Lieve groetjes Fineke Poppen en Bé Veldkamp

Zondag 2 maart	
Predikant/bijzonderheden	Dhr. P. Kulk
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Liesbeth Pentinga
Organist	Wim de Olde
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Martine Velthuis
Autodienst	Ina Zijlema, 0598-621084

Zondag 9 maart	
Predikant/bijzonderheden	Mw. N. Hollander
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Marjan Mesman
Organist	Dirk Swama
Koster	Familie Mulder
Oppasdienst	Geja Bandhoe
Autodienst	Familie Velthuis, 0615109463

Zondag 16 maart	
Predikant/bijzonderheden	Mw. N. Hollander
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Ali Herder
Organist	Wim de Olde
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Hilda Oosterheert
Autodienst	Wim Bouter, 0598-624460

Zondag 23 maart	
Predikant/bijzonderheden	Ds. Fortuin
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Aly v/d Kam
Organist	Dirk Swama
Koster	Eise van der Kam
Oppasdienst	Dieneke Hollander
Autodienst	Aart Euving, 0598-617720

Zondag 30 maart	
Predikant/bijzonderheden	Mw. N. Hollander
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Dieneke Hollander
Organist	Ramon Beekman
Koster	Familie Mulder
Oppasdienst	Lida Koster
Autodienst	Ina Zijlema, 0598-621084

Zondag 6 april	
Predikant/bijzonderheden	Mw. G. Berends
Collecten	Diaconie, Kerk, Onderhoudsfonds
Lector	Helma Wieringa
Organist	Wim van Veelen
Koster	Familie Somhorst
Oppasdienst	Ina Laarman
Autodienst	Familie Velthuis, 0615109463



Het hemels Lam stond wit en licht
in 't zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

Beste PKN gemeente Wildevenne
Bedankt voor jullie
medeleven.
Voor mij blijft 6 januari
verbonden aan de
Dooop van de Heer,
Dooop als Pasen, de
dooetocht naar een nieuw
heaven, een nieuwe levensfase
Voor Maas en voor mij ...
in de liefde!

Hartelijke groeten
Dooop van de Heer.
Icoon geschilderd door
Mariano Salgado Escudero.

Mariano

Kerkenraadsvergaderingen in maart

Woensdag	5 maart	Moderamen
Dinsdag	18 maart	Kerkenraad (Censura Morum)

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Concordia

ALGEMEEN NIEUWS



AFDELING WILDERVANK-VEENDAM

In het vorige kerkblad wat extra bladvulling van Passage. De kopij van vorig jaar was bij mij nog niet verwijderd. Neem het me niet kwalijk. Het zal niet weer gebeuren, daar dit mijn laatste stukje voor Passage is. Liesbeth Pentinga heeft de voorzittershamer van mij overgenomen en iemand anders zal de kopij voor het kerkblad gaan verzorgen.

We hebben een gezellige jaarvergadering gehad en kunnen terugzien op een positief 2024 met boeiende sprekers en een goede opkomst op de avonden. Het ledental is wel iets teruggelopen door overlijden, een verhuizing en om gezondheidsredenen.

De volgende bijeenkomst is op 12 maart. Carry Seidel uit Beilen geeft een lezing over **Brandpreventie en Brandveiligheid**. Carry was een van de eerste brandweervrouwen van Nederland en is nu werkzaam bij de Veiligheidsregio in Drenthe. We verwachten dat het een boeiende en leerzame avond wordt.

Dus dames kom woensdagavond 12 maart eens langs op een Passageavond voor een mooie avond en om de gezellige sfeer te proeven. We beginnen om 19.30 uur en eindigen tegen 22.00 uur. Vervoer kan geregeld worden! Hartelijk welkom in Concordia, Torenstraat 80 in Wildervank.

Met een hartelijke groet namens het bestuur,
Roelie Dijk tel 06-15072998

Een schat in aarden vaten (naar 2 Korintiërs 4:7)

't Is een schat in aarden vaten:

't evangelie van Gods zoon.

't Is een bron van levensvreugde,

't Is een lied van zuivere toon.

't Is de kracht waaruit wij leven,

't is het licht in duistere nacht,

't is vertrouwen in Gods toekomst
waarop heel zijn schepping wacht.

van Corrie Krommenhoek-Oerlemans



**ANBO
PCOB**

**Veendam
Wildervank
Menterwolde**

Kom 20 maart naar de lezing over de radiotelescoop Dwingelo

De oude radiotelescoop in Dwingeloo, waarmee decennia lang baanbrekend heelal onderzoek is gedaan, is na een flinke restauratie sinds 2014, het "speelterrein" van de vrijwilligers van de stichting CAMRAS, (C. A. Muller Radio Astronomie Station.)

Deze vrijwilligers beheren, onderhouden en gebruiken de oude telescoop nog voor zowel leuke als nuttige zaken.

De telescoop wordt nog gebruikt door radioamateurs, voor bijvoorbeeld "moon-bouncing", om zo, met de maan als een soort spiegel voor radiosignalen, contact te leggen met andere radioamateurs over de hele wereld.

Maar ook op verzoek van bijvoorbeeld de NASA worden serieuzere taken uitgevoerd.

Jan van Muijlwijk, één van de vrijwilligers van CAMRAS, kan buitengewoon enthousiast vertellen over de restauratie en het gebruik van de telescoop.

Wilt u vast wat meer weten, op www.camras.nl staat uitgebreide informatie over de telescoop en de activiteiten van de vrijwilligers.



Handige informatie

Datum: 20 maart 2025

Tijd: 14:30 - 16:30 uur

Locatie: De Kandelaar, Doctor A. Kuypersstraat 46, 9645 AR Veendam

Er wordt voor koffie/thee en cake een bijdrage gevraagd van € 3.00.

Hartelijk welkom, ook voor niet leden.

Bestuurslid gezocht

Tijdens de ledenvergadering in april 2025 treedt Klaas van der Veen af als bestuurslid.

Wij hebben al diverse pogingen gewaagd, maar zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe bestuurder te vinden.

Wilt u ons helpen zoeken en namen aandragen of u zelf beschikbaar stellen. Informatie en reacties bij Gerrit Visscher-van der Zwaag (voorzitter)

Bericht van de wandelgroep

Op dinsdag 11 februari om 13.30u starten we met 10 wandelaars. Iets minder dan we gewend zijn, maar toch mooi aantal. De route ging vanaf de Pommerse Bocht richting Borgerswold, langs "het Hoeske" / kinderboerderij en de "toentjes", over modderpaadjes, vanwege de sneeuw, ven veel besneeuwde bruggetjes, richting de koffie/ thee. Arie bedankt voor je gastvrijheid.

De volgende wandeling is over 4 weken op dinsdag 11 maart. We verzamelen dan bij meubelhuis Meertens in Ommelandervijk.

Groeten Rita Sijp.



UITNODIGING

Op **zondag 30 maart** geeft Vocales een concert in de Dorpskerk van Meeden (Kerkstraat 12). Tijdens dit concert zal de zanggroep diverse werken van Mozart en Haydn ten gehore brengen. Het belooft een afwisselend concert te worden, waarbij zowel a capella als met begeleiding gezongen gaat worden.

De zanggroep Vocales, bestaande uit twee sopranen, twee alten, een tenor en een bas, is in oktober 2017 opgericht en heeft inmiddels al vele geslaagde optredens verzorgd.

Vocales zal begeleid worden op piano door Leonore Lub. Daarnaast zal zij ook solistisch te horen zijn op het orgel van de kerk. Eén van de langere werken zal geleid worden door Roelie Girbes.

Het concert begint om 15:30 uur en zal ongeveer een uur duren. De entree is gratis, maar om de kosten te dekken, zal er een uitgangscollecte zijn voor uw vrijwillige bijdrage. Na het concert is er de gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND

Graag nodigen wij u uit voor een interkerkelijke vrouwenochtend op D.V. **woensdag 12 maart** in Veendam.

Karliën Elzes komt dan spreken over:

“de Heer is mijn Herder” - Een tijdloze boodschap van hoop en vertrouwen.

In een tijd waarin het leven vaak snel en onzeker aanvoelt, kan de boodschap van psalm 23, ‘De Heer is mijn Herder’, een lichtpuntje zijn. Deze oude tekst spreekt over vertrouwen, steun en de zorg van een hogere macht, zelfs wanneer alles om je heen chaotisch lijkt.

De woorden van de psalm herinneren ons eraan dat we niet alleen staan, zelfs als we het gevoel hebben dat we vastlopen. Het is een oproep om te geloven in een liefde die ons door moeilijke tijden heen helpt, die onze gids is als we ons verloren voelen.

'De Heer is mijn Herder' biedt een krachtig moment van rust, een kans om even stil te staan en te vertrouwen, zelfs in een wereld die soms onvoorspelbaar is. Het is een boodschap die vandaag de dag nog steeds jong en oud inspireert, en ons eraan herinnert dat we altijd ergens op kunnen rekenen.

Locatie: De Kandelaar, Dr. A. Kuiperstraat 46, 9645 AR Veendam.

Aanvang: 09.30 uur.

Van harte welkom!

'De kerk wereldwijd' met ds. Karin van den Broeke

Karin van den Broeke (1963) uit Kortgene is predikante en een kerkelijk-maatschappelijke duizendpoot. Binnen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt zij als programmaleider Kerk in Actie. Van 2013 tot 2018 was zij preses (voorzitter) van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is de eerste vrouw in die functie. De predikant werd in juni 2016 gekozen in het uitvoerend comité, het dagelijks bestuur, van de Wereldraad van Kerken. Karin van den Broeke werd al vroeg geraakt door de kracht van de oecumenische gemeenschap. "Spreek met elkaar over wat je ten diepste bezighoudt. We zijn te voorzichtig in gesprekken met mensen buiten onze bubbel. Voor mij ligt de kern van de oecumene in onderlinge ontmoetingen. Zusters en broeders uit andere culturen kunnen ons zo veel leren en dat maakt de ontmoeting zo waardevol."

De preses haalde in augustus 2014 uitgebreid het nieuws doordat zij stelde dat koning Willem-Alexander het weinig over God had. Een andere opvallende uitspraak deed ze in mei 2015. In een radio-interview zei ze dat Tweede Pinksterdag ingeruild zou kunnen worden voor een joodse of islamitische feestdag.

Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Wanneer? Dinsdagmorgen 25 februari 2025. Aanvang: 10.00 u.
Zaal open vanaf 09.30 u. Afsluiting rond 12.15 u.

Kosten? Geen entree. Koffie/thee voor eigen rekening.

Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen)

Lied 925

"Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind.

Dat ik zie wat is.

En mij toevertrouw.

En het licht niet haat."

Een prachtig lied en verstillende melodie. Telkens als ik dit lied zing of hoor word ik weer geroerd, maar ook gegrepen. Dit lied staat in vele opzichten haaks op situaties en ontwikkelingen in onze samenleving, waarin niet de zachtheid maar de hardheid prevaleert. Maar ook in ons eigen leven gaat het er niet altijd zacht aan toe.

Kijken we naar het verkeer, dan wordt er op de weg ook niet altijd respectvol met elkaar omgegaan: agressief rijgedrag, schelden, snijden, door rood rijden, etc. In de media wordt regelmatig gesignaleerd dat onze samenleving aan het verharderen is. Dichter bij huis kunnen we ook naar ons eigen gedrag kijken. Hoe gaan wij met onze medemens om? Onze samenleving is sterk veranderd in de afgelopen decennia. Mensen zijn meer op zichzelf gericht, zijn bang om te kort te komen, willen steeds meer bezitten, soms zelfs ten koste van anderen. Zelfgenoegzaamheid en jaloezie, oordelen en veroordelen, het eigen gelijk, gebrek aan solidariteit. Het zijn veelgehoorde klachten...

Jezus zegt: "Als je niet wordt als kinderen zul je het Rijk der Hemelen niet binnengaan." Wanneer we in de ogen van kinderen kijken, kan hun onschuld ons ontroeren. Zij zijn zich van geen kwaad bewust en tonen zich in hun gedrag heel kwetsbaar, spontaan en open. We hebben gemakkelijk compassie met kinderen en ze kunnen ons vertederen. Zij doen een appèl op de zachte krachten in het leven die wij soms zijn kwijtgeraakt. Kinderen kunnen ons tot voorbeeld zijn.

Laten wij ons wat meer toevertrouwen aan die zachtheid. Om het leven van anderen en dat van onszelf aangamer en gelukkiger te maken.

Geïnspireerd door Koos Leemker